

KALI
MA 2

Inhoud

3. Voorwoord praeses
4. Activiteitenkalender
5. Hong Kong
7. Ik was ne keer zo zat dat...
8. Kotrecept
9. Kotrecept II
10. China-Quotes
12. Interview met Jelle van de Amber
15. Pokémon Origins
16. Hart verloren in China
18. Column: "Veilig Gent, waer bestu bleven?"
20. Gratis naar China?
23. HoroscOAK
26. OAK's speelhoekje

Voorwoord

door praeses Jan Willem

Het jaar is al goed bezig met prachtig terrasjes weer, nieuwe lessen en al zeker een nieuwe activiteitenkalender van het OAK.

Naast al die lessen kan je 's avonds op een van onze activiteiten je amuseren, iets bijleren, eten en nog veel meer, zoals de cocktail/jeneveravond in het begin van het semester waar onze 1e jaars Sinoloogjes goede vrienden zijn geworden met het praesidium (if you get the hint).

Een andere grote activiteit van een typische studentenvereniging is een cantus, op 5 maart zat de zaal van de Latin Quarter stampevol, vooral mensen die ik al gezien had maar ze kwamen van heinde en verre om samen met ons te cantussen. De volgende activiteiten die er nog aankomen zijn de heropeningsfuif samen met onze vrienden van de KHK met als thema 'Back to the Roots' waar je zeker en vast een holbewoner zal tegen het lijf lopen.

De volgende is het Chinees feest van de Arbeid, altijd al het Chinees Lentefeest genoemd maar na discussie, verwarring en overleg hebben we het dit jaar veranderd naar het Arbeidsfeest, hier zullen jullie mensen horen spreken over China, Praesidium die voordrachten geeft, muziek, kleine workshops, drank, eten en nog veel meer, een hoogtepunt voor een Sinoloogstudent maar elke andere student is hier zeker ook welkom om te proeven van China. Een andere activiteit is de reisavond, reizen in Azië, in samenwerking met de Tomo No Kai, zullen mensen en proffen die gereisd hebben in Azië verhalen vertellen over wat je allemaal kan doen en hoe je daar terecht kan geraken tijdens je studies. Dit is zeker een avond die je niet wilt missen als je van plan bent om naar Azië af te zakken. Voor de rest zijn er zeker nog etentjes gepland, ik denk een Thai en Indisch, mijn Cultuur weet er meer over, dan hebben we ook nog de 12-urenloop waar er obvious 12 uur aan stuk op het Sint-Pieters plein gelopen wordt. Ik ga nu afsluiten, ik lig nog in mijn bed en mijn Scriptor is aan het zagen om dat af te krijgen, ik ga opstaan, safke roken, eten, aflevering van Pretty Little Liars kijken en waarschijnlijk tamzakken vandaag. What a life.

Liefdevolle groeten,
Uwer Praeses
Jan Willem De Jode
2013-2014

Activiteitenkalender

Datum	Uur	Naam	Plaats
2014-03-20	22:00	Dies Natalis	Eskimo Fabriek
2014-03-25	10:00	Bakesale	Hal Blandijn
2014-03-25	19:00	Reisavond	6e verdiep Blandijn
2014-03-27	22:00	Fuif OAK & KHK	Rector
2014-04-22	20:00	SLOAKHK Cantus	Canard
2014-04-28	20:00	Chinees Arbeidsfeest	Hurricane's
2014-04-30	10:00	12-urenloop	St. Pietersplein



Hong Kong door Ka Wai

Hello hello,

Welkom aan de nieuwe studenten die voor een Oosterse Taal en cultuur hebben gekozen en welkom terug aan de anderen.

Voor degenen die me niet kennen zal ik mezelf snel even voorstellen. Mijn naam is Ka Wai (aan de Japanologen/mensen die een beetje Japans kunnen: Ja, mijn naam is echt Ka Wai!), secretaris en web praeses van het OAK (saaie functies I know), ik ben een Belg van Hong Kongse origine en ik studeer Sinologie aan UGent. Als jullie dit lezen zit ik ondertussen in China voor mijn China-semester. Maar voor ik naar China ging was ik 10 dagen in Hong Kong. Het komende gebrabbel zal dan ook gaan over Hong Kong en ik zal dan ook wat brabbelen over mijn China-semester op mijn blog (yuanstepcloser.tumblr.com). Aan de nieuwe en oude studenten, wens ik veel succes, ga zeker naar de OAK-activiteiten en tot in februari. (PS: Sommigen van jullie vragen het zich waarschijnlijk af dus zal ik het hier maar zetten. Ik spreek thuis Kantonees en aan UGent leer ik Mandarijns, toch nog wel 2 redelijk verschillende talen ookal worden ze beide Chinees genoemd.)

Met zijn 7 miljoen inwoners die leven op een gebied kleiner dan provincie Antwerpen, is het niet te verwonderen dat Hong Kong de meest wolvenkrabbers ter wereld telt. En dat merk je ook wel, aanschuiven, aanschuiven en nog eens aanschuiven. Nummertje trekken om ergens te gaan eten (rekent maar zeker een uur aan om te schuiven op drukke momenten), aanschuiven om de MTR (vergelijkbaar met de Londense Tube) te nemen, aanschuiven om ergens binnen te geraken. Het maakt ook wel dat ze in Hong Kong aan een zeer snel tempo werken. Meestal is het wel snel uw beurt tenzij je ergens gaat eten. Op piekuren is Hong Kong zoals een mierennest, iedereen op elkaar gepropt om naar huis te gaan. Dat technologie de mens van nu asociaal maakt is zeker te merken in Hong Kong. 5 jaar geleden zat iedereen op de MTR met een NDS of een PSP, 2 jaar geleden liep iedereen rond met een iPhone en dit jaar loopt bijna iedereen rond met een Samsung Galaxy S4 of een iPhone 5. (Mijn tante heeft zelfs 2 iPhones.) Ze kijken er een serie op, spelen een spelletje, whatsapp'en of line'en. Waardoor als je je niet met je GSM bezig bent dat je je

wat een buitenstaander voelt. (ik voel me sowieso al een buitenstaander met mijn smartphone met een touchscreen van maar 9.4 cm)

Aziatische onderwijs is zeer zwaar vergeleken met België. De studenten staan onder zeer grote druk, wat ook maakt dat je veel reclames ziet voor bijles. Studenten in de 3de graad van het middelbaar gaan 6 dagen in de week naar school. De hoge kosten en de zware druk zorgen ervoor dat veel jongeren van school gaan en beginnen werken. Als je naar Starbucks, restaurants, winkels, etc gaat, zijn een grote meerderheid meestal jongeren, die werken aan een lage loon (minimumloon is ongeveer €2,8/uur). Hong Kongers leven hun dagelijkse leven aan een snel tempo. Alles moet snel gaan, ze eten en vertrekken (in tegenstelling tot Belgen die graag blijven zitten en kletsen na het eten.) Ze lopen voor hun metro ookal komt er om de 3 à 5 min één. Waardoor dan ook een groot deel van de bevolking ongezond leven. Na het werk halen ze gewoon eten af vol met MSG (chemische stof om eten smaak te geven), de lucht hier is ook heel ongezond door al de airco's en al de taxi's, auto's en bussen. Als ik na een vakantie in Hong Kong terug ga naar België ben ik altijd wel heel blij dat ik terug frisse lucht heb. Desondanks hou ik wel van drukke leven in Hong Kong. Het maakt het leven levendig en bruisend. Shoppen tot 22u, heel lekker eten aan redelijk lage prijs, veel make-up producten, veel van die kleine prullen die eigenlijk wel handig zijn (een showercap, een klein pot waar ik een lenzenpotje en wat lenzenvloeistof in kan steken,...).

Anyway dit was het zowat, voor meer Hong Kong gebrabbel of foto's moet je dus naar mijn blog.

Greetz, Ka Wai

Ik was ne keer zo zat dat... door het OAK-praesidium

Ik moest overgeven terwijl ik naast een wc stond en tegelijkertijd in mijn broek pise, gelukkig was het in China, dus who cares?

Ik, liggend op een bankje aan een Belgisch strand, werd aangesproken door mensen van een bachelor party en de toekomstige bruidegom van 32 jaar een tong heb gedraaid.

Ik met de fiets door het rood licht ben gereden, ben opgepakt en de nacht heb doorgebracht op het politiekantoor.

Ik tussen allemaal Chinezen er toch in geslaagd ben om twee zwarten op enen avond binnen te doen.

Ik wakker werd in een Chinees politiekantoor.

Ik me alle lesbische meiskes in een gay bar toch probeerde te schuren.

Ik een meiske wou versieren met de woorden " ik ben zat, ge moogt alles doen wa ge wilt" terwijl ik mijn hemdje aant losknopen was, op 't midden van nen dansvloer.

ik een combi heb laten stoppen langs de kant van de weg om hen voor een lift naar huis te vragen

Ik mijn taxirit naar huis wou betalen met 2 condooms

mijn homokantje naar boven kwam en ik jelle van den amber heb binnengedaan voor een saf

ik op den trein heb moeten kotsen om 16u in de namiddag.

Ik mijn tetten toonde aan tien american footballers.

ik in één avond een kerel heb gemuild, van een andere een liefdesverklaring heb gekregen en uiteindelijk met twee andere kerels naar bed ben geweest, tegelijkertijd.

Ik tijdens een cantus niets anders op vond om naast mij te kotsen en daarna gewoon verder doen met het zingen.

Mijn broek met boxers en al afviel, waardoor de hele overpoort mijn fluit heeft gezien.

Kotrecept

door Aurélie

"Fancy pastaschotel"

Aantal personen: 2

Klaarmaken in geval van: romantisch diner met je (toekomstig) lief, gezellig etentje met vrienden, ouders mild stemmen bij slecht nieuws na de examens...

Staat op tafel in: 12 minuten (kooktijd van je pasta)

Ingrediënten:

- 250 gr pasta (ik gebruik meestal fusilli)
- 1 potje boursin cuisine (met tomatensmaak)
- 1 potje room
- een doosje kerstomaatjes
- 150 gr rivierkreeftjes



Kook de pasta beetgaar in een ruime pot met gezouten water. Was de kerstomaatjes en halveer ze. Doe de boursin cuisine in een ruime pan en laat wat smelten. Doe daar wat room bij, naargelang de hoeveelheid saus je wil. Voeg 4 minuten voor het einde van de kooktijd de kerstomaatjes en de rivierkreeftjes toe. Kruid af met wat peper en zout.

Giet de pasta af wanneer deze beetgaar is en meng onder de saus.

Smakelijk!

Appel Speculaastaart

door Ka Wai

Benodigheden

- Kant en klare bladerdeeg
- 2 appels
- 1 pot Appelmoes
- 60 gram boter
- 60 gram bastaardsuiker
- 60 gram bloem
- Ronde bakvorm van ongeveer 28 cm
- Een pak speculoos



1. Plaats de bladerdeeg in de bakvorm met de bakpapier en prik met een vork gaatjes over de gehele bodem van de bladerdeeg.
2. Verdeel de speculoos over de bodem van de bakvorm en vervolgens doe je er wat appelmoes erover.
3. Doe de boter, suiker en bloem in een pot en kneed het samen tot het een brokkelig geheel vormt. (Dit zal uw crumbledeeg vormen)
4. Snijd de appels in blokjes, niet te groot, en leg de appelblokjes op de taart .
5. Verspreid tenslotte uw crumbledeeg over de hele taart.
6. Bak het 35 min op 180 graden in de oven.
7. Als de crumbledeeg lichtbruin is gekleurd mag je het eruit halen. Als je de taart in mooie stukjes wilt snijden is het best om de taart wat te laten afkoelen.

Quotes uit China-semester

Meanwhile at Shenyang....
“你们是俄罗斯人吗?”

“明白了吗?”
“ wa, jullie blijven op tot na tien uur? Zo laat!” - leerkracht Klassiek Chinees

“in het weekend doe ik zot en blijf ik tot middernacht op. “ leerkracht Klassiek

Mensen die me altijd raar aankijken als ik zeg dat ik van België kom. – Ka Wai

Wanneer we in groep buitengaan, richten verkopers, obers,.. hun vragen/opmerkingen altijd aan mij omdat ze er van uit gaan dat ik Chinees kan. En ik hen dan aankijken met een gezicht van “ik begrijp u niet !!!!” – Ka Wai

Op restaurant gaan en 100 keer “外国人” horen vallen op een avond.

Mensen die “subtiel” foto’s van u proberen te trekken. Of gewoon op de foto willen staan met een外国人

McDo delivery op katerdagen.

Volgens Song laoshi heeft iedereen in de klas blond haar (buiten de Chinees van de klas) (Er zitten maar 3 blonden in ons klas nvdr.)

Pasfoto’s worden hier gefotoshopt.

Ze spuwen overal, over-al !

Wanneer Beijing verkopers Westerlingen zien “Hello,...hello” roepen en daar stopt ook hun kennis van het Engels.

Sommige openbare wc’s zijn heel... openbaar, meaning, er zijn geen muurtje of kotjes tussen de wc’s.

Mensen die u raar aankijken als je de gewone wc gebruikt ipv the usual hurktoilet.
Bij het oversteken op een zebepad zijn het de voetgangers die voorrang verlenen aan de auto’s en niet omgekeerd.

Restaurants de roden en de groenen noemen omdat we de naam ervan niet weten.

“Mensen in de bus die aan mijn haar zitten te prutsen omdat krullen heb.”

Taxichauffeurs die boos worden omdat je je gordel wilt aandoen.

“ik heb recent gedroomd, het was zeker vandaag nog “



Interview met Jelle

door Jan Willem

Het met een pint in de hand uitgevoerde Jelle interview.

Voor wie het nog niet wist, onze trouwe stek Café Amber, heeft een nieuwe uitbater: Jelle De Grootte. Voor diegenen die al wekenlang aan zijn toog hangen of om 5u 's ochtends zijn deur proberen open te krijgen, is Jelle al een trouwe cafébaas geworden. Bij deze hebben we toch een interview afgenomen om Jelle nog beter te leren kennen en om de nieuwen onder ons te bewijzen dat Jelle een toffe peer is.

De diepste vraag van het hele interview; Hoe oud ben je?

Jelle De Grootte: "29"

Heb je studies gevolgd? En zo ja, welke?

Jelle: "veel, en ook voor veel ingeschreven (lacht). Eerst heb ik Handelswetenschappen gevolgd, dit was gemakkelijk wegens mijn studies van het middelbaar. Dat jaar moest ik pendelen van mijn ouders, maar ik zat toch meer op café dan in mijn lessen. Hierop ben ik in Kortrijk Marketing gaan studeren, wat nog gemakkelijker was dan Handelswetenschappen, ik ben dan ook in de studentenclub Mercurius terecht gekomen. Daarna ben ik Gent terecht gekomen en ben ik Groenmanagement gaan studeren, toen mocht ik op kot gaan, maar ik zat daar ook nooit veel. Enigste wat ik hoogstwaarschijnlijk had was een krat melk, geen tv en al, met gevolg dat ik meer in de Overpoort zat en ook gewoon bij maten altijd. Uiteindelijk ben ik dan 2 jaar Pol. & Soc. gaan volgen".

Je zat in Mercurius, heb je in nog andere studentenclubs /-kringen /-verenigingen gezeten?

Jelle: "Ja, In Kortrijk zat ik in Mercurius en Jientje. In Gent zat ik in Pihonia, waar ik Vice, Praeses, Feest en Zede was. Daarnaast zat ik ook in de VPPK, Politeia, Artema in Artevelde Café, Podoa, Apollo van het Conservatorium en nu ook Moeder Zeug. Momenteel ben ik meter van de Wase, peter van de VGKflwi, KHK, Lombrosiana, Pihonia, Moeder Zeug, SVS en de OAK".

Je bent nu uitbater van de Amber, hoeveel jaar sta je al achter de toog en in welke café's?

Jelle: "Eerst heb ik 3,5 jaar in Artevelde Café gestaan, dan 3 jaar in de Petrus en nu is het mijn eerste jaar in de Amber".

Buiten al het drinken en uitbaten, heb je nog andere interesses, zoals boeken lezen, slapen, reizen.. ?

Jelle: "Lezen doe ik graag en vooral Fantasy. Game of Thrones is goed maar ook Raymond E. Feist, gigantisch grote reeks en nog altijd niet uit kunnen lezen. Van strips heb ik ze allemaal van Thorgal, prachtige strips".

Heb je een favoriet personage/acteur..

Jelle: "Gandalf en Magneto, vooral voor de acteur ook. Maar bij Gandalf is het meer omdat hij zo vasteberaden is, hij is streng en wijs. Hij heeft zo die dualiteit tussen goed en kwaad, hij heeft de aantrekkelijkheid van het kwade maar weet wat hij goed moet doen".

Heb je een favoriete drank?

Jelle: "Tgoh, dat verandert van tijd tot tijd, ik heb een periode dat ik Ricard zeer lekker vond, Augustijn drink ik graag. Momenteel is het rode wijn. Toen ik eens in Artevelde zat, zijn we naar de n-nuts afgezakt en hebben we een ganse avond Havana Club zitten drinken, met flessen eh. En van de dokter heb ik een tijd moeten stoppen met drinken. Nu heb ik weer steken gehad en drink ik een hele week waterkes". (De week is al een week geleden dus nu is het vollenbak drank weer, nvdr.)

Iets van muziek?

Jelle: "Tgoh, Rock, Oldies Rock vind ik goed. Radio Vingt et Un heeft wel altijd goede muziek.

Hoe ben je in de Amber terecht geraakt?

Jelle: "Via Kurt, ik kende hem al van in het middelbaar in Kortrijk. Hij was nog een ex-baas van de Amber".

Zie je het dit jaar zitten?

Jelle: "Zeer zeker, ik heb hier nu 8 verenigingen zitten. Het zijn geen gigantisch grote, allemaal wat kleiner en dat vormt een hechtere band of vriendenkring vind ik. Het zit hier dan ook niet altijd overvol dat iedereen op het straat moet gaan staan".

Wat zou je later het liefst willen doen?

Jelle: "Rond mijn 45-50, zou ik mij het liefst bezighouden met een boerderijtje en een grote tuin, niet al teveel dieren en me bezighouden met koken, van gewone boerenkost tot een poging tot sterrenniveau".

En om af te sluiten, wat is je materialistische droom?

Jelle: "Een grote villa met veel slaafjes in Marokko. Het is een enorm veelzijdig land, je hebt er heel veel, maar er wordt wel weinig gedronken".

En zo zit het interview erop. Ik drink mijn pint leeg en laat de volgende al klaar zetten want ik weet dat ik niet voor 5u 's ochtends buiten ga geraken.



Pokémon origins door Jan Willem

Iedereen kent wel de Manga serie die op tv loopt met Ash Ketchum en Pikachu in de hoofdrollen. Maar wie kent er de zopas uitgebrachte serie Pokémon Origins? De mini-serie die met 4 afleveringen duizend keer beter is dan de Pokémon Anime die op tv loopt. Nu hopelijk al veel meer mensen, want je moet ze gewoon gezien hebben. De meesten herinneren zich nog de jaren '99 dat ze het spel kregen van hun ouders, nonkel of tante, peter of meter en uren, dagen, weken aan een stuk gekluisterd zaten aan hun Game Boy. Het begin van de game revolutie (voor mij althans, Mario hielp ook een handje) en het zou nooit eindigen. Met Yellow volgde je min of meer de Anime, maar met Red & Blue speelde je in een eigen wereld met een van de beste drie starter Pokémons; Bulbasaur, Charmander of Squirtle.

En zo kon je de hele wereld aan, zoeken hoe je Pokémon's ving met je eerste 5 Poké Balls die je kreeg van de shop, je eerste Gym, talloze uren game plezier en nu is er ook een Manga die je tot tranen dwingt. Zo prachtig. Je verlangt gewoon om weer kind te zijn en om de eerste keer de cassette in je Game Boy te steken en het geluid van Game Freak te horen en de begin scene te zien van de Gengar tegen Nidorino. Ah, memories. Nostalgie. De Anime volgt meer op Pokémon Red en Blue (Green in het Japans). Het verhaal volgt een jongen genaamd Red die een reis met zijn Pokémon partner, Charmander begint, en zo probeert om alle bekende Pokémon te vangen in de Kanto-regio en om de Pokémon League



Champion te worden. Onderweg komt hij natuurlijk zijn rivaal, Blue ("Green" in Japan), verschillende Pokémon Gym Leaders, en de misdaad organisatie, Team Rocket, die nog kwaadwilliger zijn dan in de originele Anime en nog guurder met Giovanni.

Al bij al, kan ik niets slecht zeggen over deze serie, alleen dat het er veel te weinig zijn. Zelf al heb je Pokémon al jaren achterwege gelaten of alleen Red & Blue gespeeld en daarna niets meer, de Anime is zeker een aandrader, het is zo mooi. God, ik ga het gewoon nog eens bekijken en mijn Game Boy uit mijn bureaustap halen.

Hart verloren in China

door Pieter

Ja, het is waar: ik heb mijn hart verloren in China. Als derdejaarsstudent sinologie zat die liefde er al wat in natuurlijk (want anders kies je toch wel voor een iets eenvoudiger, meer vanzelfsprekende studierichting, toch?) maar vele boeken en wilde verhalen kunnen natuurlijk nooit tippen aan de eigen ervaring. Dus daar sta je dan plotseling, met je grote rugzak omgesespt, omringd door vele starende blikken en het geluid van ontelbare kelen die blijkbaar heel dringend geschraapt moeten worden. Het is geen mooi land vind ik persoonlijk, in de strict esthetische zin. (Maar misschien moet ik dat deel van dit halve continent nog ontdekken. En dus misschien binnenkort na de studies hier als ik naar het zuiden ga voor een schone rondreis. Yeessss, hoeraaaa!) MAAR toch heeft het nu al mijn hart gestolen.

Vol tegenstellingen word je hier op één dag soms van de ene kant naar de andere kant gezwerd als in een oederwetse, manuele slakuiser. Ze zijn hier enorm, de verschillen; tussen rijk/arm, oud/nieuw, Chinees/Chinees, ... Zo dat het blijft en blijft fascineren. Oké, de luchtkwaliteit is – licht uitgedrukt – zeer zorgwekkend, het leven voor de gemiddelde Chinees is een harde realiteit van jezelf te pletter werken om dan ooit bij de Gouden middenklasse te kunnen behoren, het eten is zo belachelijk goedkoop dat je wel niet anders kan dan denken dat er iets grondigs mee moet schelen (maar het is allemaal zo lekker dat dat ons eigenlijk niet veel interesseert) en het hele Chinese politiek-economisch-sociaal-(ecologisch) systeem is als een kaartenhuis dat ooit wel eens in elkaar moet stuiken (maar waar is dat niet het geval?). Maar toch blijft de Chinese trein maar voortrazen. En ik kan me alleen maar gelukkig prijzen dat ik dit allemaal van zo dichtbij kan meemaken.

Het eerste gevoel dat ik ervaarde als ik hier aankwam in China is dat alles hier mogelijk is. Je komt hier toe en het is allemaal één grote chaos en wirwar van mensen, auto's en straten maar je leert al snel om toch je plan te trekken met je gebrekkig Chinees. Dan leer je een paar Chinezen kennen die je overal willen mee naartoe nemen en die je plots meesleuren naar een chique diner met collega's waarna je dan samen na een overheerlijke maaltijd (want de chef van het bedrijf kent de eigenaar van het restaurant natuurlijk) drankspelletjes begint te spelen en zo zelf een Chinees onder tafel drinkt. Om half drie in de namiddag. Dan opeens lukt het om de straat over te steken in volle spits, vol zelfvertrouwen, want je weet nu dat de auto's, ook al lijkt het nog zo, toch niet de intentie hebben om jou overhoop te rijden. Misschien omdat het simpelweg te duur is voor hen om de ziekenhuiskosten van een westerling te betalen.

Hier zit ik dan, een goede maand en een half later. Maar toch voelt het nog steeds aan

alsof ik hier nog maar een week of twee geleden ben toegekomen. En aan de andere kant zit ik nu al te denken over hoe ik binnen een maand deze plek alweer zal moeten verlaten, met veel pijn in het hart. Er is nog zo veel te doen, nog zo veel te ontdekken, ... en net als ik denk een beetje grip gevonden te hebben op dit vreemde land, zijn taal en zijn bevolking, is het alweer tijd om terug te keren naar huis.

Wat betekenen drie maanden in een mensenleven? Of een jaar? Hoeveel zijn we veranderd of hetzelfde gebleven in die tijd? Wat hebben we geleerd over onszelf of over de wereld rondom ons? Niet veel misschien. En ik vrees dat de tijd altijd te kort zal zijn. Graag zou ik dan ook mijn professoren vervloeken (mijn excuses) of het hele onderwijssysteem die ons niet toelaten om iets langer te genieten, meer te leren van ervaringen zoals deze.

Maar waarom treuren. Niets is voor eeuwig natuurlijk. En ook al zal het even pijn doen terug komen in België, gedaan met de vakantie en weer volop moeten papieren en dergelijke, toch, met deze reuzesnelheid waarmee de tijd voorbijvliegt is het zo weer tijd voor een nieuw avontuur. En wie weet sta ik hier dan weer, alweer een jaartje wijzer, klaar voor meer mooie herinneringen. Want één ding weet ik zeker: I'll be back.

Pieter Velghe

“Veilig Gent, waer bestu bleven?” door Aurélie

Gent, oh mooie middeleeuwse stad! Stad van statige monumenten en knusse winkelstraatjes. Stad van rebellen, stropendragers en Sossen. Stad van miljoenen Chinese en Japanse toeristen (<3) die zich vergapen aan de replica van de Rechtvaardige Rechters. Stad van bebrilde, moustache-dragende, koffieslurpende hipsters. Maar allereerst en bovenal! Stad der Studenten. Wij, Studenten met een grote S en met lichte neiging tot zelfgenoegzaamheid, houden met gemak de Gentse horeca draaiende. We zorgen voor een bruisende stad en een bloeiende handel in alcoholische dranken. Met de zuurverdiende centjes van mama en papa maken we frituur- en pita-uitbaters rijk. Om de lulligste redenen verzamelen we GAS-boetes om de lege stadskas te spijzen. En dat enkel en alleen voor jou, Daniël! Kortom, de liefdadigheid van studenten kent geen einde, en ook ik draag gezwind mijn steentje bij.

Maar vorige week was ik razend, boos, vertoornd en teleurgesteld (u ziet het, ik heb er al enkele verwerkingsfasen op zitten). Gent, waar ik me lang zo veilig heb gewaand, bleek plots een oord van dood en verderf. In mijn verbeelding waren de parallellen met Gotham en Metropolis snel gemaakt, weliswaar zonder respectievelijk Batman en Superman om de stad van de verdoemenis te redden. Want wat gebeurde er? Broertjelijf werd na een stevig feestje in de (R)Overpoort beroofd. In de Voetweg stalen vier ietwat gebronzeerde medemensen zijn portefeuille en namen daarna nog even de tijd om zijn gezicht te vertimmeren. Voor degenen die zich, net als de Gentse politie, iets moeilijker kunnen oriënteren in de uitgaansbuurt: dit gebeurde allemaal in een zijstraat van de drukke Overpoort.

De volgende dag ging ik met Broertjelijf naar de politie om de onbekende booswichten aan te geven. Met een nummertje zoals bij de slager wachtten we rustig onze beurt af, alsof we een halve kilo gehakt kwamen kopen. Alleen voelde Broertjelijf zich deze keer zelf het gehakt. Gelukkig konden we op enig medeleven van de juffrouw aan de balie rekenen. “Oei!” zei ze, en met verschrikte ogen deelde ze ons voorzichtig mee dat een klacht indienen tegen onbekenden tijdverspilling is. Omdat wij als Studenten eigenlijk toch niet veel beters te doen hebben, besloten we het er toch maar op te wagen. Dat diefstal met geweld meteen een groot dossier was, deelde de vriendelijke juffrouw ons ook nog mee. Dat je bij een groot dossier eerst de agent in kwestie ervan moet overtuigen dat je wel degelijk overvallen bent, en dat je niet met pure alcohol in je aderen tegen een verkeersbord bent gelopen, waarna je zelf straalbezopen je portefeuille op straat hebt gegooid, dat vergat de vriendelijke juffrouw er even bij te vertellen.

Na de politie zetten we onze queeste voor een rechtvaardige wereld verder, richting de studentendokter. Deze had, in tegenstelling tot de Gentse politie, wel een déjà vu-gevoel. Ze vertelde ons dat ze steeds meer afgetuigde of aangerande studenten over de vloer kreeg. Maar, zo deelde ze ons schijnbaar achteloos mee, Broertjelijf mocht nog van geluk spreken dat ze deze keer eens hun boksbeugel thuis hadden gelaten!

Het opperhoofd der Studenten, onze rector, blijkt ook niet ongevoelig te zijn voor het leed van haar onderdanen. Een dagje te laat kregen we allemaal een mailtje met een waarschuwing. Bedankt, mevrouw de rector, in afwachting van concrete maatregelen gebruik ik alvast wat meer mijn ‘gezond verstand’!



Gratis naar China?

door Sam

Voor de Filo's is het niet moeilijk, enkele kilometers naar het zuiden en ze kunnen hun frans oefenen, maar waar moeten wij, zielige Sinologen, naar toe? Het kost minstens €500 om naar ons taalgebied te reizen... of niet? Hieronder staan 3 manieren om mee te surfen op de Chinese propagandamachine, all the way east.

1. De Chinese Bridge (ofte 'hanyuqiao')

Dit schouwspel van 'the voice'-achtige proporties is niet alleen een ranking van 's werelds beste (of meest nerdy) chineestaligen, maar ook een prachtige kans om een aantal weken uw internationale concurrentie te leren kennen, en er een pintje (of meer) mee te drinken.

Het concept

In België, en in meer dan honderd andere landen, wordt een nationale competitie georganiseerd. Bij ons vindt die jaarlijks plaats in een Chinees hotel aan Brussel-Noord rond begin april. De opdracht is: een speech brengen in het chinees van enkele minuten lang, uit het hoofd, over een gegeven onderwerp (meestal iets als 'my chinese dream'). Daarna 3 vragen beantwoorden (gaande van 'wat is de geboorteplek van Confucius' tot 'welk grammaticaal partikel past het best in deze zin') en tussendoor brengt iedereen ook een kleine act (het zou niet China zijn zonder vrij podium...). Van deze nationale finale gaan de eerste 2 naar Changsha, Hunan, voor de internationale wedstrijd. Zij moeten wekelijks het beste tonen van zichzelf met kleine toneeltjes, improv momentjes en vragen van de jury. De show verschijnt op nationale televisie en wordt wijds herkend over heel China (denk aan uw cv...).

The fun part

Denkt u bij dit alles "hmm, toch nie", er is nog een andere mogelijkheid: het confuciusinstituut, de organisator van deze competitie, laat per land ook een of meer toeschouwers toe. Deze wordt gekozen uit de rest van de nationale deelnemers. Blijkbaar hebben ze daar echt geld genoeg, want al deze toeschouwers (een dikke 100 man) worden op kosten van de show overgevlogen en verblijven 10 dagen in een hotel in Hunan Daxue. Het enige wat van deze groep verwacht wordt is om bij de halve finale en finale van

de competitie te gaan juichen voor hun land, kwestie van wat internationaal publiek te hebben. Voor de rest bestaat deze 10-daagse uit bezoekjes aan de Lange Muur, theehuisjes, musea, lotusvijvers,...

Maar wat de chinese bridge zo'n onvergetelijke ervaring maakt is de interactie tussen deze groep van meer dan honderd sinofiele studenten, de lange nachten van gratis drank (want wie wil niet de mannen van Chinese Bridge in zijn bar?!), de zotte motortaxi-ritjes, het vuurwerk, de kitscherige show,... China qua.

Bovendien houdt niemand je tegen om voor een kleine €100 je verblijf te verlengen voor onbepaalde duur (tot je visum verstrijkt)...

Ik was 4de in 2012 en 3e in 2013 en mocht 2 keer mee naar dit toeschouwerskamp, het waren sowieso enkele van de leukste weken in mijn leven, een geweldige kans om te netwerken en je ook gewoon te amuseren met gelijkgestemden.

Details moet je vragen aan Kuang of Li.

2. De Taiwan Youth Trekkers Wanted Campaign

Deze campagne van de Taiwanese overheid lokt reizigers naar Taiwan om het verhaal van Taiwans pracht te verspreiden.

Elk jaar worden 20 studenten van over de hele wereld gekozen om tussen 1 augustus en 20 november een reis door Taiwan van minstens 10 dagen te ondernemen. Hiervoor kunnen zij rekenen op een beurs van de overheid van zo'n €2700. De enige voorwaarde? Je moet tijdens je reis een blog bijhouden (minstens 10 entries) en je sociale netwerken (fb, foursquare, twitter,...) toewijden aan je reis en het tonen van hoe mooi Taiwan wel is.

Hoe kan je deelnemen? Je moet zelf een reis plannen van minstens 10 dagen doorheen Taiwan. Je houdt rekening met je budget en je probeert de mooiste plekjes in Taiwan op te zoeken. Ze vragen ook dat je je reis een bepaald thema geeft. Zo was er enkele jaren geleden een marine biologe die de verschillende havensteden bezocht, of iemand die de belangrijkste kloosters bezocht. Je moet je reis uniek maken, zodat hij opvalt. Ik had een fietstocht gepland van Tainan naar Taroko gorge, over het centrale gebergte. Verder moet je ook tonen dat je actief bent op sociale netwerken en dat je de sociale kring hebt om over je reis te vertellen, zodat je aantoonst dat ze door in jou te investeren een hele groep bereiken.

De einddatum voor deelname valt rond 15 juli, Mieke Matthysen zal jullie een mailtje sturen.

Ik was geselecteerd, maar moest afhaken door opname int ziekenhuis, toch ben ik er van overtuigd dat dit de moeite waard is.

3. Het Hong Kong Exchange Project van AEGEE Leuven.

Het Leuvense chapter van het Europese Studentenforum organiseert dit jaar een uitwisseling van 15 Vlaamse studenten en 15 Hong Kongse studenten.

De Belgium Hong Kong Society geeft beurzen aan projecten die de samenwerking tussen Hong Kong en België stimuleren, zo ging er vorig jaar een groep Antwerpse modestudenten naar daar om een tentoonstelling te organiseren. Dit jaar zit ik mee in het team dat een beurs aanvraagt voor een uitwisseling tussen AEGEE en de HK Baptist University. Het onderwerp is Duurzaamheid in Havensteden, om de gelijkenissen tussen de haven van HK en onze havens te zoeken. Klinkt als een saai onderwerp, maar het Hong Kongse deel klinkt alvast interessant: van 14 tot 21 juli bezoeken we onder meer Lantau en Lamma island, verschillende vissersdorpen en musea, en natuurlijk gaan we ook het nachtleven eens verkennen. Stay tuned.



HoroscOAK

door Big D

Waterman

Watermannen barsten deze maand van de energie! Maar goed ook, want de komende weken zal je voor hete vuren komen te staan. Op vlak van studies wordt dit semester ongetwijfeld lastiger dan het vorige. Deadlines, lesvoorbereidingen, testen en ander studieplezier worden als kogels op je afgevuurd, maar jij zal ze deze maand Neo-gewijs met glans ontwijken. Jammer genoeg zal je sociale leven daar zwaar onder leiden...

Tip: Probeer het hoofd koel te houden en maak tijd voor ontspanning! Ga bijvoorbeeld eens een pintje drinken met je favoriete studentenkring ;)

Vissen

Tijd om andere wateren te doorzwemmen, m'n beste Vis! Je hebt het gevoel dat je in een klote-periode van je leven zit, het domste wat je nu kunt is bij de pakken blijven zitten! Geluk moet afgedwongen worden: vat de stier bij de hoorns en de koe bij de uiers! Vooral op vlak van de liefde is het nu je kans om je slag te slaan!

Tip: Je hoort wel altijd zeggen dat alcohol geen oplossing is, maar denk je dat een glas melk dan wel gaat helpen?

Ram

Ram, ben jij dat? Ik had je nauwelijks herkend, doordat je je al een hele tijd in je studiekamer hebt opgesloten. Je hebt boeken en papers als muren rondom je opgetrokken, tijd om die Miley-Cyrus-style met de wrecking ball gelijk te maken. Kom naar buiten, laat het zonlicht op je gezicht schijnen, dans in de regen! Je zal nooit meer jonger zijn dan vandaag! #yolo

Tip: Dit is echter niet het moment om grote beslissingen te maken, die leg je beter nog even naast je neer.

Stier

Beste Stier, mijn hart doet zeer terwijl ik de bewegingen van jouw sterrenbeeld bekijk, er staat je geen allerbeste maanden te wachten. Dit zal je waarschijnlijk wel verbazen, het geluk leek nu net aan je kant te staan! Troubles in je vriendenkring en een financiële tegenvaller brengen je serieus van de wijs. Gelukkig ligt er een nieuwe spannende ontmoeting als lichtpuntje in het verschiet!

Tip: Lig niet te veel wakker van wat anderen van je denken, zolang je zelf maar gelukkig bent

Tweelingen

Op vlak van liefde sta je voor een lastig dilemma. 2 partijen tonen duidelijk interesse, maar welke kies je? Het zekere voor het onzekere? Of toch maar liever avontuur dan geborgenheid? Appels of eieren? F*cking hell, waarom vraag je dat aan mij, ik schrijf ook enkel maar de horoscoop voor de f*cking Kalima, verwacht je echt legit astronomy uit dit boekje? Get your head outta your ass!

Tip: Familie is de belangrijkste hoeksteen van je leven.

Kreeft

Je beseft ondertussen wel dat je op het verkeerde spoor bent aanbeland? Geen probleem, vaak is het slechte pad een leerrijke binnenweg naar je uiteindelijke doel, zolang je maar weet wat je doel is! Bepaal wat je écht wil in het leven en maak vanaf elke beslissing in functie daarvan. Wil je de wereld zien? Koop nu meteen een vliegticket. Wil je de ware vinden? Ga hem godverdomme zoeken. Wil je de beste bicky van Gent en omstreken? Ga naar de Julien. Zo simpel is het! Tip: Verlies die belangrijke paper niet uit her oog!

Leeuw

De leeuw, koning van het dierenrijk en het Gentse uitgaansleven! Je bent the life of the party, guys want to be you, girls want to be with you... of omgekeerd natuurlijk! Deze dagen zijn de piek van je leven, geniet ervan! Van hieruit gaat het immers enkel bergaf...

Tip: Hoewel je makkelijk nieuwe vrienden maakt, mag je de belangrijke mensen in je leven niet vergeten.

Maagd

Tandje bijsteken, Maagd, die berg schoolwerk die zich aan het opstapelen is zal zichzelf niet wegwerken! Misschien eens een les bijwonen zou ook geen slecht idee zijn. Komt dat in de weg van je middagdutjes of je favoriete soap? Tough sh*t.

Tip: Meth, not even once...

Weegschaal

Zoals iedereen ondertussen wel weet, zijn weegschalen f*cking awesome! Het is natuurlijk niet makkelijk om full-time legendary te blijven: als het makkelijk zou zijn, zou iedereen het doen! Je zorgeloze bestaan blijft zoals altijd onverstoord!

Tip: Doe zo voort!

Schorpioen

De muzen zetten deze maand hun megafoon aan je oor: inspiratie troef dus! Tijd om de kunstenaar in jezelf van de ketting te laten. Schrijf een lied over je dagelijkse weg naar de Blandijn en terug, schrijf een gedicht over je favoriete prof of maak een beeldhouwwerk van je doordeweekse fruitmand. (Misschien heeft de aandachtige lezer het al gemerkt, maar de schrijver van deze horoscoop is geen Schorpioen, vandaar het inspiratieloze gezwets op deze pagina, waarvoor excuses!)

Tip: Gebruik altijd een condoom bij one night stands, better be safe than sorry!

Boogschutter

Arme boogschutter, Venus verlaat je sterrenbeeld binnenkort! Love is no longer in the air: Als je in een relatie bent, zou ik me maar al voorbereiden op een hartverscheurende break-up. Ook voor single Boogschutters wordt het moeilijker en moeilijker om nog eens raak te schieten. Niet getreurd, smijt je op je studies of leg je toe op het verbreken van je flappy-bird-record.

Tip: Geluk zit hem in de kleine dingen!

Steenbok

Beste Steenbok, je hebt in de afgelopen maanden een verschrikkelijke fout gemaakt. Deze maand zal je de gevolgen daarvan dragen. Vergeet niet: het is nog niet te laat om de fout ongedaan te maken. Wees niet te koppig om toegevingen te doen om geschillen bij te leggen. Alleen als je verleden is afgerond, kan je verdergaan met je leven!

Tip: Pratende pinguïns zijn niet te vertrouwen!

OAK's speelhoekje

Sudoku en Binairo

	1					4	
	5			3	9	1	6
			7				5
	7	8					
9							3
				1	4	7	
1		6	2	5			
		9					6
			4				

				1	1			1			0		
1		1						0				0	
1		1		0				1		1			1
						0							
			1		1						0	0	
	0				1			1					0
	0	0			0	0		1			1		
			0								1		
		1						1				1	
			0	0			0						
	1					0	0						
				0				1				0	
1	1				0						0		
1			0					1	1				1

Killer Sudoku's

1	8		15		21		
16		12	9		11		5
13	5		7		17		14
		3		10		13	
13	10		9	8		11	9
	10			18		11	3
6	17	12	9				8
			5	15	6	9	
9		10				5	12

10		22		8		10	8
10		9			19		
2	13		5		7		16
10		2	13			15	9
6	8			11	2		13
13	20	16			6	2	6
		14	9	13	9	4	4
4						14	13
	6		3	11		10	

KillerSudoku.nl - 1 ster - nr 1

En ja hoor de kleurplaten zijn ook weer van de partij!
Leef je uit tijdens de saaie lessen met de Breaking Bad, GoT en Avengers
kleurplaten! :D



GAME OF THRONES

THE COLORING BOOK

Cersei and Jaime Lannister, as twin brother and sister, should not be combining DNA.
But you CAN combine their names to come up with some fun words and phrases.

How many can you come up with?

To start out, here are some examples:

JAIME

SEA JAM

IRIS CANISTER

CERSEI



LANNISTER

LANNISTER



OAK

Gesponserd door:

SCIENTIFIC BOOKSELLERS
J. STORY-SCIENTIA

www.story.be

J. STORY
SCIENTIA

