

Waardebou binnenin bij:



Kalima

maart 2015



Inhoud

- 3. Voorwoord
- 4. Activiteitenkalender
- 6. Het eerste jaar op 't unief
- 9. Recept
- 11. Tips and tricks for a '留學生' in 沈阳
- 17. Islamitische staat: het aards paradijs
- 20. De geschiedenis van de hangover cure
- 22. In Jordanië
- 25. Indruk van een bevoordeelde bezoeker aan een magnifiek land
- 28. GhentMUN
- 30. Interview Emmy's
- 32. WAARDEBON Emmy's
- 33. Sfeerfoto's Emmy's
- 34. OAK's speelhoekje
- 39. Colofon

Voorwoord

door scriptor Sofie

Beste Kalima-lezer(es),

Wat ben ik blij je terug te mogen verwelkomen! Deze keer een dikke Kalima voor jullie, gevuld met de interessante verhalen van verschillende studenten Oosterse talen en Culturen. De één praat over zijn eerste voetstapjes in de wijde universiteitswereld, de ander deelt zijn ervaring met zijn studiegebied of geeft er zijn ongezoeten mening over. Buiten deze boeiende escapades leer je hoe een lekker dessert te maken, wat de Romeinen en nog andere historische figuren deden om hun hangover op te lossen en hoe zo een GhentMun eigenlijk in zijn werk gaat. Een vrij veelzijdig programma dus en uiteraard ontbreekt ook het OAK's speelhoekje niet!

Een speciale voor onze trouwe Kalima-lezers vind je op pagina 32. Naar aanleiding van onze bier en kaas avond op 30 april in Emmy's biedt deze hippe eet-café een **waardebon** aan! Hiervoor vind je ook een interview met de eigenaars die hun bar voorstellen. Een ware traktatie!

Nu, lieve kindjes, de paasvakantie staat voor de deur. Buiten het inhalen van cursussen en eens te schrijven aan die paper die u al weken achtervolgt, mag men niet vergeten fervent chocolade-eitjes te rapen, daar draait die paasreces nu eenmaal om!

Veel leesplezier en een gezellige pasen,

Scriptor Sofie

Via deze weg zou ik nog een oproep willen doen naar liefhebbers van de schrijfkunst. Heb jij een uitgesproken mening over actua-gebeurtenissen binnen of buiten jouw studiegebied? Een passie voor verhalen schrijven, het bijbrengen van leuke weetjes of het recenseren van culturele aangelegenheden? Wij zijn constant op zoek naar boeiende en/of grappige artikels en kunnen er nooit te veel hebben. Aarzel dus niet en neem contact op met mij (op fb via Sofie De Paepe of via mail, sofie.depaepe@ugent.be) of via een ander OAK praesidium-lid.

Activiteitenkalender

Dit zijn onze opkomende activiteiten. Dit lijstje wordt weldra aangevuld en bijgestuurd maar deze kan je toch al in je agenda noteren!

31/03	Niche	SLOAKHK Cantus
02/04	Ette Ibibio	Afrikaans etentje
03/04	De bijloke	deFilharmonie
20/04	Amber	24u van de Amber
21/04	De Rector	Blandinia Rock Rally
27/04	GUSB	IFK Finale
29/04	St Pietersplein	12 uren loop
29/04	Studio koop	Film: Far from the madding crowd
30/04	Emmy's	Kaas en bieravond
07/05	Porter's House	OAK fuif (meer info volgt)

Vergeet niet OAK te liken op facebook (www.facebook.com/groups/OAKGent/) om altijd op de hoogte te blijven van onze activiteiten!

Het eerste jaar op 't unief door Mathilde, Tim en Simon

Sinologie: Mathilde

Het kiezen van een studierichting na het zesde middelbaar was voor mij een bijzonder moeilijke, toch zeer interessante zoektocht. Na vele boekjes te doorbladeren, openlessen bij te wonen, lijstjes op te stellen en dergelijke meer, maakte ik kennis met de richting "Oosterse talen en culturen: China" op de Sid-in beurs in Gent.

Door de manier waarop deze studie aan ons werd voorgesteld was ik onmiddellijk verkocht. Hoe meer ik erover nadacht, hoe enthousiaster ik werd. Het wegdromen kon beginnen.

"Waarom?", "Wat houdt dat precies in?", "Allé ge moet goe zot zijn", waren de reacties die op mijn beslissing volgden. En nu nog steeds. Toch heb ik er nog geen minuut spijt van gehad. Ondanks de vele uitleg die ik gekregen heb, wist ik eigenlijk niet goed waaraan ik me kon verwachten en was het starten van de studie Sinologie aan de universiteit te Gent een grote sprong in de diepte.

De eerste weken van het academiejaar stond ik een beetje perplex van hoe het er allemaal aan toe ging en was het vaak zoeken naar een manier om te wennen aan het studentenleven, de lange en zware lessen, de rush van de stad Gent... Naarmate het academiejaar vorderde viel alles in de plooi en kon ik elke dag meer genieten van de richting die ik gekozen had. Ondanks het feit dat ik niet echt iets verwachtte toen ik startte, ben ik er zeker van dat deze studie, voor mij persoonlijk, mijn verwachtingen overstijgt!

Een grote redder in tijden van paniek is voor mij toch wel mijn meter, Tseu-Ying Tang. De OAK organiseerde in het begin van het jaar een meter-en-peteravond waarbij, iedereen die wou, een meter/peter toegewezen kreeg. We kregen de gelegenheid kennis te maken, vragen te stellen, gsm nummers uit te wisselen.. Dit vind ik nog steeds een zeer mooi initiatief. Iemand die je een beetje de weg wijst, aandachtig maakt voor belangrijke aandachtspunten of valkuilen, is zeker een meerwaarde en grote hulp.

Ik heb tijdens mijn eerste blokperiode bijvoorbeeld heel erg veel aan Tseu gehad en kon bij haar steeds terecht met al mijn vragen.

Mijn ervaringen met OAK zijn tot nu toe al zeer positief geweest. De studenten worden altijd op tijd ingelicht i.v.m. een eventuele boekenverkoop, truienverkoop, evenementen.. We worden steeds op de hoogte gehouden en dat wordt echt ten zeerste geapprecieerd!

Als laatste rest mij enkel nog te zeggen dat ik het iedereen toewens om in zo'n leuke studierichting met zo een leuke klas terecht te komen.

We zijn slechts met een kleine dertigtal en dat zorgt voor een zeer gemoedelijke sfeer tijdens de lessen.

En hoewel het inderdaad vaak lastig en hard werken is, geniet ik ten volle van het 'student-zijn', in alle betekenissen van het woord!

Arabistiek: Tim

Eerstejaars Arabistiek. Wat te vertellen.

Velen van jullie zullen eerstejaars zijn of zijn geweest en dus zal ik jullie niet vermoeien met anekdotes die iedereen bekend zijn.

Neen, in plaats daarvan zal ik proberen een tipje van de sluier te lichten en zo jullie (arme sloebers die voor Afrikaanse talen, Indologie, Chinees of god betert Japans hebben gekozen) een blik te talen werpen op de glorie die alle Arabisten als vanzelfsprekend toekomt.

Laten we beginnen met het alom bekende feit dat Arabisch de mooiste taal ter wereld is. Andere studenten en de Belgische geheime dienst mogen ons dan misschien beschouwen als potentiële terroristen dan wel oorlogstoeristen, wij zelf weten wel beter. Vol overgave zie ik mijn medestudenten zich storten op de lastige edoch glorieuze taak zich deze taal machtig te maken.

Meer nog (los van wat idiote algemene vakken) verdiept de Arabist zich vol genot in de geschiedenis van allerhande Arabische cultuur, land en volk. En deze passie is niet alleen terug te vinden in de studie en het studeren zelf, maar ook in wat zich daar buiten afspeelt.

Met regelmaat worden er etentjes georganiseerd waar de meest fantastische gerechten in een ongekende hoeveelheid worden geserveerd en waar naar

hartenlust kan worden gesproken over het wel en wee van de door ons bestudeerde regio. Getapte en erudiete jongens en meisjes blijken die eerstejaars Arabistiek telkenmale te zijn.

Mijn hart vervult zich met enig ongegeneerde trots wanneer ik tussen deze fantastische mensen aan tafel zit. Mensen van een zeer diverse afkomst en culturele achtergrond die elkaar vinden in hun liefde voor Fairouz, tajine, woestijnen en bergketens, cederbossen en vruchtbare rivierbeddingen. Kritische mensen. Wereldverbeteraars. En wat laten wij onze hoofden toch diep zakken van de treurnis, denkend aan al die zielenpoten die er voor kozen een andere taal te studeren.

Het ga u goed. هلا ليا ماش ن!

Indologie: Simon

Namaste Ghent! Mera naam Simon hai.

"En wat ga je nu studeren? Indiologie? Indiaonologie? Indiaologie?". "In Gent? Hebben ze dat dan niet in Leuven of wat?". Aldus mijn vrienden, familie, sympathisanten en kennissen toen ze hoorden dat ik besloten had om na mijn masteropleiding Engels-Duits in Leuven naar Gent te trekken om Indologie te gaan studeren.

Enfin, Indologie... De opleiding heet "Oosterse Talen en Culturen: traject India", zoals vele OAK'ers onder jullie vast wel weten. En het had nauwelijks iets gescheeld of ik had nooit deze richting gekozen. Of mijn plotselinge beslissing om in plaats van taalfilosofie, Sanskrit als keuzevak op te nemen nu te wijten was aan één of ander astrologisch verklaarbaar feit, of aan de godheid Shiva, of aan pure zinsverbijstering, ik heb geen flauw benul.

De beginselen van het Sanskrit werden aan mij door een al gepensioneerd professor onderricht, die, ware het niet voor zijn huidskleur, voor een guru had kunnen doorgaan. Naast het aanleren van Devanagari, het meest bekende Indische schrift, en de grammatica, vertelde de "guru" ook het wonderschone verhaal van koning Nala en zijn geliefde Damayanti.

De lessen leidden tot een interesse in India die ik wilde uitdiepen. Eerst moest ik mijn interesse toch een jaar "on hold" plaatsen; ik moest eerst dat Erasmusavontuur achter de rug hebben en mijn thesis succesvol verslagen hebben.

Aldus geschiedde en ik richtte mijn blik naar Gent. Gent, want Leuven, een pracht van een studentenstad en universiteit als ze is, had en heeft helaas maar een pover aanbod qua taal-en regiostudies. Dus september 2014 vatte ik mijn studies Indologie aan met Hindi als eerste les op het programma.

Deze les begon met onze praktijkassistent Iris die onze kleine groep al meteen op een Bollywood song trakteerde: "Mera Joota Hai Japani". Wat zoveel betekent als: "mijn schoenen zijn Japans".

In de loop van het semester werd het wel duidelijk dat Hindi soms een grappig taaltje kan lijken. De praktijkassistenten die de klas tot spreken aansporen: "Bolo!" Eten klaarmaken in het Hindi is "khAnA banAnA". "Kuch aur?" Een Bollywoodfilm verstaan en kunnen volgen zonder ondertitels zal nog wat werken worden...

Sanskriet, het vak waarvoor ik deze richting juist gekozen heb, bleek echter niet bij iedereen in de smaak te vallen; er waren meerdere mensen die al eens durfden te vloeken over dualisuitgangen, sandhiregels en verbaal-adjectieven. Ook lijkt Sanskriet een overvloed aan synoniemen voor wijzen, asceten en monniken te hebben. Naast het welbekende "guru" is er ook: muni, tapasvin, sadhu, brahmana, acarya, yatin, sramana, rishi, sanyasin,...

Maar genoeg geschreven! Ik zal eindigen met een Sanskritspreuk die onze praktijkassistente Claire ons heeft bijgeleerd. "Iyam karmanah shaktih!" Wat zoveel betekent als: "dit is de kracht van karma!"

Recepten door feest Odry

Chocolademoelleux met een salade van mango en ananas

Ingrediënten voor 4 personen

- 100 g zwarte chocolade
- 100 g boter
- 100 g suiker
- 60 g bloem
- 3 grote eieren
- 2 vanillestokjes
- 1 mango
- 1 kleine ananas
- 4 eetlepels suiker
- Sap en geraspte schil van 1 limoen
- 100 ml witte wijn
- 2 cl maracujalikeur
- Takje munt



Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Smelt de chocolade au bain marie met de boter. Klop de eieren, suiker en de pulp van 1 vanillestokje tot er schuim op staat. Meng de chocolade hierdoor.
3. Zeef de bloem onder het mengsel en meng alles tot een homogene massa.
4. Vet 4 cakevormpjes in en verdeel het chocolademengsel hierover.
5. Zet ze kort in de diepvries.
6. Zet de taartjes in de oven en bak ze gedurende 12-15 minuten.
7. Laat ze enkele minuten afkoelen voor je ze uit de vormpjes haalt.

8. Schil de mango en de ananas en snij het vruchtvlees in blokjes.
9. Laat een beetje suiker karamelliseren in een pan. Blus het met de witte wijn. Laat even doorkoken met een vanillestokje en de maracujalikeur.
10. Voeg hier de mango en ananas aan toe en laat nog 1 minuutje doorkoken.
11. Voeg er dan het limoensap en de schil aan toe en meng alles goed door elkaar.
12. Serveer het nagerecht in diepe borden. Verdeel de fruitsla over de borden en leg hier het taartje op. Werk af met een muntblaadje.

Smakelijk!

Tips & Trics for a '留學生' in 沈阳 door sport Lore

Taxi

- Leer alvast maar al het woordje '俄罗斯' herkennen want zoals elke Aziaat lijkt op een Chinees, is elke blanke daar een rus. '你是俄罗斯人吗?!' 不是!!!'
- Je studeert wel degelijk aan '老辽大'! Zeg het er telkens bij als je die taxi instapt want een tripje naar '新辽大' zal je zeker 20 kuai kosten!
- Het beste moment om je medemens te imponeren met je niveau van Chinees: Na een nachtje uit in de taxi op weg naar huis: alles komt er zo vlot uit na enkele mojito's!
- Probeer nog net voor 22h de taxi naar Helen's bar te nemen, dan begint de meter nog net op 8 en hoef je het dure nachttarief van 9 kuai niet te betalen.
- Je hebt nog nooit meegereden met dergelijke roekeloze chauffeurs maar, geen paniek, wat blijkt: als iedereen zich zo gedraagt komt het (bijna) nooit tot een botsing!

Supermarkt

- Voor kleine boodschapjes ga je best naar de Tesco of 乐购 om de hoek
- Voor de Carrefour of 家乐福 neem je bus 205 (en stap je af VOOR hij bij het grote kruispunt naar links draait want voor je het weet ben je op zoek naar noedels in de IKEA). Ben je je vriendin kwijt tussen de massa Chinezen die almaar '外国人' aan het fluisteren zijn? Goeie gok dat ze in de 'international food array' op zoek is naar de Nutella pot!

Tip: Laat je kar NOOIT onbemand. Ze zijn er ècht mee weg!

- Hoewel je je in het begin wel zal voornemen om het kleine winkeltje in de 宿舍 niet te gebruiken omdat het in vergelijking wellicht een kuai duurder is, zal je 's avonds de drang naar die Toblerone bar wellicht niet kunnen weerstaan. Ook wanneer je rijst en noedels beu bent, (na 2 weken ofzo), grijp je wel eens naar dat blikje tonijn.

DON'T: blijf af van die Koreaanse chips! Ze zijn goedkoper dan Lay's maar smaken naar banaan! Bananenchips! Ooit al van gehoord? Laat ook dat pakje koekjes liggen dat verdacht veel op speculoos lijkt met zelfs het Lotus logo op: HET IS BUCHT!

Uitgaan

Bars:

- **Helen's Bar:** Echt DE bar om een avondje uit in te zetten voor je naar de



club gaat. Cocktails zijn goedkoop, zeker als je gaat op woensdag wanneer het Lady's Night is (30 kuai voor een hele avond cocktails!! PAS OP of je helse avond clubbing eindigt op die super smalle WC in Helen's). Uber voordeel: woensdag of niet, als je er buitenlander uitziet (wij allemaal dus), krijg je wat je wil, wanneer je wil en vaak zonder te betalen! (Remember: 免费 betekent 'gratis' want dat laat je hen best geen twee keer zeggen!)

Ook pizza's en pasta's zijn betaalbaar (vaak gratis dus) en service is SUPER! Als manager van Helen's bar in Shenyang gaat Betty echt tot het uiterste! Ze zet er haar bij en drinkt mee, ze laat die buitenlanders een thema feestje plannen op kosten van de Helen's en ook verjaardags- en halloweensfeestjes zijn er de max!

- **Utopia:** Een steenworp verwijderd van Helen's bar, bevindt zich de ubercoole bar Utopia, op het 3de verdiep van een reuze karaokecomplex. Elke avond speelt een bandje rond 22h (geen kattengejank van een Chinees met een gitaar die je in bijna elke Chinese 'bar' zal vinden). Opnieuw goed om zich daarna met z'n allen naar de clubs te begeven.

Tip: Als je vriendelijk bent, krijg je wel eens een fruitschaal voorgeschoteld bij je drankje!

Tip 2: Er is een soort locker area waar je je gerief kan dumpen. Deze is onbemand dus de mede feester die lijkt of hij/zij daar aan het werk is, geef je best NIET nonchalant je jas om op te bergen + de locker gaat slecht één keer open! Daarna zit hij gewoon VAST en moet je er de techniker van om de hoek voor uit zijn bed bellen.



- **Hyatt:** Heb je zin om in stijl je avond door te brengen? Dan is de Hyatt bar op de 29ste verdieping van het reuze gebouw the place to be! Als ik me niet vergis is het donderdag Lady's Night en krijg je een glaasje Champagne voorgeschoteld. Ik raad sterk aan enkel dan te gaan want ooh wow, het is daar DUUR! Zeker waard om, na weken de slappe mojito's of 金汤力 (Gin tonic), de grote

hoeveelheid alcohol te proeven in een ECHTE cocktail. Nadeel is dat je daar niet de enige buitenlander zal zijn (meestal overbevolkt door Duisters die ALLEMAAL bij BMW werken) en je dus wel degelijk zal betalen voor je drankje

Clubs:

- **Party 98 of 派对儿酒吧:** SUPER CLUB als je van them blacks and their music houdt! Vanaf 4u zal je daar dan ook een van de weinige blanke feesters zijn en zal de dansvloer overbevolkt worden door onze zwarte medemens! TOP sfeer en op vrijdag- en zaterdagavonden kom je wellicht mensen van 辽大 tegen in een heel andere toestand dan 's morgens vroeg om half 9. Ga niet voor 1u30-2u want dan is DJ Mocha nog niet actief en wordt het podium bezet door o.a. Chinese spelletjes met niet zo vrijwillige vrijwilligers uit het publiek, etc...

- **Party 88 of 八八酒吧 (Jep! Vergis u niet van nummerkel!):** Net opnieuw geopend toen wij er aankwamen, volledig gerenoveerd en super sfeertje! Goeie mix tussen locals en buitenlanders, top muziek en vaak thema feestjes die de ambiance alleen maar versterken. Zeker de moeite om eens een praatje te slaan met een bartender of kerel aan de vestiaire want voor je het weet wissel je WeChat uit en staat hij je de volgende keren op te wachten aan de ingang met 'free drinks all night' bandjes voor jou en je gevolg!

- **Pure Colour of 米亚本色:** De ideale volgorde voor een topavond begint bij Helen's, gevolgd door Pure Colour tot ongeveer 2u en daarna naar 98. Pure Colour staat bekend voor haar bandje dat rond 1u optreedt (met telkens dezelfde nummer but still! :p). Bovendien kan je ook hier genieten van positieve discriminatie want wanneer je aan de bar een vodka cola bestelt (of iets anders mag ook!) krijg je er als bleekscheet TWEE! De eerste keer denk je dat het een vergissing is en ben je super blij, tot blijkt dat je mede studenten slachtoffer waren van diezelfde vergissing. (Jullie niet meer nu! ;p) PAS OP want het wordt heeeeeeel verwarrend wanneer die actie al zodanig ingeburgerd is en je 1 drankje wil (en dus eigenlijk 2 verwacht), je niet meer weet nu 1 of 2 te zeggen. Resultaat: 4 vodka cola's die opmoeten voor je die taxi inmoet naar 98! Succes!

DON'T: 告诉妈妈: Ga niet naar GaoSu Mama, een 'club' vol gokkende Chinezen die zich kapot staren op de iets te schaarsgekleede danseressen op het podium en waar je minimum 300 kuai moet spenderen voor je een plaatsje aan tafel krijgt!

Food

- **Kantine:** SUPER GOEDKOOP EN (voor de eerste paar weken) SUPER LEKKER!

In de **kleine kantine** naast de 友园宿舍 moet je zeker geprobeerd hebben:

1. 鸡排: Gepanneerde kippenreepjes met rarara RIJST en 2 bijgerechten naar keuze.
2. Ik weet niet hoe het noemt maar op de tweede verdieping heb je een vriendelijk mevrouwje die werkt met twee hete zwarte kommetjes waar ze eerst een ei in bakt, rijst in doet en je kan kiezen tussen drie soorten vlees (iets met zoetzure saus, iets pikant en nog iets :p)
3. 蕃茄炒蛋: Klinkt misschien wat biza,r maar typischer kan niet: Ei met tomaat in zoet sausje. Lekker, goedkoop en overal verkrijgbaar!
4. 茄子: DE favoriet van 根特班 2014: Aubergines in de soja saus. JUST. EAT. IT.

In de **grote kantine:**

1. Dumplings of 饺子: 20 voor 10 kuai met keuze tussen 猪肉, 牛肉 of 素材. Tip: Soja saus mag vaak niet ontbreken maar dop deze ook eens in azijn!

2. 烤肉: Te vinden in de grote kantine of net buiten de 小东门儿. Een bakje rijst (!) met soort pitavlees, pindanootjes, sla en optionele kimchi.

3. Ga ook eens naar het 3de verdiep helemaal bovenaan en probeer de Koreaanse of Taiwanese keuken.

4. Op het tweede verdiep staat de Fransman met spaghetti of 意大利面. Probeer dit niet in de hoop een Kastart pasta voorgeschoteld te krijgen want dat kan die Fransman zelf niet voor mekaar krijgen. 'T is lekker als afwisseling maar zeker geen spaghetti die wij hier kennen! :p
Tip: Als je niks zegt, is het zonder vlees. Als je wel iets zegt, is het met kip.



- **Underground:**

De benedenverdieping van de underground (jep, de under under the ground of zoiets dan! :p) staat symbool voor een mooi toonbeeld van de Chinese cuisine .

MUST TRY:

炒饼: Mijn medestudenten hebben het vaak mogen horen maar dat is nu eens HET BESTE gerecht ooit! Een super vriendelijk vrouwje staat elke dag tot 's avonds voor haar hete kookplaat met een big smile haar klanten een reuzenportie lekkers te bereiden. Tien kuai voor 'de kaviaar van de Chinese keuken' als je 't mij vraagt!

Al het volgende kan er niet aan tippen maar oké, aangezien ik neutraal moet blijven en iedereen zijn smaken aan bod moet laten komen (maar vooral: stel dat dat mevrouwje een dagje ziek is en thuis blijft!!) raad ik ook 炒面, 饺子 en een soort Chinese hamburger aan!

Tip: De underground sluit om 18u30 dus misschien eerder geschikt als lunch.

Tip 2: De beste katerremedie is te vinden op het eerste verdiep van de underground (kan dat zelf? Een verdiep in een underground? :p). Een Juice Boost shop waar je allerlei soorten fruit mag combineren tot een heerlijk sapje vitaminen voor tien kuai! (We zijn er nog steeds niet uit of er nu suiker aan toegevoegd werd of niet...)

- **Casey's:** Rijst en noedels zo beu als koude pap? Probeer de reuze American Burgers en Pizza's van de enorm zelfingenomen Canadees die al zeven jaar in Shenyang woont en nog steeds Chinees praat alsof er ook een Amerikaanse variant op bestaat! Niettegenstaande super lekker! (Natuurlijk wel een pak duurder dan die 炒饼 van de underground)

Tip: Hoe sterk zijn overtuigingskills ook mogen zijn, laat je niet uitdagen om Casey's challenge te voltooien! Een burger op een burger op een burger op nog tien burgers, althans zo lijkt het, opeten in een tijdsspanne van minder dan twaalf minuten. Prijs: een T-shirt (en eeuwige roem).

Ja jongens, zoals je merkt kan ik blijven schrijven maar de deadline om dit in te dienen staat voor de deur en ik moet toch ook nog wat kunnen vertellen op de info avond he!

Liefs,
Lore

Islamitische Staat: het aards paradijs door Olivier-César

Het tweede semester is ondertussen halfweg en vele studenten snakken naar het einde van het schooljaar om opnieuw de weide wereld in te trekken. Vaak keren dezelfde bestemmingen terug, Barcelona, Praag, Budapest, Istanbul,... maar er zijn ook mensen die het toch wat verder van huis zoeken in Zuid-Amerika, de VS, Australië of zelfs China. Landen die niet vaak tot de droombestemmingen van studenten behoren zijn Libië, Jemen, Oman, Saoedi-Arabië, Afghanistan, Irak, Syrië,... Het is uiteraard zo dat dit niet de meest veilige landen ter wereld zijn, toch probeert een staat hier verandering in te brengen, namelijk de enige echte Islamitische Staat.

De Islamitische Staat, ook wel ISIS of ISIL (Islamitische Staat in Irak en de Levant) genaamd is een onofficiële staat die haar grondgebied heeft in Irak en Syrië. Deze staat wordt geleid door Abu Bakr al-Baghdadi. Hij heeft zichzelf de titel van Kalief aangemeten, een titel met heel wat historische waarde. Een kalief staat aan het hoofd van het kalifaat, oftewel het Islamitische rijk. De kalief is de mens die als vertegenwoordiger van God op aarde optreedt. Hij is de leider van de gelovigen en van de gemeenschap (de oemma). Zijn belangrijkste taak is het rijk te besturen en het islamitische geloof te vertegenwoordigen en te beschermen.

De Islamitische Staat is tegenwoordig niet meer weg te branden uit de actualiteit: Onthoofdingen van westerse journalisten, het verkopen van Yezidi vrouwen als seks-slavinnen, homo's van torens gooien, mannen in kooien levend verbranden en we hebben zelfs een woord aan ons Nederlands vocabularium mogen toevoegen namelijk de 'Syriëstrijder'. Men kan dus concluderen dat deze nieuwe staat met een imago probleem kampt.

Ondertussen hebben al minstens 3000 West-Europeanen de ranken van ISIS versterkt. Wij als Belgen mogen toch trots zijn dat wij procentueel gezien het land met de meeste Syriëstrijders zijn gevolgd door Zweden en Denemarken, toevallig landen die toch wel genoemd worden om hun geweldige integratiebeleid. Niet minder dan 440 dierbare landgenoten hebben de weg gevonden naar het aards paradijs en vele anderen zullen ongetwijfeld volgen. Wat velen echter niet weten is dat het aantal vrouwen dat naar het

kalifaat afreist explosief aan het toenemen is. Zij gaan er niet naar toe om er te strijden maar wel om er een goede Islamitische bruid voor hun nog ongekende Syriëstrijder te zijn.

Er wordt massaal naar redenen gezocht om het vertrek van deze jonge mensen naar het kalifaat te verklaren. Vaak worden die verklaringen gezocht in de richting van de falende Westerse samenleving. Deze zou racistisch zijn, zou mensen ongelijk behandelen, jongeren van vreemde origine zouden geen kansen krijgen,...

Daar is uiteraard allemaal niets van aan, de reden is namelijk veel eenvoudiger. Het kalifaat biedt duidelijkheid, structuur en rechtvaardigheid. Zoals wel meer rijken stoelt het kalifaat op een boekje. China had het rode boekje van Mao, Libië had het groene boekje van kolonel Khaddafi,... en de Islamitische Staat heeft de koran, een 1400 jaar oud boekje.



Het doel van het kalifaat is om te leven op de manier dat de Profeet zo een 1400 jaar geleden leefde. Men stelt de wetten zo op dat ze in overeenkomst zijn met de Koran, de Hadith (het doen en laten en de uitspraken van de profeet) en de Sharia (de islamitische wet of de wet van God).

Door niet af te wijken van deze rechtsmiddelen zorgt men voor die duidelijkheid, structuur en rechtvaardigheid. In de Westerse wereld is er regelmatig controverse over criminele activiteiten die niet of amper aangepakt worden. Denken we maar aan drugsbendes die vrijgelaten worden omwille van procedure fouten, politici die langs alle kanten sjoemelen, de miljonaars die niet genoeg belastingen zouden betalen, etc.

In de Islamitische staat is dit onmogelijk, iedereen wordt gelijkwaardig berecht. Stelen is hand afhakken, homo zijn is van een toren gegooid worden, een ongelovige zijn is hoofd afhakken of levend verbrand worden. Er is maar één mogelijke conclusie, IS draagt de rechtvaardigheid hoog in het vaandel.

Het moge duidelijk zijn, de Islamitische Staat heeft alles in huis om dé nieuwe topbestemming te worden van menig student. Mensen die houden van wat spanning en actie zullen hier zeker en vast aan hun trekken komen en zullen het als een doorgedreven scoutsdropping zien. Ook mensen die er een vroom leven op na willen houden zijn meer dan welkom, deze kunnen zouden bijvoorbeeld een carrière kunnen najagen als lid van de religieuze politie die er bijvoorbeeld op toeziet dat de vrouw toch volledig bedekt is. Vrouwen die er al hun hele leven van dromen om een slaafse seksbruid en baarmachine te worden zullen met open mannelijke armen ontvangen worden.

Permanent verblijven of een avontuurlijke reis beleven het kan allebei in dit aards paradijs. Mensen die bijkomende vragen zouden hebben kunnen altijd antwoorden vinden in de betere buurten van Antwerpen, Gent, Brussel en Verviers.

De geschiedenis van de hangover cure door studie Cedric

I got a hangover, whoa! I've been drinking too much for sure!

Kateren. De prijs die menig student met veel plezier betaalt voor een avondje in de Toverpoort. Hoe een kater weg te toveren is dan ook een vaak voorkomend gespreksonderwerp in het studentenmilieu. Eigenlijk is de zoektocht naar het ultieme wondermiddel al eeuwenoud. Hier volgt dan ook een korte uiteenzetting over huis-tuin-keukenmiddeltjes tegen een kater.

Zo mengde men in het oude Assyrische Rijk gemalen vogelbekken en mirre. Ik hoor je denken: "Mirre?!" Wel, als het goed genoeg is voor Jezus ... De Romeinen zwerden dan weer bij uileneieren en schapenlongen. Rare jongens, die Romeinen.



De middeleeuwse dronkaards aten dan weer rauwe palingen. De mensen van de 17de-18de eeuw aten dan weer een mengeling van ammoniak, schedelfragmentjes en gedroogde adder. In de Schotse Highlands drinken ze al eeuwenlang een soepje van karnemelk met een lepeltje korenbloem, wat zout en peper.

De cowboys dronken een brouwsel van rauwe eierdooier, tabasco, Worcestershire-saus, azijn, zout en peper.

In Parijs in de jaren '20 vonden ze dan weer de Bloody Mary uit als middel tegen een kater. Het prestigieuze Ritz-hotel kwam eind jaren '30 met een mengeling van cola en melk.

In China eet men rijstepap. Niet te verwarren met de rijstpap. Rijstepap maakt men door rijst bij warm water te voegen waardoor die drassig wordt.

Soms voegt men er nog pinda's, ajuin, kaneel, zeedieren of zout aan toe. Haejangguk is dan weer een Koreaanse remedie die stamt uit de 14de eeuw en is eigenlijk een rundvlessoep met witte kool en ossenbloed.

In Zuid-Afrika kan je met je uitgaansbende de morning after the night before genieten van een Struisvogelomelet.

RuneScape wiki geeft dan weer het volgende recept: vermalen chocoladestof vermengd met een emmer melk en het moeilijk te verkrijgen Snape Grass, dat groeit op Waterbirtheiland, waar dat ook moge zijn.

Vandaag de dag heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat zowel sinaasappelsap als bananen ook de symptomen van een kater kunnen verlichten. Bij Reddit promoten ze napsturbation met de catchy slogan Fap till you nap. Om te eindigen nog een citaat van Frank Sinatra: "I feel sorry for people who don't drink. When they wake up in the morning, that's as good as they're going to feel all day."

Weet wat te verwachten bij een Ad Pistum op de volgende cantus!



In Jordanië

door prosenior Shadé

Vandaag is het zaterdag en zaterdag = katerdag hier in Amman, Jordanië. Maar de OAK vroeg me om iets te schrijven over hoe ik hier verzeild ben geraakt en wat ik hier zoal doe, dus zal ik maar even proberen iets op papier te zetten.

Na mijn studies Oosterse, besloot ik Internationale Ontwikkelingssamenwerking te gaan studeren in Kortrijk. Het is de bedoeling dat je in het tweede semester op buitenlandse stage gaat en dus ging ik op zoek naar een stageplaats in het Midden-Oosten. Al vrij snel vond ik er eentje bij Tamkeen, een Jordaanse NGO die de onmenselijke behandeling van gastarbeiders in Jordanië onder de aandacht probeert te brengen. Daarnaast bieden ze ook gratis juridische hulp aan gastarbeiders en slachtoffers van mensenhandel. Ik mocht er 1 maart beginnen als research assistant. Enfin, dat werd mij in een skype-interview toch wijsgemaakt.

Op 1 februari nam ik eindelijk het vliegtuig richting Amman. Wie Arabistiek doet, zal al wel vaker gehoord hebben dat Israël binnenkomen vaak gelijk staat aan veel vragen stellen. Jordanië is niet veel beter op dat vlak. Nadat ik bij aankomst een kwartier lang vragen beantwoordde over wat ik hier kwam doen, wie ik was, waar ik zou wonen,... dacht ik eindelijk te mogen doorlopen. Helaas pindakaas. Je ziet er Arabisch uit, maar je hebt geen Arabische ouders? Dat geloven we hier niet hoor. Dat je een Belgisch paspoort hebt, negeren we even compleet. En dus mocht ik even meelopen met een andere officer. Opnieuw dezelfde vragen en dezelfde antwoorden. Ondertussen al ruim een halfuur later mocht ik eindelijk het entry poortje doorwandelen. ZON! In Zaventem was het aan het sneeuwen toen ik opsteeg. Na een weekje mooi lenteweer, werd het hier jammer genoeg ook terug winter. Sneeuwstorm, drama, alles gesloten, bakkers twee dagen voordien uitverkocht, vijf miljoen meter sneeuw. En geen verwarming. Maar ik heb het overleefd! Op naar de volgende maand.

In Jordanië moet je veel geduld hebben. Voor alles. Het antwoord is hier altijd "bukra inshallah", wat zoveel betekent als "morgen, als God het wil". Op mijn stageplaats was dat jammer genoeg niet anders. Op 1 maart startte ik er mijn stage, samen met twee andere interns.

De mensen van Tamkeen hadden helemaal niks voorzien en vanaf dag 1 werd ons gevraagd onszelf wat bezig te houden.

Fuck.

Elke dag opnieuw ging ik bij mijn supervisor om werk bedelen. Een keer kreeg ik het antwoord dat ik naar huis mocht. Een andere keer was haar laptop kapot, waardoor ze niet kon zien of ze mij iets van werk kon geven. Eenmaal haar laptop gemaakt was, bleken al haar documenten verdwenen. Wie ooit een internship in Jordanië plant: volharden is de boodschap! Na zo'n goede twee weken kon ik eindelijk met de oprichtster van Tamkeen praten. Eindelijk kon iemand mij zeggen wat ik hier nu eigenlijk hoor te doen. Eindelijk kon de stage echt beginnen!

De komende maanden mag ik me met heel wat diverse dingen bezighouden. Momenteel schrijf ik een nieuw strategisch plan voor de komende drie jaar. Ik kan me moeilijk inbeelden dat men dit in België ooit volledig aan een intern zou overlaten, maar hier gaat dat dus zo, blijkbaar. Wanneer dat af is, mag ik hun advocacy campaign reviewen.

Maar waar ik het meest naar uitkijk: een onderzoeksproject opstarten rond verplichte huwelijken bij de Syrische vluchtelingengemeenschap in de regio. Er werd ook een onderzoeksvoorstel rond kinderarbeid ingediend, maar dat zal vermoedelijk voor de interns na mij zijn. Nadat ze eerst twee, drie weken hebben zitten niksken uiteraard. Samen met de andere interns werk ik ook aan een projectvoorstel om een radioshow op te starten voor en door gastarbeiders (voornamelijk gericht op Zuid-Aziatische vrouwen), om het community gevoel te versterken en als communicatiemiddel om hun op de hoogte te stellen van hun rechten.

Misschien nog snel enkele tips voor wie op stage wil naar Jordanië:

1. SPAAR GENOEG GELD BIJ ELKAAR*. Alles is hier op zijn minst even duur als in België, uitgaan is 10 miljard keer duurder. Enkel sigaretten en taxi's zijn goedkoper. En stages zijn in 95% van de gevallen onbetaald.

2. Als je in de winter komt, of zelfs nog begin van de lente: breng warme kleren mee! Het kan hier erg koud worden en verwarming in je slaapkamer kan je wel vergeten. Een gasbrander in de woonkamer is vaak de enigste verwarmingsbron, maar door slechte isolatie merk je ook daar niet zo veel van.

3. Als je hier zo nu en dan eens een glaasje wil drinken: breng alcohol mee uit België (je mag een liter invoeren) en ga binnen de twee weken naar de duty free shop (souq al-hurra) om nog een liter. En als je vrienden uit België op bezoek krijgt, laat hen dan ook drank meebrengen. (De goedkoopste fles wijn kost hier rond de 15 euro! Een blikje Heineken of Amsel ZES EURO!)

Wie meer tips wil, mag gerust de OAK om mijn e-mailadres vragen.

*Ik heb me daar zwaar aan mispakt. En plots zakte de Euro hier ook nog eens gigantisch tegenover de Jordaanse Dinar. En nu ben ik ontzettend arm.

STEUN MIJ ZODAT IK DE LAATSTE MAANDEN NOG ETEN KAN KOPEN.

Steun mij omdat ik ooit nog een toffe OAK-praeses ben geweest.

Danku.

Ik beloon u met cupcakes en taart als ik terugkom. En Arak! Beloofd!

<http://www.gofundme.com/ooouods>

Indruk van een bevooroordeelde bezoeker aan een magnifiek land

door Sofie Delanghe

'Famous people', 'handsome boys', 'rich people'! De antwoorden die ik krijg op de vraag wat een groep Chinese toeristen op weg naar Yangshuo weten over Europa. Wanneer ik dan tegen beter weten in nog doorvraag over België volgt eerst een hoop gegiechel, dan roept een jongen enthousiast: 'a country!' 10 punten voor inzet. De rest van de zogeheten cruise op de donkerbruine Li-rivier word ik achtervolgd door hordes weinig subtiele selfies-met-een-buitenlander-trekkende Aziatische medemensen.

De regen en dichte mist rond de pieken van de bergen maakt het haast onmogelijk om de zogeheten Olifantslurf, Paardenrots en consorten te onderscheiden, hoe creatief mijn fantasie ook is vandaag.

Ik bezoek Yangshuo in het midden van het Springfestival. Met andere woorden, er is geen doorkomen aan.



Weststreet, de commerciële buurt van het toeristische hart van Guangxi, ziet zwart van het volk, het duurt eeuwen om de andere kant te bereiken, en het enige wat je dan gezien hebt, is de met vuilnis bezaaide grond en je eigen voeten die het afval vruchteloos proberen te ontwijken.

Een fietstocht door de omliggende velden op een op Chinese maten gemaakte fiets haalt mijn knieën open door steeds tegen het stuur te stoten. Toch begint mijn opgebouwde afkeer voor Yangshuo hier af te brokkelen. Dit is het beloofde landschap van karstgebergtes, krekens en de koeien die vrij rondwalen in de velden vol gele en witte caihua. Een avond vuurwerk kijken vanop het dakterras van ons hostel en er blijft van mijn originele tegenzin nog weinig over.

Na een paar dagen reizen we door naar Fengyan, een dorpje die benaming niet waardig in Gongcheng county, nog steeds in de provincie van het uitgestrekte westen.

In een majestueuze villa van ruim twee eeuwen oud begint hier onze opleiding. In een maand tijd worden we - mezelf, drie Amerikanen, een Canadees en twee Aussies klaargestoomd voor het leraarschap. Het wordt onze taak het niveau van oral English in China op te krikken.

Behalve mijn teachingskills boen ik dus ook nog even snel mijn kennis van de Engelse taal op. Na amper 2 weken betrap ik er mezelf tijdens een skypegesprek met mijn ouders op dat ik mijn zinnen in het Nederlands begin maar afmaak in het Engels. Astrid Bryan zou trots op me zijn.

De opleiding was kort maar krachtig, en bereidde me in geen enkel geval voor op wat komen zou. Na een reis van 26u op een van China's beroemde nachttreinen, wilde ik na aankomst in wat mijn thuis zou zijn voor de komende maanden enkel nog een douche nemen en dan voor een volledig etmaal in bed ploffen. Uiteraard was dit buiten mijn nieuwe collega's gerekend. Alle leerkrachten Engels stonden paraat rond een gigantische tafel gevuld met een all-you-can-eat-buffet. Zelfs Mister Ben, die diezelfde dag getrouwd was, werd weggehaald van zijn eigen trouwpartij om mij te komen begroeten. Ook de directeur van mijn nieuwe school en zelfs de burgemeester van mijn bescheiden stadje - de grootte van Gent - waren aanwezig om de buitenlander welkom te heten. Zoals het een goede avond uit eten betaamt in China, drinkt iedereen een glaasje baijiu met de gast. En de gast drinkt voor iedere aanwezige ook een glas.

Ook zonder omstandige uitleg is het resultaat u duidelijk.

Dag 1 als leerkracht. Ik leer dat ik in plaats van in de mij beloofde "grade ten" les te geven, "grade seven" zal hebben, dus in plaats van het vierde middelbaar word ik plots een klas van het eerste middelbaar binnen geduwd. Deur dicht en trek je plan maar. Een heel weekend lesvoorbereidingen de vuilbak in. 22 klassen van elk om en bij de 60 - ZESTIG! - leerlingen. Naamkaartjes ten spijt vrees ik hun namen nooit te zullen kennen. Bewonderenswaardig wel hun kunde om woorden en zelfs hele zinnen simultaan te scanderen. Een dag improviseren voor leerlingen die weinig Engels kennen, het is een uitdaging. Maar getuige het niveau Engels van de leerkrachten, had ik mezelf niet te veel illusies mogen maken. Ter mijner verdediging, ik dacht in het vierde te staan en was dus geheel niet voorbereid.

Dag 2. Mijn toilet is mijn nieuwe beste vriend. Ik heb amper geslapen en moet al forfait geven. De Chinese keuken heeft me ingehaald.



Dag 3. 's Woendags heb ik vrij, ik voel me al een pak beter, en besteed het leeuwendeel van de dag aan nieuwe lesvoorbereidingen.

Dag 4, en tevens de dag waarop ik dit stukje tekst neerpen. Ik kom aan op school, en de leerkracht aardrijkskunde blijkt onder een hoedje met de leerkracht wiskunde gespeeld te hebben.

Zonder verwittigen gooiden ze mijn volledige lessenrooster om. Uiteindelijk blijkt mijn nieuwe rooster veel voordeliger uit te draaien voor mij ook, dus even goede vrienden.

Vandaag kom ik ook voor de eerste maal oog in oog te staan met de toiletten van de school. Ik kan ze het beste beschrijven als open riolen, en ga tevergeefs op zoek naar een deur. En zoals steeds word ik ook hier gevolgd door een massa ontzettend nieuwsgierige leerlingen.

Of hoe naar het toilet gaan plots een intense ervaring kan worden.

Sofie Delanghe

GhentMUN

door Cedric

Het begint een jaarlijkse traditie te worden, GhentMUN. Wat is een GhentMUN vraag je je af? Een MUN is een Model United Nations. Het is dus een plaats waar jongeren samenkomen om de Verenigde Naties na te doen.

Deze MUN is een project van UGentMUN met steun van de Gentse Studentenraad. UGentMUN werd in 2006 opgericht in het kader van het internationaliseringsbeleid van de Universiteit Gent. UGentMUN stuurt elk jaar een delegatie van studenten van de UGent naar het buitenland om daar de kleuren van de UGent te verdedigen in prestigieuze MUNs. Dit jaar sturen zij de delegatie naar New York. Slechts 14 studenten worden elk jaar geselecteerd om deel te nemen aan UGentMUN.



Om de geïnteresseerden die de selectie niet haalden en andere studenten die geïnteresseerd zijn in diplomatie toch de kans te geven deel te nemen aan een MUN, hebben ze GhentMUN in het leven geroepen.

Na een drietal oefensessies waar de procedureregels inge oefend worden, volgde de MUN-conferentie in het weekend van 28 februari. Als je deelneemt krijg je een land toegewezen dat je zo goed mogelijk dient te vertegenwoordigen. Het is de bedoeling dat het comité waar je in zetelt op het einde een resolutie naar voor kan brengen. Er waren een kleine 90 deelnemers dit jaar.

De OAK heeft ook een traditie met het sturen van deelnemers voor UGentMUN en GhentMUN. Dit jaar moest de OAK-vertegenwoordiger Irak vertegenwoordigen in de Security Council rond het topic: "The rise of Islamic State in Iraq and Syria". De twee andere topics waren: "Palestine: providing supplies to Gaza" en "Refugees in the Mediterranean Sea".

De openingsceremonie was vrijdag 26 februari 's avonds. De eerste speech kwam van Thomas O'Kelly, headdelegatie van UGentMUN.

De tweede speech kwam van de voorzitter van de GSR, Jelle Heyvaert. Het was duidelijk dat geld het centrale punt was van zijn speech waarbij hij terloops even vermeldde dat de GSR liever GhentMUN subsidieert dan UGentMUN omdat hier meer studenten kunnen aan deelnemen.

Of hoe het gelddebat alle instituties van de UGent domineert.



Daarna volgde een uiteenzetting over vluchtelingen in het Middellandse Zeegebied door professor Salvo Nicolosi. Een receptie kon uiteraard ook niet ontbreken. De conferentie zelf nam de hele zaterdag en zondagvoormiddag in beslag. Sommige comités hadden een resolutie, bij andere werd dat door een veto-hebbende delegate gedwarsboomd. Op het einde volgde ook nog een award ceremony waarbij je awards kon winnen voor Best Delegate (chosen by the committee), Best Delegate (chosen by the chair), Best Dressed en Funniest Delegate.

Al bij al een leuke, aangename en ontzettend interessante ervaring.

Interview met Emmy's door cultuur Tseu-Ying



Bij het trotseren van de Blandijnberg heb je het wellicht al gemerkt: de Sint-Pietersnieuwstraat leeft. Nieuwe zaken duiken op links en rechts, en de opening van Emmy's Eats & Sweets bleef zeker niet onopgemerkt. Waar tot januari de populaire broodjeszaak At97 huisde, verrees een waardige opvolger. Puur voor de wetenschap uiteraard (maar ahem, misschien ook een beetje vanwege de Hoorens-koffie) lieten we ons er ontvangen door Emke en Benjamin. Zij zijn het jonge koppel achter dit nieuwe etablissement.



Bij het binnenkomen door de dubbele deur weet je niet goed meer waar te kijken. Er is al het lekkers uitgestald op de toonbank (tiramisutaart, joepiel) en de open frigo met veelbelovende broodjes en biologische drankjes. Er heerst een gezellige drukte in de zaak, die overigens niet uitstluitend gevuld is met studenten ondanks de nabijheid van de Blandijn. Ook werkmensen, toe aan een pauze, komen hier rustig eens een koffietje drinken.

Maar oh, dan is er de zaal zelf. Het valt meteen op hoeveel er nagedacht is geweest over de inrichting, want die is prachtig. Dat het oog ook wel wat wil, hebben ze hier alleszins goed begrepen. *Emmy's* is stijlvol ingekleed met houten elementen als boomstronkjes en een boslandschap, fluwelen plofzeteltjes en een heuse lichter. Het geheel biedt een zalig contrast met de drukte van de Sint-Pietersnieuwstraat waar het grote raam een panorama op biedt. (Die arme fietsers hijgend de berg zien beklimmen terwijl je zelf wegzakt in een luie zetel is overigens geweldig.)



Ja, we waren verkocht nog voor de sympathieke Emke met een glimlach bij ons aan tafel plaatsnam om hun concept uit te leggen.



Zo vertelde ze ons hoezeer kwaliteit, versheid en eerlijke prijzen hoog in het vaandel worden gedragen. Alles is dagvers bereid met producten van lokale leveranciers, de barbecueham wordt zelfversneden, de chocolademelk à la minute met Callebautchocolade gestoomd, enzovoort. Niet alleen worden huisbereide salades, broodjes, soepjes en desserts aangeboden, maar ook warme ovenbroodjes (de befaamde "flaguettes") om u tegen te zeggen. Favorieten zijn alleszins *Emmy's Favourite* en de *London's Topper*.

Loopt het water je al in de mond? Sla dan snel de pagina om, want daar zul je een bon aantreffen voor een gratis cookie bij aankoop van zo'n heerlijke flaguette—gasp! Daar zeggen we toch zeker geen neen tegen?



Sfeerfoto's bij Emmy's

EMMY'S
eats and sweets

Waardebon
BIJ AANKOOP VAN EEN FLACUETTE
NAAR KEUZE EEN COOKIE
GRATIS

*De Flacuettes zijn de specialiteit van
Emmy's, een heerlijk ovenbroodje
beschikbaar in diverse variëteiten*

Emmy's eats and sweets
Sint-Pietersnieuwstraat 97, 9000 Gent Tel 09/223.90.01
www.facebook.com/emmyseatsandsweets



Foto's door Marie Everaerd

OAK's speelhoekje

Nonogram: elk nummer geeft aan hoeveel groepen van hetzelfde kleur (wit of zwart) er zich in de betreffende rij of kolom bevinden. Deze sequenties moeten gescheiden worden door ten minste 1 cel. Door ze juist in te kleuren bekomt men een tekening.

18
20
6 13
7 13
9 15
9 3 15
30
31
11 15
8 12
7 9
6 4
5 10
4 4 9
4 6 9 9
12 20
5 7 3 15
5 2 2 2 2 2 1 1
6 2 2 8
6 2 9
8 2 11
6 2 12
6 2 10
6 7 10
8 2 1 1 4
8 2 11
8 3 4 11
8 3 1 5 10
8 2 7
10 3 3 17
11 2 18
11 1 9 10
12 3 2 13
13 14
13 15
14 17
15 3
15 2
17 2 1
1 2 9
28
26
26
26
15 2 14
4 3 14
12 10

japonskie.ru

Sudoku's

				5			
5			6				9
9	4			8	1		6
					5		
				2	9		4
2			9	6			3
1			3	5		6	
	3			7		4	5
	2				8		

3			1	4			
6				3			7
			2				
	2		5	1		8	
4		7				3	
		8					4
			3		8	2	
	7	4					
				5			1

Killer sudoku en binairo:



				0		
	0	0				1
	0					0
			1		1	0
1						
		0		0		
1						
	0				1	

Ondertussen een vaste waarde in de Kalima: de kleurplaten! Vergeet dus zeker nooit je kleurpotloden of stiften mee te nemen naar de les! Deze keer zijn het iets moeilijkere...





Colofon

Hoofdredactie:
Sofie De Paepe

Cover:
Camiel Colruyt

Sponsors:

Met dank aan:

Correctoren:
Sofie De Paepe
Ka Wai Hong
Tseu-Ying Tang
Marie Everaerd

Peter:
Jelle De Grootte



SCIENTIFIC BOOKSELLERS
J. STORY-SCIENTIA

J. STORY
SCIENTIA



www.story.be

knaek.
Dé Studentenkortingspas



OAK