

KALIMA



貓

CHAIRMAN MENDO

Inhoud

- 3. Voorwoord praeses
- 4. Activiteitenkalender
- 5. Het OAK Praesidium
- 11. ISIC: belangrijke info voor studenten
- 12. Hoe vermijd ik de "freshmen 15"?
- 15. Taipei: week één
- 17. Sofie's picks
- 21. Bericht van de studie
- 23. Kotrecepten
- 25. HoroscOAK
- 27. OAK's speelhoekje
- 31. Colofon

Voorwoord

door praeses Jan Willem

Alweer staar ik naar een blanco blad. De leegte vullen met woorden die ervoor zorgen dat je nieuwsgierig wordt naar het komende academiejaar en je prikkelt om er het beste van te maken.

Laat me dan eerst en vooral beginnen met je welkom te heten aan de beste faculteit van Gent en meedelen dat je een goede keuze gemaakt hebt qua studies. Je gaat dit jaar ondergedompeld worden in een cultuur die je zeker en vast interesseert en als je dat papier in je handen hebt zal je een fiere -insert afstudeerrichting- expert zijn. De professoren zijn zelf meesters in hun vakgebied en geven vol overtuiging lessen die je zullen boeien of mateloos vervelen.

Om af te sluiten, stel ik je even de studentenvereniging voor. De Oosterse Afrikaanse Kring is de studentenvereniging voor Oosterse en Afrikaanse Talen & Culturen. Je moet je niet laten afschrikken door de verhalen die je hoort in het nieuws. Sommige verhalen over zatte braspartijen zijn soms wel waar, maar wij zijn er ook om je bij te staan in je studies. We hebben peters en meters die je helpen met je studies of de avond vullen door met je op café te gaan. Er zijn stucu's beschikbaar om het studeren van je vakken te vergemakkelijken. Bij ons kan je terecht voor praktisch alles, om even te komen chillen in de kelder bij de andere studentenverenigingen of om te weten waar je het goedkoopst kan eten of welke serie je echt moet bekijken.

Ik groet je nog en wens je veel succes in je verdere leven.

Uwer Praeses,
Jan Willem De Jode

Activiteitenkalender

Dit zijn onze opkomende activiteiten. Dit lijstje wordt weldra aangevuld, maar deze kan je toch al in je agenda noteren!

02/10	Blandijn gaat lopen	18u20	Trappen van de Blandijn
07/10	Peter & Meter avond	19u30	Amber
15/10 - 16/10	Filmfestival: OAKiné	20u	Blandijn, 5e verdieping
04/11	OAK reist rond de wereld jeneveravond: India		Amber

Vergeet niet OAK te liken op facebook (www.facebook.com/groups/OAKGent/) om altijd op de hoogte te blijven van onze activiteiten!



Het OAK presidium

Bij het begin van dit nieuwe academiejaar is het al hoog tijd om kennis te maken met het nieuwe praesidium van onze studentenkring. Enkele vertrouwde gezichten blijven, maar er zijn ook enkele nieuwe leden gerekruteerd. Aarzel zeker niet om ons op facebook toe te voegen samen met de OAK pagina!

Jan Willem De Jode: Praeses & Cantor

Dit jaar begin ik aan mijn tweede praesesjaar en ik kan niet wachten tot het academiejaar begint. Op de Blandijn heb ik de bijnaam Jwoww gekregen en heb die maar na veel ergernis toegeïgend. Je kan me vinden in de kelder, in de Amber (dat roos café bij de Blandijn) of in mijn lessen. Liefst.



Binnen het OAK dirigeer ik wat iedereen moet doen en voor de rest hou ik mij bezig met redelijk veel nutteloze dingen. Ik hoop velen van jullie te zien op activiteiten maar dat jullie toch slagen.

Yue Tube: Vice-praeses

Beste mede studentes, ik ben jullie vice, genaamd Yue. Ik sta altijd paraat en ik maak het graag laat. Werken in de overpoort eist zijn tol, maar ik maak wel tijd voor massa's lol. Cantussen met bier kan ik niet zo goed aan, daarom eet ik een banaan als fond. Studeren is niet zozeer mijn ding, maar het wordt tijd voor wat veranderingen. Maak jullie borst maar nat want wij drinken ons elke avond zat! Ut vivat, crescat et floreat, Oak.



Ka Wai Hong: Secretaris

Mijn naam is Ka Wai en ik ben de secretaris van de OAK. Ik studeer sinologie aan de UGent, mijn ouders zijn van Hong Kong en zelf ben ik geboren in België. Als jullie een slapende Chinees zien in de Blandijn, grote kans dat ik het ben. In mijn vrije tijd ga ik graag koffie drinken in één van de vele koffieplaatsen in Gent of ben ik pizza aan het vreten in de beste pizzeria, la Rustica. Voor vragen ivm met uitstelgedrag, noedels of de serie Friends moet je bij mij zijn.



Michel Meulemans: penning



Michel probeert als penning zoveel mogelijk geld te verzamelen waarmee we weer tal van activiteiten kunnen organiseren. Naast zijn studies houdt hij ook van reizen en zevensprongen.

Tseu-ying Tang: Cultuur

"Ik ben Tseu, jullie Cultuurpraeses van dienst. Sinologen noemen me echter liever Cui (de Mandarijnse uitspraak) maar je kiest zelf maar hoe je het uitsprekt. Mensen kennen mij vooral vanwege mijn verstrooidheid en mijn groot gebrek aan oriëntatie - wees dus maar blij dat ik niet jullie Reispraeses ben geworden.



Thomas Boesman: Reis



Goedlachse kerel en levensgenieter in hart en nieren dat typeert mij zowat in een nutshell.

Hoewel ik momenteel in de master bedrijfseconomie zit, ben ik ook nog steeds actief hier in de sinologie. Buiten een paar, ben ik hier zowat de enigste zonder kotadres, mij zie je dan ook vaak voorbij zoeven op mijne velo luisterend naar the good old blues en rock. Mijn internationale ervaring situeert zich vooral op het vlak van (gecompliceerde) relaties. Ik ben niet de actiefste onder ons op facebook,

maar altijd aanspreekbaar als je me eens ziet op activiteiten en dergelijke of me gewoon eens tegenkomt.

Cedric Stevens: Studie

Terwijl ik mij afvraag wat ik hier nu weer in godsnaam moet schrijven, kijk ik naar de meest fantastische, grappige, intelligente persoon. Spiegels leiden mij enorm af, maar ja, het helpt om mezelf voor te stellen door naar mezelf te kijken. Laat dit een tip zijn voor wanneer je zelf blok zit: gewoon naar mijn beeltenis kijken.



Marie Everaerd: Web



Ik ben Marie, jullie webpraesie van dienst! Ik hou mij graag bezig met fotografie en mode en dit combineer ik in mijn blog (theunknownsilence.blogspot.com). Net zoals de helft van Gent, kom ik uit West-Vloandren. Gijstig!

Lore Declercq: sport



Deze jongedame zullen we in het begin van het jaar jammergenoeg niet zien aangezien ze nu in betere oorden vertoeft, namelijk in Shenyang, China! Ze keer terug in februari, maar ondertussen zal zij zorgen voor de boeiende sportactiviteiten van het jaar. In het tweede semester zal zij zich dan ook uitvoerig aan jullie kunnen voorstellen.

Sofie De Paepe: Scriptor

Dag vriendjes en vriendinnetjes, ik ben voor mijn vierde en laatste jaar in de OAK scriptor! Woohoow!! Ik sta in voor jullie twee à drie maandelijke kringboekje (de Kalima) vol boeiende artikels en leuke spelletjes die je als een bovenste beste buddy door de saaie lessen sleept.

Net als de rest van ons niet zo gevarieerd presidium studeer ik Sinologie en begin nu aan mijn "thesisjaar" (oftewel: ik-was-niet-goed-genoeg-om-een-modeltraject-tevolgen-dus-ik-doe-er-maar-nog-een-jaartje-bij-met-een-GIT-traject-jaar).

Het wordt dus mijn vijfde jaar in het buitengewoon mooie Gent en hoewel ik technisch gezien er net buiten woon, voel ik mij Gentenaar in hart en ziel. Boom bap, original rap! Jaja alles wat goede old school rap (vooral van de vroege jaren '90) ademt samen met alles wat jazz-hop omvat dat is echt mijne



muziek! Buiten het gewone studentenleven (met het occasioneel pintje-pak) volg ik ook nog zangles aan de muziekschool, speel ik dwarsfluit en volg ik avondschool Chinees om op een toffe en chille manier mijn Chinees te blijven bijhouden.

Aangezien ik volgend jaar voorgoed de OAK zal verlaten (snif :(sniff) hoop ik dat er tussen die nieuwe of oude studenten mensen zijn die interesse hebben voor editen, schrijven, designen, die na mij een nog schoner boekskes kunnen en willen maken. Indien je interesse hebt of meer info wil, aarzel niet om me te contacteren of aan te spreken! (sofiedepaape@hotmail.com)

Osama Ben Kameel: OAK-Mascotte

Dat wij hier op de OAK allemaal weg zijn van kamelen, hoef ik je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar als er nu één kameel in het bijzonder is die helemaal ons hart gestolen heeft, dan is het wel den Osama. Hij zingt, vibreert, wordt altijd wakker in een vreemde kamer en is verzot op tetten.



Een echte mannetjeskameel dus. U vindt hem meestal op de OAK-activiteiten, als hij niet ergens zijn roes aan het uitslapen is tenminste.

Deze ladykiller is een echte natural: hij verslindt vrouwen aan een tempo van 12 per week en dat is zelf zonder zijn Iranese kuisvrouw mee te rekenen. Zelf verklaart hij het door te zeggen dat hij geboren is met een 'pussy-magnet' in zijn achterste bult. Dames, wees dus gewaarschuwd!

ISIC kaarten

Belangrijke info voor de studenten!

De ISIC of International Student Card is een wereldwijde erkende studentenkaart. Ze is beschikbaar in 120 landen waaronder alle EU-lidstaten en ze wordt gesteund door UNESCO.

Vanaf dit jaar werken wij met ISIC lidkaarten in plaats van de normale OAK lidkaarten. Buiten de kenmerken van een gewone lidkaart, zoals het FK-lidkaartnummer dat je gebruikt voor je korting te verkrijgen bij de aankoop van je boeken, krijg je met een ISIC kaart nog veel meer voordeel!

Nu denk je misschien: "wat is nu de meerwaarde van een internationale studentenkaart als je toch in België studeert?". Wel met je ISIC geniet je als student niet alleen van meer dan 40.000 kortingen op verschillende producten en services in eigen land maar ook in het buitenland! Dus wanneer je op vakantie gaat geniet je sowieso van de studententarieven op toeristische trekpleisters (vb. De Sagrada Familia in Barcelona), maar ook leuke kortingen in bars en hostels. Zeker interessant voor studenten van de Oosterse en Afrikaanse richtingen, aangezien je ooit wel eens naar je land van interesse zal trekken. Alle mogelijke kortingsplaatsen zijn te vinden op de internationale site of nog gemakkelijker via de app.



Bij elke aankoop van een ISIC krijg je dan ook nog een goodiebag ter waarde van €20 met een gids-gids (een gids met coole plekken in Gent en tal van kortingsbonnen in) en een knaek ter waarde van €10. Die knaek is een boekje ter grootte van een creditkaart met 22 kortingen die het gehele jaar door geldig zijn. Met je knaek kan je ook de "knaek app" downloaden, waardoor het nog makkelijker wordt om je kortingen bij te houden!

De ISIC kaarten zijn bij ons te verkrijgen aan 13 € tijdens de permanenties in de kelder (aan grote inkom naar beneden). De permanenties gaan deze week (29/09 tot 03/10) elke dag, behalve dinsdag, door van 11u30 tot 14u30. Dus iedereen die zijn voordeel wil komen halen of nog vragen heeft, wees welkom! Je kan ook in geval van dringende vragen eens mailen naar: sofiedepaape@hotmail.com.

Hoe vermijd ik de "freshmen 15"?

door Sofie



Met het nieuwe academiejaar komen er voor velen onder jullie enkele grote veranderingen, voor het eerst alleen wonen, zelf je potje moeten koken, veel uitgaan en lang zitten in de saaie auditoria.

Ook al klinkt het heerlijk om eindelijk eens niet naar ouders te moeten luisteren, je eigen ding te doen en geen uur te hebben wanneer je thuis moet zijn, brengt het studentenleven toch één nadeel: verdikken. (dum dum duuum)

In de USA noemen ze dit gewicht de "Freshmen 15", dit slaat op de 15 pound (6.8 kg) die je in je eerste universiteitsjaar verkrijgt, door de ongezonde levensstijl die je meestal aanmeet, wanneer je in de studentikoze heerlijkheid terecht komt.

Oh ja, ik ken geen enkele dame of heer die in haar/zijn eerste academiejaar geen last heeft gehad van groeiende vetmassa, en inderdaad, ik was er ook bij. Want niet alleen zat mijn (weliswaar bescheiden) spaarboekje er na één semester al door, het had zich dan ook nog eens verplaatst naar mijn buik(je?). Bij deze wil ik mijn over de jaren verworven wijsheid delen zodat jullie voorbereid zijn tegenover de valkuilen die het voor de rest heerlijke studentenleven met zich meebrengen.

1. Gezond sneukelen: De automaten in de blandijn zijn zowel een zegen als een vloek. Het scenario: je hebt laat les, tot 19u, dan is het ineens rond 18u pauze: "yes! Omg ik heb zo honger". En daar staat die automaat te glinsteren. Je neemt een overheerlijke suzy wafel en misschien nog een cola of Nalu om wakker te blijven. Dit wordt dan een gewoonte en ja hoor voor je het weet herhaal je dit proces de week erna en de week daarna en dan eens bij een andere les, enzovoort. (Je ziet me al aankomen zeker) Nu kan je natuurlijk voorkomen dat je die slechte gewoonte aankweekt. Neem eens iets mee van op kot zoals kerstomaatjes of wat fruit. Je kan ook kijken naar de groene en rode gemarkeerde voeding in de automaat. Indien je echt zin hebt in iets, maar zelf niets mee hebt probeer je te beperken tot 1 keer een rode koek per week en dan 1 keer een gele of groene. Bedenk ook dat alles wat gezond is voor jou, ook meestal beter is voor de portemonnee! Dus hoe meer koeken aan één euro die je verorbert op een week, hoe minder je zal hebben aan het einde van de maand!

2. Samen koken: het nieuwe studentenleven gaat ook samen met de nieuwe of al bekende stad te gaan verkennen. En wat beter dan restaurantjes, frietkoten, pastabars en dergelijke te gaan uitproberen? Samen kokerellen kan hier een goed alternatief voor zijn, maak eens met je nieuwe vriendjes gezond eten, in plaats van te gaan eten. Een voordeel is ook dat groenten veel goedkoper zijn dan vlees en patatten, dus met een lekkere vegetarische schotel kan je ook veel geld uitsparen! En natuurlijk variatie is key. Je kan er een leuk wekelijks dingetje van maken met je kotgenoten of medestudenten om elke week op een vaste dag iets anders klaar te maken

3. Easy on the alcohol: een cantus is altijd keer tof, maar je te veel en te zate drinken is echt niet aan te raden. Het is niet alleen gewoonweg slecht voor de gezondheid, alcohol maakt ook dik! Zeker als je dit combineert met op een zatte avond richting de Julien te lopen. En remember kindjes, er komt een tijd dat je oud wordt en toch last krijgt van katers. En dat zal niet lang meer duren... . Zeker ook niet vergeten dat alles wat je opdrinkt of opeet, jezelf misschien niet

direct doet bijkomen, maar met zekerheid toch wel je rekening doet afvallen!

4. Water, water, water en de rest komt later. De automaten van de Blandijn zitten vol heerlijke cola, maar wat verdoken zit in een hoekje is de 1l flessen water. Deze flessen zijn een ideale maatstaf dat je kan gebruiken om bewust genoeg water te drinken doorheen de dag.

5. Beweging: Zoals elke persoon met gezond verstand zegt: beweging is belangrijk voor een goede gezondheid. Als je regelmatig sport voel je je ook gewoon beter. Nu, een fitness abonnement, is voor vele studenten onbetaalbaar. Daarom moet je zeker eens kijken naar het immense sportaanbod van de Ugent. Van Aerobics tot Zwemmen, werkelijk alles is in aanbieding en voor een zachte studentenprijsje. Het is een leuk alternatief dan eens rond de watersportbaan te gaan lopen en je kan het bovendien gebruikmaken om met je oud klasgenoten van het middelbaar (die ook in Gent studeren, natuurlijk) in contact te blijven. Je kan het volledige aanbod hier raadplegen: <http://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/sport/aanbod>

Ik hoop jullie met deze tips wat bijgebracht te hebben en voor dezen die toch kiezen om alles aan hun stoute laars te lappen:
U bent gewaarschuwd!

Taipei: week één

door Maité

Einde van de laatste examens van mijn masterjaar en daar was ik dan, met een diploma in de hand maar toch nog niet helemaal klaar om onmiddellijk in de serieuze werksfeer te stappen. Maar wat dan wel? Ik besloot om eens de theorie geleerd op school aan de werkelijkheid te gaan toetsen en dus voor vier maanden naar Taiwan te vertrekken.

Je zult nu misschien denken: waarom Taiwan? Wel.. de allerbelangrijkste reden voor mij was dat Taiwan een WARM land is. Iedereen die in Shenyang heeft gestudeerd weet dat het daar nogal koud kan worden, en iedereen die mij kent weet dat ik een koukleum ben. Een tweede belangrijke reden was mijn nieuwsgierigheid naar de mogelijke verschillen tussen "mainland China" en Taiwan.

De beslissing was gemaakt, en na een eerste ronde van een heleboel dingen regelen waaronder het aanvragen van een studiebeurs, een visum en nog veel meer blabla, stapte ik op een mooie middag het vliegtuig uit en Taiwan in.



Ik zou nu een heleboel vergelijkingen kunnen maken tussen "mainland China" en Taiwan, maar ik zal mij beperken tot twee grote verschillen. Ten eerste zijn de WC's hier proper (sounds like a little thing, maar remember de openbare WC's aan de Grote Muur? Zoiets heb ik hier toch nog niet gezien...). Ten tweede staren de mensen mij niet aan. Als ze nieuwsgierig zijn komen ze gewoon een babbeltje slaan, wat natuurlijk super is voor het oefenen van Chinees.

Enmaal geland en geïnstalleerd op de hostel begon de tweede ronde van dingen regelen: mijn school zoeken, inschrijvingsgeld betalen, een test

afleggen om mijn niveau Chinees te bepalen (klassieke karakters, eek!), een bankrekening openen, een kot zoeken en een huurcontract ondertekenen, ... maar na ongeveer een week was alles geregeld, en was mijn Chinees er toch al mooi op vooruit gegaan (als je in de klas een contract leest, ça va nog, maar als je weet dat je dat contract ook moet ondertekenen lees je toch nog iets aandachtiger...).

Al deze zaken in orde, time for some exploring and enjoying! Shortje, topje, teenslippers aan, en door het stad gaan slenteren. Dat is hier in Taipei één van mijn favoriete ontspanningen: gaan wandelen en de ervaringen op mij af laten komen. Er gebeurt altijd wel iets, je ziet altijd wel iets moois! Een mooi park met eekhoorns en schildpadden, een botanische tuin, gigantische typisch Chinese gebouwen vol rood en blauw en wit en geel, tempels a volonté, bergen (allé ja bergjes) begroeid met jungle met een prachtig zicht als je op de top bent, eten aan alle kanten, ...

Eén van deze wandelingen bracht mij in Da'an Park, waar ik mij op een bank placeerde om rustig in mijn boek te lezen. Komt er dan wel een oude Chinees naast mij zitten om een conversatie te beginnen over de Yijing, Laozi, Confucius, Mencius enzovoort. En ik kon meepraten! Met handen en voeten af en toe (een Chinees met een halve mond tanden te weinig is niet altijd even verstaanbaar), maar een uur later zaten we nog steeds te praten over oude filosofen... Jeej Oost-Aziatische Levensbeschouwingen en Boeddhisme! Dat was ook niet de enige keer dat één of andere Taiwane(e)s(e) met mij kwam babbelen. Dat gebeurt hier bijna elke dag, wat AWESOME is als je je Chinees wil oefenen! Het zijn gelukkig ook niet altijd oude mensen zonder tanden, want ook al vind ik die heel lief, hun Chinees is toch niet altijd even duidelijk...

Ik ga nu maar eens aan mijn huiswerk beginnen, of ik ga onder mijn voeten krijgen! :p

Groetjes uit Taipei!

Sofie's picks

door Sofie (no shit, sherlock)

Dag trouwe kalima-lezers! Het nieuwe jaar vraagt om een nieuwe rubriek! Bij elke kalima zal ik voortaan mijn favorietjes van het moment voorstellen, zij het nu een nieuwe film of serie, een drankje of persoon, alles kan, alles mag en alles gaat het dus worden! Deze keer zijn mijn vier favorietjes van het moment vrij uiteenlopend: een boek dat ik net uitheb, een cd die ik al twee maanden platdraai, een toffe indie-game en mijn nieuwe star(lord)-crush.

Boek: *A Scanner Darkly*

Hoewel ik geen echt boekenworm ben, heb ik af en toe wel eens zin in een goed boek. *A Scanner Darkly* werd me aangeraden, een boek van Philip K. Dick (een sciencefiction auteur met cultstatus, volgens Wikipedia en ik kan ze geen ongelijk geven!), waar ik zeker geen spijt van heb. Het is een relatief dun boek (+/- 217 pagina's), maar best wel intens.

Het vertelt het verhaal van een drug genaamd "Substance D" of "death" in de volksmond, die ervoor zorgt dat bij verslaafden de link tussen de linkse en rechtse hemisfeer wordt vernietigd, wat resulteert in desoriëntatie en later (permanente) hersenschade. Bob Arctor moet undercover gaan om de toeleveringsbronnen op te sporen, maar om echt in te blenden bij drugsgebruikers moet je er zelf één worden...

Het is een echt goed psychologisch verhaal met zalige woordkeuzes en crazy manier van schrijven, een echte aanrader voor elke mindfuck liefhebber! Er bestaat ook een verfilming met topacteurs als Keanu Reeves en Robert Downey Jr., dus voor de luie lezer is deze zeker de moeite! De film is een soort animatiefilm waarbij ze alle scènes eerst normaal filmde om er vervolgens over te tekenen. De acteurs zijn dus wel nog herkenbaar, maar de animatie geeft dat iets extra dat wel nodig is in een boek van het kaliber van Philip K. Dick.



CD: *The Abstract and The Dragon*

Boom Bap, original rap! Zoals jullie misschien al in mijn introductie hebben gelezen ben ik helemaal weg van de echte vroege jaren '90 rap. *The Abstract and The Dragon* is een mixtape uitgebracht in 2013 door Q-Tip (*The Abstract*, deel van *A Tribe Called Quest*) en Busta Rhymes (*The Dragon*), ze leiden ons door een eargasm van een uur en een kwartier met oude nummers, nieuwe nummers en oude nummers met nieuwe elementen.



Muziek zoals dit geeft me terug hoop voor de toekomst. Hoop dat goede muziek niet iets is van het verleden, maar ook iets kan zijn van het heden. Dit is echte rap in plaats van al die fake-ass kerels met ulder bitches en hoes. De flows op deze CD zijn dan ook uiteraard ziek smooth en super goed. In mijn hart hoop ik echt dat dit geniale duo nog eens de handen in elkaar slaan om een volledig album te maken, wouh natten droom efkes. Deze mixtape is

zeker aan te raden voor mensen die houden van *A Tribe Called Quest* (en Q-Tip natuurlijk), Mobb Deep, Wu Tang Clan, KRS One, Nas, e.d.

Game: *Fez*

De laatste tijd is dit hetgeen wat me bezighoudt als ik op mijn PC zit. Zalig coole puzzelachtige indie-game, te verkrijgen op Steam voor ongeveer € 10.

Gomez is een 2D beestje dat in een 2D wereld woont, althans dat dacht hij toch. Op een dag ontdekt hij dat er een derde dimensie is, dat hem op een reis stuurt doorheen het hele universum. Je navigeert door de drie dimensies via vier 2D perspectieven. Een toffe game dat je op elk moment kan neerleggen, maar wat mij vooral aantrok was de wereld waar je in terecht komt, die is oprecht mooi en gewoonweg geestig? Een



oprecht spel waar je wel wat gelukkig van wordt, enige nadeel dat het af en toe wel crasht (dan wordt je eerder gefrustreerd van --). Een tof spel voor mensen die houden van een beetje puzzelen of voor mensen die nog €10 hebben staan op hun playstationnetwork of dergelijke. Zeker eens de moeite om een demo van te downloaden en het uit te proberen!

Acteur: *Chris Pratt*

Tot voor kort was hij nog een relatief onbekende acteur, met enkele series en bijrollen in films als *Bride Wars* en *What's your number*, maar het is pas bij twee recente films dat hij echt in het oog sprong, vooral in de mijne dan. Amai, zeg.

Niet alleen is hij zalig badass-heerlijk in *Guardians of The Galaxy* (wat ik overigens een ziek goeie film vind), hij is ook demax in *The Lego Movie* (nog nen zieksalige film).

Super grappig en nu ook super heet door zijn intense workout voor *Guardians*. OMG guuuurrrll, he's got



the full package! Emmet is een zalig karaktertje in een even zalige film, maar het was toch pas als ik hem zag als Star Lord dat mijn respect groeide.

Hij is een oprecht goede acteur en past helemaal in het plaatje van de Guardians, ik voelde me weer helemaal een tienermeisje toen ik de cinemazaal verliet met de gedachte "omg Star Lord, marry me!". Wat een shock toen ik ontdekte dat hij al getrouwd was met Scary movie-Anna Farris, traantjes alom. Toch vind ik dat al wie deze twee super films nog niet gezien heeft, ze aan de top van hun lijstje moeten zetten, ge gaat er geen spijt van hebben.

Chris Pratt is zalig.



Yesssssssss

Bericht van de studie door Cedric

Het schooljaar is weer begonnen. Hoezee! Opnieuw boeken kopen die nog naar de nieuwigheid ruiken. Heerlijk. Vanaf dit jaar zal het echter niet meer mogelijk zijn om je schoolboeken te kopen in de winkel van de story. Niet getreurd, vanaf nu is het de bedoeling om al je boeken op hun website te kopen.

De link: <http://www.story4students.be/>

De site staat online vanaf 15 september. Alle boeken zullen per richting per jaar gezet worden. Ook zal er staan of het boek verplicht aangekocht dient te worden of louter optioneel is. De boeken worden de eerste weken van september gratis verstuurd of kunnen afgehaald in de Standaard Boekhandel op de Kouter.

Heb je te veel vrije tijd, speel je een instrument en/of zing je graag en zou je dat graag eens met leeftijdsgenoten doen? Dan kan je je lid maken bij volgende verenigingen:



- Het Gents Universitair Harmonieorkest (GUHO) repeteert elke maandag van 20u tot 22u30. Kijk ook eens op www.guho.be.
- Het Gents Universitair Koor (GUK) repeteert elke dinsdag van 19u45-22u en houdt open repetities op 23 en 30 september. Kijk gerust ook eens op <http://gentsuniversitairkoor.be/>.
- Het Gents Universitair Symfonisch Orkest (GUSO) repeteert elke woensdag van 19u30 tot 22u. Schrijf je in voor de audities via www.guso.be en/of kom naar één van de open repetities op 24 september en 1 oktober.

De drie verenigingen repeteren allemaal in de Trechterzaal, de hoogste zaal van De Thermanal (Hoveniersberg 24).

Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar cedric.stevens@ugent.be

Kotrecepten

Heerlijke vegetarische winterwok

Aantal Personen: 2

Kooktijd: 30 minuten

Ingrediënten:

- 1 Chinese kool of spitskool
- 1 Ajuin
- 3 à 4 wortelen
- 1 blok fetakaas
- 1 blok Tofu
- verse gember
- peper en zout
- teentje look
- 1 appel



Bereiding

Snij de ajuin, look en tofu in stukjes en doe ze in de pan.

Doe daarna schijfjes wortel erin en als laatste de fijn gesneden Chinese kool (of spitskool) en blokjes appel.

Nadien laat je de feta bij de groentjes smelten en rasp je er de verse gember bij. Vlak voor de groentjes helemaal gaar zijn die je er nog een beetje peper en zout bij.

Zorg ervoor dat je tijdens het garen de groenten voortdurend omscheept.

Dit recept is heerlijk met rijst er bij.

Tagliatelle met zalm en kruidenkaas

Aantal Personen: 2

Kooktijd: 10 minuten

Ingrediënten:

- 1 pak tagliatelli (bij voorkeur verse, uit de koeling)
- 1 pot Rode Boursin Cuisine (Tomaat en mediterrane kruiden)
- 200 gram gerookte zalm

Bereiding

Kook de tagliatelli in een pot kokend, licht gezouten water (zoals op de verpakking vermeld staat). Snij ondertussen de gerookte zalm in blokjes of reepjes. Waarschijnlijk is ondertussen de tagliatelli al klaar. Giet deze af, voeg de Boursin en de Zalmblokjes toe. Je kan zelf de verhoudingen kiezen. Klaar! Smakelijk!



Voor nog meer lekkere recepten surf naar: kokopkot.be

HoroscOAK door huisastroloog Abrakadabrus

Aries - Ram 21 maart-19 april

Denk er eens over na om je excentrieke gezichtsbehandling af te scheren. Het staat u niet. Minder ook wat met de make-up. Zelfs de leden van KISS vinden dat je te veel op doet.

Taurus - Stier 20 april-14 mei

Jouw passionele liefdesspel zal je burens volgende week wakker maken, waardoor het veel moeilijker wordt voor jou om seks met hen te hebben.

Gemini - Tweelingen 21 mei-21 juni

Deze week doe je het voor de kinderen. Wat eigenlijk jammer is, gezien "het" staat voor je regenjas opentrekken aan de schoolpoort.

Cancer - Kreeft 21 juni-21 juli

Misschien niet morgen, misschien niet overmorgen, maar heel binnenkort zal je spijt krijgen van het besluit je partner te kiezen op basis van een taart-eetwedstrijd.

Leo - Leeuw 23 juli-11 augustus

De oude truc om je publiek naakt in te beelden wanneer je aan het woord bent heeft je al veel geholpen in het verleden. Maar je zult merken dat dat in je huidige klas niet al te smakelijk meer is.

Virgo - Maagd 23 augustus-17 september

Een nieuw schooljaar, een nieuw begin. Toch zal je na een paar weken merken dat je miezige leventje nog even kl*te is als voorheen.

Libra - Weegschaal

23 september-31 oktober

Een goede vriend zijn, betekent dat je de waarheid vertelt. Je zult je echter realiseren dat een ware vriend gewoon zijn mond houdt.

Scorpio - Schorpioen

23 oktober-21 november

Wanneer het leven je even tegen zit en hoop slechts een verre herinnering is, probeer dan eens ongeremd te huilen in de douche. Het werkt voor je partner, waarom dan niet voor jou?

Sagittarius - Boogschutter

22 november-18 december

Al dat fitnessen doet je goed. Binnenkort bezit je de kracht van twee man, en de SOA's van een stuk of tien.

Capricorn - Steenbok 22 december-21 januari

Blijkbaar was het de butler in de living met de loden pijp. Maar genoeg nu over uw liefdesleven.

Aquarius - Waterman 20 januari-17 februari

In de sterren staat dat je leven een sprookjeseinde zal kennen. Jammer genoeg voor jou is het net dat waarbij die drie beren terug thuis komen.

Pisces - Vissen 19 februari Vissen 13 maart

Doorgaans zijn rimpels een teken van ouderdom. Maar in jouw geval betekenen ze gewoon dat je uit het bad moet gaan.

OAK's speelhoekje

Sudoku's

	3		4		8			
		5		2				
				1			3	
	9			4		5		1
				5				7
		6				9		
	2				5		8	
	5				6	7		
7						2		

						5		4
		1		6	5	2		
		6		8			7	
9		4	7		3			
3			6	1				
						1		
		9					2	
8		2	3	9				6
				5	1			

Binairo en Killer Sudoku (het getal aan het vakje is de som van de getallen in het vakje)

		0	0	1	1		1
	1		0				
	1		1		0		1
			1				0
1			0				
		0		1		0	1
			0				
0		0	0	0	1		
	1	1		1		0	0
			0				0

10	22	6	10	6
10	9	19		
7	13	7	16	
10	2	13	9	
6	8	11	2	13
13	20	16	6	6
	14	7	13	9
4		4	13	10
		3	11	

Ondertussen een vaste waarde in de Kalima: de kleurplaten! Vergeet dus zeker nooit je kleurpotloden of stiften mee te nemen naar de les! Deze keer zijn het iets moeilijkere...



Colofon

Hoofredactie:
Sofie De Paepe

Redactie:
Cedric Stevens
Jan Willem De Jode
Marie Everaerd
Tseu-ying Tang
Maité Holvoet

Sponsors:

Met dank aan:

Correctoren:
Michel Meulemans
Cedric Stevens

Peter:
Jelle De Groot



SCIENTIFIC BOOKSELLERS
J. STORY-SCIENTIA



www.story.be

knaek.
Dé Studentenkortingspas





OAK