

UGent Oosterse Afrikaanse Kring Studentenblad 2018.2

kalima

Reiseditie

Karibu Tanzania

Wat kunnen wij leren
over Laura's ervaringen
en onderzoek bij de
Maasai?

p. 4

How to: travel India & andere Reistips

Met de handige tips &
tricks op zak, kan er
niets meer fout gaan!

p. 7 & p.18

Markant China

Een eigenzinnig reisverslag

p. 14

Toeristje spelen

Lamia's pleitstuk voor een hogere
waardering van de moederstad

p. 21

De enige echte Reishoroscoop

En nog veel meer... blader snel door!

Voorwoord

Liefste OAK'ertjes,



Hier ben ik dan, ik ben eindelijk teruggekeerd naar België na een ongelooflijk zalige periode in Tanzania voor mijn masterproef. Ik ben dan ook heel benieuwd om al die nieuwe gezichten te leren kennen en wil jullie dan ook uitnodigen op ons studiemoment, onze (doop)cantus en onze

gezellige kerstactiviteit als laatste activiteiten dit semester. Dit jaar hebben we als praesidium het doel een warme, hechte groep te vormen met al onze leden. Daarom organiseren we allerlei activiteiten die inzetten op verschillende doelgroepen. Zo organiseren we non-alcoholische activiteiten als thee-avonden, etentjes, studiekranstjes, picknicks en culturele activiteiten, maar organiseren we natuurlijk ook enkele typische studentenkringactiviteiten zoals cantussen, cocktailavonden (met mocktails!!), een eetweek, jeneverbeseball etc. Hiermee hoop ik dat we jullie allemaal kunnen plezieren en jullie kunnen ondersteunen in het studentenleven.

Hopelijk tot snel!

Jullie Praeses,
Laura Schuyesmans

Inhoudstafel

Voorwoord	p. 1
Inhoudstafel	p. 2
Kalender	p. 3
Karibu Tanzania	p. 4
<i>door L. Schuyesmans</i>	
How to: Travel India?!	p. 7
<i>door N. De Jong en C. Franqui</i>	
Reishoroscoop	p.10
Markant China	p. 14
<i>door A. Bauer</i>	
Buitengewone reistips	p. 18
Toeristje spelen	p. 21
<i>door L. Kocaman</i>	

Kalender

Studiemoment: 27 november

Waar mogen jullie je zo kort voor de blok nog aan verwachten? Helaas niet meer zo veel, menig student duikt de boeken in – dat doen wij ook. Samen kan het op één van onze studiemomenten tijdens dewelke je het nuttige aan het aangename kunt koppelen.

Doopcantus: 4 december

Aangezien het semester op zijn einde loopt, wordt het hoog tijd nieuwe leden binnen onze kring te verwelkomen. De doopschrijvingen zijn helaas al gesloten, maar iedereen is welkom om met ons mee te cantussen! Wie toch nog zo'n felbegeerd zwart-geel-wit lint wil bemachtigen, kan dat doen op onze nadoop in het tweede semester.

Kerstfeestje: 10 december

De laatste feest-activiteit kan natuurlijk niets anders zijn dan een kerstfeestje. Hiervoor moet je je inschrijven! We organiseren een secret-santa waarbij je voor diegene die het lot aan je heeft toegewezen een klein cadeautje voorziet. Dat moet niets kosten, het mag eender wat zijn: een cake die je bakt, een gedicht dat je schrijft, een plantje voor op kot of een voorwerp dat je aan hem / haar doet denken. In deze koude, donkere dagen lopen wij hier alvast voor warm! Prettige feestdagen!

Karibu Tanzania

Wie zijn toch die mysterieuze leden van het praesidium die je nooit ziet? Laura is net terug in het land, Matthias, Cato en Nienke zullen ook binnen afzienbare tijd teruggekeerd zijn. De redactie vroeg hen om hun ervaringen in het land van hun studie met ons te delen.



“ Ik ben net terug in België na een verblijf van 3 maanden in Tanzania, een ver ontwikkeld Oost-Afrikaans land. Ik ben nog volop aan het bekomen van alle ervaringen die mijn wereldje op zijn kop hebben gezet. Velen zien het achterlaten van de luxe, ‘veiligheid’ en zekerheid die België je schenkt als geschoolde blanke Belg als opoffering. Voor mij was Tanzania eerder een vorm van

thuis komen. Je vertrekt met het idee dat je met je onderzoek wil bijdragen aan de creatie van een betere maatschappij, je zal helpen een betere wereld te bouwen, maar eenmaal daar besef je dat je slechts een heel klein steentje bent in die die stroom van hulp en dat de lokale bevolking vooral jou zal helpen in je ontwikkeling.

Tijdens mijn verblijf in Tanzania kreeg ik heel wat steun van het team van C-re-aid, een Belgische ngo die verschillende sociale woning-projecten uitbouwt in de Kilimanjaro-Arusha regio. Zo werken zij ook samen met enkele kansarme Maasai-gezinnen, wat het ideale platform vormde voor mijn

onderzoek. In mijn veldwerk deed ik onderzoek naar de impact van onderwijs, religie en globalisering op de Maasai-cultuur, kortom ik probeerde de veranderingen en het verlies van bepaalde delen van hun cultuur door deze factoren in kaart te brengen. Hiervoor verbleef ik gedurende de weekdays in kleinere Maasai-dorpen en verbleef in de weekends in een grotere stad, Moshi. Deze dynamiek was ongelooflijk interessant en uitdagend. In de week verbleef ik in verschillende Maasai-dorpen, sliep al dan niet samen met vee in hun huizen, al dan niet gemaakt van baksteen, reisde heen en weer met het openbaar vervoer, al dan niet heel dicht op elkaar gepakt met andere mensen of bagage en mocht vooral genieten en proeven van hun ongelooflijk warme gastvrijheid. Terwijl wij hier in Europa aan het polariseren zijn door de enorme stroom vluchtelingen die aan onze poorten staan en ons voor nieuwe uitdagingen stellen, werd ik in Tanzania met open armen ontvangen in die dorpen en steden. Dat ik zo verschillend was en helemaal anders dacht dan hen, vonden ze niet provocerend, maar net interessant. Dat betekent niet dat ze zomaar akkoord gingen met mijn verschijning, gedachtengoed enz., maar ik was in hun ogen wel een interessante gast die ze met het diepste respect behandelden. Door relaties met wederzijds respect op te bouwen werd ik na enkele weken zelfs uitgenodigd op bepaalde ceremonies zoals het overgangsritueel van jongere naar oudere bij te wonen.

Naast de openheid zal het verschil in stress en sociale druk me zeker bijblijven. Terwijl heel wat van onze jongeren nachtmerries hebben van alle keuzestress en sociale druk die op onze schouders ligt, merkte ik dat de jongeren daar net blij zouden zijn als ze wat meer keuzes kregen in hun leven. Voor heel wat jongeren daar ligt hun leven al vast, zeker als Maasai-

jongere in kleinere dorpjes, heb je vaak nog een voorbestemd pad, waar je maar heel moeilijk van kan afwijken. In de weekends zag ik dan weer een ander fenomeen in steden, namelijk de jongeren die radicaal zoeken naar een ander leven, die een job, huis en echtgenoot zoeken in de stad en daar hopen hun leven op te bouwen. De steden bruisen van het leven, hebben 's avonds vaak een Westerse aanblik met alle feestende en drinkende jongeren in Westerse kledij en staan symbool voor de ontwikkeling waarbij deze Afrikaanse landen onze Westerse landen in ijlt tempo aan het inhalen zijn.”



En Nienke en Cato dan?! Sla de pagina snel om voor een korte kennismaking!

How to: travel India?!

“Namaste priy dost! (Hallo lieve vriendjes)

Voor diegenen die ons nog niet kennen, wij zijn Nienke en Cato aka Nina en Kito, want onze namen zijn blijkbaar vrij tot zeer moeilijk uitspreekbaar hier in India... Wij zijn 2 studenten van de Indologie die het eerste semester van hun derde jaar doorbrengen in Wardha, een stadje in Maharashtra, India. Wij informeren jullie graag over onze dolgekke avonturen en ervaringen in dit prachtige land en we hebben daarbij ook een kleine survival-gids gemaakt voor alle toekomstige India-reizigers.

Ons avontuur begon op 10 september 2018, toen we voor de 2e keer aankwamen in het verre India. Van de eerste 5 dagen hebben we gebruik gemaakt om Mumbai te bezoeken. Mumbai is een wereldstad met grote contrasten die onmiddellijk opvallen wanneer je er rondloopt. Na een nachtje op de trein kwamen we aan in Wardha, onze thuis voor de komende drie maanden. Wardha is wat je kan noemen het echte India. De mensen hier zijn geen toeristen gewend en de koeien lopen gewoon op straat. Indiërs houden van feesten en tijdens ons verblijf hier hebben we dan ook al heel wat



feestdagen meegemaakt. De mooiste en meest memorabele waren waarschijnlijk wel Dussehera en Diwali. Tijdens Dussehera vieren de Hindu's de overwinning van de godin Durga op het slechte en

verbranden ze poppen van de demon Ravana. Diwali is het feest van het licht, een beetje zoals Kerstmis bij ons. Ze steken overal lichtjes aan en maken tekeningen uit gekleurd zand, rangoli's genaamd. 's Avonds steekt iedereen in het dorp vuurwerk af!



Als afsluiter nog enkele Tips en tricks voor iedereen die ooit naar hier wil komen:

1. Als eerste zouden we graag iedereen die een keer in de schoenen wil staan van een celebrity willen uitnodigen, want locals willen heel graag op de foto met ons omdat we wit zijn (en omdat er een blonde bij is). Indien je deze overmaat aan aandacht liever niet wilt, neem je best een boerka mee. En gesloten schoenen. En een zonnebril.
2. Als je je vakantie liever niet op het toilet wil doorbrengen (zonder wc-papier!), raden we je ten zeerste aan om geen streetfood te eten...
3. Breng toiletpapier mee, of ga voor de volledige integratie en test de poep-sproeier eens

4. De Indische eetcultuur is heel uitgebreid en gevarieerd, maar let wel op want sommige 'boontjes' zijn geen boontjes maar groene pepers en sommige 'tomaten' zouden wel eens rode pepers kunnen zijn...

En nog speciaal voor alle Indoloogjes die naar Wardha komen: maak dat je fit bent om elke dag een berg te beklimmen, hou wat plaats over in je valies want shoppen in de baazaar is echt heel leuk en NEE, een trui ga je niet nodig hebben!

Dit is slechts een kort verslagje, voor de volledige verhalen zullen jullie moeten wachten tot in februari!

Veel liefs en tot dan, Nina en Kito”

Breng Nienke en Cato veilig terug naar huis!



☁ België ☺ ☁

De reishoroscoop

Boogschutter 22 november – 21 december

Rond deze tijd van het jaar staan de zon én Jupiter in boogschutter: financieel sta je er goed voor. Jij hebt alvast plannen gemaakt om met je vrienden tijdens de inter-semestriële vakantie erop uit te trekken. Probeer echter ook te denken aan je vrienden die je thuis achter laat, verras hen met een mooie postkaart of een berichtje! Hou hen up to date.

Steenbok 22 december – 20 januari

Tijdens deze koude winterdagen droom je maar al te vaak weg, denkend aan exotische bestemmingen. Zet je dromen om in plannen! Pluto staat je bij: succes verzekerd. Vraag je beste vrienden of ze alvast die ene week tijdens de zomervakantie willen vrijhouden. Eens dit geregeld is, heb je al weer iets om naar uit te kijken en zal die winterkou net iets minder snijdend lijken.

Waterman 21 januari – 19 februari

Lilith zaait twijfel in je planning: organiseer je nog die last-minute semi-risicovolle citytrip tijdens de lesvrije week? Ga je mee met je ouders tijdens de “kerstvakantie” of wacht je toch liever tot na de examens? Hou het hoofd koel: ga systematisch de pro’s en con’s af en voel vooral ook aan of je niet beter eerst eens dat ene vak zou leren waar je tot nu toe nog geen tijd aan hebt besteed in plaats van nog verder uit te stellen.

Vissen 20 februari – 20 maart

Vis, jij zwemt, maar niet meer in het geld! Die dure vakanties zal je toch op de een of andere manier moeten bekostigen... Probeer wat te sparen maar zorg dat je jezelf niet overwerkt, naast wat geld heb je een avondje rust wel verdiend. Geef er nog een lap op vooraleer strijlstige Mars uit jouw sterrenbeeld verdwijnt. Chiron is net binnengekomen: zijn energie zal ook jou kracht verlenen.

Ram 21 maart – 20 april

Onverwachts ben je meegevraagd op reis met mensen die je eigenlijk niet zo goed kent... Hoewel de bestemming je aanspreekt, laat de volle maan vermoeden dat met semi-onbekenden meegaan toch niet zo een goed idee is. Blijf liever thuis de kat uit de boom kijken, misschien komen er andere uitnodigingen voor uitstapjes waar je meer plezier aan zal beleven.

Stier 21 april – 20 mei

Jij weet al waar je aan toe bent volgende zomervakantie: je ouders hebben die al precies ingedeeld: eerst op reis met de familie, dan werken, dan studeren voor je herexamens. Hoewel je hen niet wil kwetsen, wil je wel wat meer vrijheid om je eigen plannen te maken. Uranus zal je tijdens het nadenken over wat jullie nu allebei precies willen, helderheid verschaffen. Probeer met hen in dialoog te gaan, wie weet vinden jullie wel die gulden middenweg.

Tweeling 21 mei – 21 juni

Je reisbudget is niet al te groot, maar laat dit je niet tegenhouden. Om op reis te gaan moet je niet per se honderden kilometers afleggen. Het volstaat om eens een dag naar de zee te gaan of een mooie wandeling te maken met je familie. Misschien lijkt wat quality time met je familie niet als dat waar je momenteel het meest zin in hebt, maar het zal een verfrissende effect op je hebben. Klaar om met een open geest te beginnen aan de examens!

Kreeft 22 juni – 22 juli

Door een relationele crisis gaat je reisje niet meer door... Nu jouw partner weg is, wat te doen?! Blijf niet bij de pakken neerzitten, recycleer de reeds bestelde tickets door een vriend(in) mee te vragen! Gegarandeerd leren jullie elkaar nog beter kennen tijdens dit avontuur en hebben jullie de tijd van je leven.

Leeuw 23 juli – 22 augustus

Het avontuur lokt je, in plaats van op reis te gaan wil jij liever op erasmus. Enkele maanden vertoeven in jouw land van bestemming tussen de studenten lijkt je veel diepgaander dan gewoon eens een weekje weg. Goed idee dus! Ga naar de infosessie, overtuig je ouders, pak je koffers en weg ben je! Als je thuiskomt, zal je als veel rijker mens terugkomen.

Maagd 23 augustus – 22 september

Beste maagd, hoewel je sterrenbeeld onschuldig klinkt, heb jij de laatste tijd wel genoeg escapades achter de rug. Reizen staat voorlopig niet op jouw to-do lijst, je blijft liever even thuis om te genieten van de rust en het gewone dagdagelijkse leven. Nu je in het land bent, probeer eens af te spreken met de mensen die je al langer niet meer gezien hebt om de vriendschapsband te onderhouden.

Weegschaal 23 september – 22 oktober

Je zou eigenlijk graag meegaan met je vrienden op reis maar zij hebben je nog niet hierover aangesproken. Is dit iets tijdelijks, gaan ze zelf niet op reis of willen ze je gewoon echt niet mee? De toekomst zal het uitwijzen, maar laat je in elk geval niet van je stuk brengen hierdoor. Je bent niet afhankelijk van hen om je te amuseren tijdens de vakantie. Neem het heft in eigen handen, plan zelf wat of spreek hen er gewoon over aan. Misschien bleek dit alles slechts een misverstand te zijn!

Schorpioen 23 oktober – 21 november

Je hebt voorlopig nog geen reisplannen gemaakt. Denk eerst eens goed na over wat je deze zomer zou willen doen en met wie en schiet dan eens in gang want voor je het weet betaal je weer zeer veel voor vluchten die je eigenlijk goedkoper had kunnen boeken. Probeer een balans te vinden tussen werken, (evt.) herexamens en reisjes en probeer tijd te maken voor alle dingen waarvan je al zo lang zegt dit ga ik doen zoals bv. een fotoboek maken, een boek lezen, je hobby's meer beoefenen etc.

Markant China

“Dag allen! Tijdens mijn reis deze zomer heb ik zo enorm veel gezien en zo veel meegemaakt dat het nogal moeilijk wordt om alles op te schrijven. Daarom zal ik me beperken tot wat mij allemaal opviel en daarbij telkens een korte toelichting te geven.

Hoewel we er al vanaf dag één mee geconfronteerd werden, viel mij pas later op dat je voor werkelijk alles een ticket moet kopen. Wil je binnen in een park? Koop dan een ticket. Wil je in dat park binnen in die ene tempel? Koop dan nog een ticket. Hetzelfde herhaalt zich als men binnenin die parken nog met een kabelbaan of bus moet rijden. Dit kan soms een beetje op je zenuwen beginnen werken want de prijs stapelt zich wel vlug op.



De natuur is prachtig! Ja, echt echt echt echt super super mooi. Ik was elke keer zo aangenaam verrast en onder de indruk. De natuur wordt ook verkocht – mensen die er wonen weten dat het

zo mooi is en zullen je er ook voor doen betalen.

Heel veel armoede. Ondanks dat China's economie al een dikke drie à vier decennia een enorme groei kent, leven nog steeds veel mensen in armoedige toestanden en zijn zo goed als werkloos. Hun inkomsten bestaan dan uit hetgene wat zij kunnen verkopen – bijvoorbeeld een bezoek aan de natuur, toeristen naar hun hotel brengen met hun auto, zo'n soort



dingen. Rond zulke natuurparken ontstaan dan kleine dorpjes vol restaurants die leven van het toerisme. Wat anderzijds toch deels jammer is, aangezien er redelijk veel wordt gebouwd binnen die mooie natuur. Buiten

het seizoen is er daar dan ook niet zo veel te doen.

Het cliché dat men vaak op de foto gevraagd wordt, is bij deze bevestigd. Vooral veel schoolkinderen hebben mij / ons dit gevraagd. Sommigen nemen ook een foto als ze denken dat je het niet door hebt met jezelf dan ergens op de achtergrond.

Het andere cliché dat Chinezen 'vuile manieren' hebben, is deels bevestigd. Velen doen gewoon hun ding en misschien hebben ze dan wel een paar andere gewoontes dan wij, maar daar let je niet op. Bij sommigen echter was het echt wel een beetje storend. We zaten eens op de trein toen er een guy was die eerst de hele tijd een slaatje super hard smakkend aan het opeten was. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de hele wagon naar azijn stonk. Na zijn schranspartij legde hij zich achterover te boeren en dan viel hij in slaap en hij liet ook boeren in zijn slaap. Man, ik kon enkel denken: dit wordt nog een lange treinrit. Oude mannen op straat hebben ook de neiging om hun buik te ontbloten als ze het warm hebben. Het is echt een fenomeen.

Het eten = super lekker. Ik hou van pikant voedsel dus ik bevond mij doorgans wel in de culinaire zevende hemel. Als je het liever niet pikant hebt, vraag je dat best op voorhand. We zijn ook enkele keren met een vriend van mijn vader gaan



eten. Hij heeft ons echt zeer hard in de watten gelegd met een gigantische maaltijd en hij wist natuurlijk wel wat de specialiteiten waren en wat we zeker moesten proeven. Veel van die dingen waren lekker, sommige vielen minder in de smaak. Het was in elk geval super tof om van alles wat te proeven en als het te veel was – niet getreurd, want zo'n maaltijd krijg je toch niet op. Ah ja en de watermeloenen zijn daar echt jam! Veel lekkerder dan hier. Fruitwinkels moet je dan ook echt wel eens bezoeken!

De stations zijn zowel in de steden als op het platteland zeer netjes, goed-georganiseerd en groot. De trein is echt een fantastisch vervoersmiddel om mee te reizen in China. Op de trein spelen er ook steeds reclames voor goed gedrag: hou je kinderen in het oog, stoor geen andere mensen, afgewisseld met o.a. cartoons van en reclame voor de spoorwegen van China.

Minder mensen spreken Engels dan je zou verwachten, zelfs in de grote steden. Dit komt omdat, hoewel velen Engels leren op school, ze amper de gelegenheid hebben om Engels te spreken. Vaak ondernamen sommigen wel een poging voordat ze dan gingen lachen en blokkeren en dan verder gingen in het Chinees. Het gebeurt ook vaak dat je in het Chinees wordt aangesproken, ook al weten ze niet of je hen wel verstaat. In ieder geval hebben we enorm veel gehad aan mijn karige kennis van één jaar Chinees leren op de universiteit. Zelfs als we elkaar echt niet verstonden, hebben alle mensen waarmee ik sprak een effort gedaan om tot een goede communicatie te komen.

Je bent verbaasd als je nog westerlingen of, nog zeldzamer zelfs, zwarte mensen ziet!



Overdag is het erg heet. Waaiers = essentials. Pas vanaf 's avonds komen steden pas echt tot leven. 's Avonds is het koeler en echt tot heel laat super aangenaam om op straat rond te wandelen – in de zomer althans. Het is ook overal super veilig. Maar bovenal zie je dan pas hoe veel mensen er wel niet zijn! We hebben eens drie keer moeten wachten alvorens we het zebra pad konden oversteken. Ik heb zo iets nog nooit meegemaakt. Echt zot.

Maar wat mij nog het meest van al opviel: ik dacht dat ik vooraf geen verwachten had gehad over hoe het daar zou zijn maar ik was mis. China was echt anders dan ik mij had voorgesteld! Niet goed of slecht anders, gewoon anders.

Dit is natuurlijk mijn versie van de feiten en wat mij over het algemeen opviel. Ik heb ook niet over alles kunnen schrijven. Ik vond het echt een fantastische, overweldigende reis. Ik wens het echt iedereen toe om ook zo'n mooie te kunnen beleven.”

Buitengewone reistips

Ook altijd het gevoel dat je iets vergeten hebt? Met deze ietwat onconventionele lijst vol tips ben je steeds voorbereid op wat er ook kome.

Voor je vertrekt?

1. Zorg dat je weet wat **het weer** zal zijn op jouw bestemming. Stel gerust een **lijstje** op met wat je zeker nodig hebt en ga na of er in jouw logementplaats zeker handdoeken, beddengoed e.d. zijn.

2. Download **de app van de vliegmaatschappij** waarmee je vliegt. Via de app kan je je inchecken en ook je vliegticket in je 'Wallet' steken. Voorlopig is deze optie enkel beschikbaar voor iOS-gebruikers maar hopelijk komt het er voor anderen ook aan. Indien je er zelf niet tot in staat bent, kan degene met wie je reist jouw ticket ook op zijn / haar gsm zetten. Dit spaart papier uit en is super handig!

3. Soms is het handiger om **sommige goederen** bv. sommige etenswaren **thuis aan te schaffen** in plaats van op je bestemming. Denk dus zeker aan wat je zou kunnen nodig hebben. Dit geldt ook voor medicijnen!

4. Afhankelijk van bestemming tot bestemming is het ook aangewezen of zelfs verplicht om een **reisverzekering** af te sluiten. Hiermee ben je verzekerd van medische bijstand, verlenging van het verblijf e.d. in geval van nood. Onder sommige verzekeringen kan je je reis ook annuleren. In het allerergste geval dekt dit ook je opsporing en repatriëring.

5. Tip van onze feest Lien: **Hopper!** Hopper is een app die voorspelt wanneer de prijs van vliegtickets gaat stijgen of dalen. Uiterst welkom?! Met het uitgespaarde geld kan je dan eens lekker gaan eten.

6. De bezienswaardigheden op voorhand opzoeken en een planning maken is altijd iets moois. Toch hoeft dit zeker niet tot in de puntjes gebeuren! De perfecte planning maken vergt erg veel tijd en wordt op het moment zelf vaak in de war gestuurd door het een of het ander. Daarbovenop zijn spontane ideeën en plannen ook altijd geweldig 😊

Tijdens de reis?

1. In plaats van je **waterflesje** bij de douane weg te smijten, hou het bij! Je kan het altijd later hervullen voor op het vliegtuig. In het algemeen is water bij hebben echt een welkom iets als je op reis bent.

2. **Taxi-app** van het gebied in kwestie: in westers gebied is dit waarschijnlijk **Uber**, maar dit kan variëren naargelang je reisbestemming – als ze al werken met een app. Bv. **Didi** is een must in China.

3. De **ISIC-app** brengt alle plaatsen in kaart waar je op vertoon van jouw studentenkaart kortingen kan verkrijgen. Wie die nog steeds niet is komen afhalen kan dit nog steeds doen op afspraak met ons.

4. Bij twijfel of je een bepaalde activiteit wel of niet zou doen kan je als volgt redeneren: **zal ik ooit nog de kans krijgen dit**

te doen? Zo ja, kan je het de volgende keer doen. Zo nee, moet je goed nadenken of je dit toch niet zou willen beleven. Zo probeer je meer dingen uit waartoe je normaal niet direct de kans hebt ze te doen en hou je er achteraf in de meeste gevallen een leuke herinnering à la 'wow, dat ik dat toen gedaan heb!' aan over.

5. Proef zeker van authentieke **inheemse gerechten**. Voor velen is dit een evidentie, maar het is verrassend gemakkelijk om toch maar weer eens pizza te bestellen.

Bonustip: Op weekend met de OAK?!

Tijdens het tweede semester plant de OAK een weekendje erop uit te trekken. Tijdens dit weekend worden nieuwe vriendschappen gesloten en de reeds bestaande nog versterkt. De locatie blijft vooralsnog geheim 😊

Like onze facebook-pagine 'Oosterse Afrikaanse Kring' om de aankondiging ervan zeker niet te missen! Zo blijf je automatisch ook op de hoogte van de 'gewone' evenementen die we tijdens het jaar door organiseren.

Toeristje spelen

"Alle studenten zijn toeristen. Hoe langer ik student ben en hoe vaker ik op reis ga, hoe meer dit klopt. We vertoeven hier tijdelijk en halen plezier in het ontdekken en het blootleggen van de stad. De vraag is of we wel goede toeristen zijn en of we wel eer doen aan het prachtige Gent.

Sinds kort ga ik bijna elk jaar voor twee maand naar Turkije, het land van herkomst van mijn ouders. Ik woon er praktisch in de zomervakantie. Dat geeft een zeer ambigu gevoel. Want een toerist zou ik mezelf niet kunnen noemen tegelijk ook geen volwaardige inwoner. Ik ken mijn stad, Eskisehir, genoeg om er niet te verdwalen maar ik zou bijvoorbeeld geen enkele straat kunnen benoemen. Anderzijds zal ik nooit tussen de bevolking opvallen met een selfiestick, strandkieren of 'I love...' prullaria.

Ik hang echter wel graag de toerist uit. Mijn vriendin die daar woont, had eerst geen enkel museum bezocht in Eskisehir. Terwijl ik tijdens een vakantie ze eens allemaal ben afgegaan. Zij claimde dat er niks interessants kon zijn in deze voor haar zo banale stad. Maar toen ik haar meenam naar mijn favoriete museum van glaskunst, was ze verbaasd over hoe het de schone rijkheid van de stad toonde, nu en ook in de geschiedenis. Ze wist wel van het bestaan ervan maar ze had de plaats nooit gezien als iets dat bezocht moest worden. Ze dankte het af als een toeristische pleister. Toch had ze een nieuwe kant van de stad ontdekt waardoor ze ze alleen maar beter leerde kennen.

Juist om die reden is het gewoon verschrikkelijk leuk om toerist te zijn: je ziet andere aspecten van de stad. Uiteraard heb ik wel het voordeel de taal te beheersen. Niettemin kan ik enkel lachen wanneer de koopman de prijs halveert van een ketting wanneer hij gechoqueerd ontdekt dat ik Turks ben. Opeens wordt alles informeler en ben ik zijn verre nicht. Of wanneer ik beter bediening krijg juist omdat ik een toerist ben. In feite ben ik wel een toerist maar maak ik geen reis. Ik beleef mijn bestemming alsof ik nooit zou weggaan.

Als ik naar een andere plek dan Turkije reis, krijg ik vaak amper het gevoel dat ik de cultuur ervan leer kennen. Ik maak enkel oppervlakkige impressies. Ik gebruik de locatie maar wat voor mijn tijdelijk plezier. Ik proef niet echt waarom al die toeristische attracties het land kenmerken. Alleen wanneer ik eens op uitwisselingsproject verbleef bij een gastgezin in Gdynia, Polen, heb ik kunnen ervaren wat Polen is. Met aan tafel Poolse dagelijkse kost zoals pierogi en de gesprekken van de ouders over de tijd voor de val van de Berlijnse Muur, zag ik de overgebleven communistische gebouwen anders. Opeens werden de herdenkingsmonumenten belangrijker omdat het voor hen meer is dan expressionistisch vreemd vervormd stuk staal. Zelfs al waren de Polen die ik ontmoette geen nationalist, het ervaren van hun dagelijkse omgeving samen met hen droeg veel bij.

Begrijp je nu waarom ik in de hamam wil zitten naast de oma met borstkanker en ontdekken hoe je échte Turkse koffie maakt? Ik wil mijn thee slurpen en stiekem meeluisteren naar de frustraties van jongedames op de zoektocht naar een huwbare man. Ik wil op weg naar een moskee in de straten de

kinderliederen van de meisjes horen. Alleen dan voelt het alsof ik het land beleef.

Dus wandel eens langs het Patershol en negeer niet de gekke man die praat alsof hij nooit verder weg dan Vlaanderen is geweest! Ga de Sint-Baafskathedraal binnen tussen 'de Chinezen' en doe alsof je een van hen bent. Sta tussen de neuzenkraampjes en oordeel welk beter is. Verwonder je over elke baksteen in België maar voel je vooral thuis terwijl je een toerist bent.”

Het OAK-praesidium wenst alle studenten een fijne
kerstperiode, een gelukkig nieuwjaar en geslaagde examens
toe!

Disclaimer: De afbeelding op cover van dit studentenblad heeft de redactie van Google Afbeeldingen
gehaald. De rechtmatige eigenaar is ons niet bekend. Alle andere foto's uit dit blad behoren toe aan
de leden van het huidige praesidium.

**Oosterse Afrikaanse Kring
Studentenblad Kalima 2018 - 2019
2e uitgawe: Reiseditie
Permanenties op afspraak**