

KALIMA

Lustrum edition

2021-2022 sem 2.1



Oosterse Afrikaanse Kring
Studentenblad Kalima
2021-2022 2^e semester 1^e uitgave

Permanenties:

Maandag : 17u-19u
Woensdag : 17u-19u

Voorwoord

Gegroet beste studentjes,

Welkom in het nieuwe semester - en wat voor eentje!
Na een minieme pauze van één kort weekje staat het
tweede semester alweer voor de deur. Naast een
heleboel nieuwe vakken zijn er ook enkele grootse
activiteiten die we ein-de-lijk (opnieuw) kunnen
organiseren!

Zo kunnen we met twee jaar uitstel eindelijk onze
lustrumverjaardag vijf dagen lang vieren; tijdens
lesweek 4 zijn jullie dan ook allen welkom om samen
met de OAK 60 (+2) kaarsjes uit te blazen! Daarnaast
gaan eindelijk onze fameuze SLOAKHK-doopcantus, het
OAK KMF Slavia TNK Galabal, OAK-dag, de Massacantus,
12-urenloop en 24 uren van de Amber opnieuw door!
Het wordt dus een pittig semester met veel variatie
voor elk van ons, van Gent tot in Heidelberg en Wardha!
Zet jullie schrap voor een semester vol plezier en
vertier, maar uiteraard ook af en toe een goeie
studiesessie; zie onze tips om jullie er door te sleuren xx
As per usual: blader snel verder en enjoy 😊

Ut vivat crescat floreatque (tu scis xpxd)

Jullie Praeses, Desirée

Inhoudstafel

- Een Mooi Gevulde OAKalender (p4)
- Teaser Komende Evenementen (p5-6)
- Vakbeschrijvingen (p7-10)
- Boeken die we Verkopen (p11)
- Film- / seriesuggesties (p12-14)
- Yoga met Lidia (p15-16)
- Een Overheerlijk Recept van Pauline (p17)
- Liens buitenlandervaring (18-20)
- Sponsorreview (p22)



Colourised photo of Buddha attaining Nirvana and breaking free from the eternal cycle of suffering (circa 483 B.C.E.)

OAKalender eerste helft 2^e semester

Week 3

Rustweek

Week 4: LUSTRUMWEEK

07/03: Gratis vat @Amber

08/03: Lustrumthee-avond @Blandijn cafetaria

09/03: Quiz @Blandijn auditorium 1

10/03: Lustrumcantus @Delta

11/03: Cava-avond @Amber

Week 5

To be announced...

Week 6

24/03: OAK KMF Slavia TNK Galabal

Week 7

30/03: SLOAKHK doopcantus

Paasweek 1

02/04 OAK-dag

LOopAK elke dinsdag met enkele uitzonderingen

Hou zeker onze **facebookpagina** in de gaten voor details over de evenementen!

Komende evenementen :

➤ LUSTRUMWEEK:

Hoera! De OAK is jarig!

Onze geliefde kring mocht op 13 december 2020 maar liefst 60 kaarsje uitblazen! Helaas gooide Corona destijds roet in onze geplande lustrumactiviteiten en waren we genoodzaakt onze festiviteiten te verplaatsen... ik hoor jullie al denken: "oh dat is zo jammer, ik had er zoooo graag bij geweest".

AWEL EH dat kan!! Het is namelijk eindelijk zover dat we onze schade gaan inhalen en samen gaan klinken (met bier, thee en cava!) op die mooie 60 jaar én onze kring in de spotlight gaan zetten.

In de week van **7 maart** (KOMENDE WEEK DUS) voorziet het praesidium niet 1, niet 2, zelf niet 3 of 4 maar wél 5 activiteiten om U tegen te zeggen. Bij deze willen we alle OAKers, studenten Oosterse en Afrikaanse talen en culturen en sympathisanten van de Oosterse Afrikaanse Kring uitnodigen om er samen met ons een geslaagde week van te maken!

Maandag 7 maart starten we onze lustrumweek met een **gratis vat** @ ons favoriete Café de Amber waar onze Peter Jelle ons zal opwachten om te klinken op die 60 jaar! In onze lustrumweek mag natuurlijk de OAK klassieker niet ontbreken: de **Oosterse thee-avond**! Op **dinsdag** kunnen jullie ons opnieuw in de cafetaria van de Blandijn terug vinden om samen te genieten van lekkere kopjes thee en gebak! **Woensdag** zal er gestreden worden voor eternal glory (en prijzen) op onze **OAKwis**! Op **donderdag** gaan we tot in de vroege uurtjes ons amuseren, samen zingen en pintjes drinken op de niet-te-missen **lustrumcantus** waarvoor jullie zich

kunnen inschrijven door naar mij via facebook een berichtje te sturen! Onze lustrumweek sluiten we af op **vrijdag** met onze **gala cava-avond** wederom in de Amber.

Meer info vinden jullie op onze facebookpagina wat betreft locaties en uren. Wij hopen jullie talrijk te mogen ontvangen doorheen de week! Laat ons samen klinken op onze mooie kring <3

Ut vivat, crescat et floreat OAK!

Liefs,
Aline De Ridder
Prosenior OAK

➤ OAK ALL DAY LONG

Zet je schrap en markeer **zaterdag 2 april** alvast maar in je agenda want dan heeft OAK een volledige dag speciaal voor jou uitgestippeld! Van de eerste zonnestrallen die opkomen tot de laatste zonnige uurtjes van de dag staan volledig in het teken van OAK, het smeden van nieuwe vriendschappen en het verdiepen van reeds bestaande! Het belooft een spetterende dag te worden met verscheidene spannende activiteiten rond Gent! Na de activiteiten kan daarna de afterparty in Gent centrum beginnen... Hopelijk zien we jullie daar!

➤ Andere evenementen

Hou ook zeker facebook in de gaten voor TOPEvenementen zoals het chique OAK KMF Slavia TNK **Galabal** (week 6) waar de cava zal vloeien, de SLOAKHK **doopcantus**(week 7) voor de pechvogels die zich nog niet hebben laten dopen bij de OAK!

Vakbeschrijvingen van een selectie vakken

Faculteitsbrede Vakken

Wereldgeschiedenis

Opnieuw een interessant en gevarieerd vak, al is het niet wat je op het eerste zicht zou verwachten. Dit vak geeft geen chronologische opsomming van historische gebeurtenissen, maar bespreekt deze gebeurtenissen, en de geschiedschrijving van deze gebeurtenissen, vanuit verschillende perspectieven, bijvoorbeeld vanuit demografisch, politiek...

Het boek is soms vrij repetitief, maar overzichtelijk en gestructureerd. Voor de lessen geldt ongeveer hetzelfde, maar in de lessen komt daarboven nog naar buiten wat professor Vanhaute belangrijk vindt. Daarnaast komt er ook wel eens leerstof in de les naar voren die niet in het boek staat. De lessen zijn dus aangeraden.

Het examen bestaat uit een 4 à 5-tal open vragen. Probeer verbanden te leggen tussen verschillende delen in de cursus, en persoonlijk had ik de indruk dat hij veel 'lijstjes' vroeg, wat ik daarmee bedoel zal hopelijk wel duidelijk worden tijdens de lessen.

Inleiding tot taal- en tekststructuren

Het vak "taal- en tekststructuren" lijkt misschien wat moeilijk om vat op te krijgen in het begin, en misschien is het dat ook wel. De verbanden tussen de aparte stukken leerstof zijn er nu eens wel, dan weer niet, en over het algemeen lijkt het een beetje op een verzameling van mini stukjes leerstof die je moet kennen. Dit kan soms een desoriënterend effect hebben

tijdens het studeren, maar leer het gewoon en stel je er verder geen diepe vragen bij.

Dit vak wordt door leerlingen heel uiteenlopend geapprecieerd, maar ik stel voor dat je gewoon zoveel mogelijk probeert te genieten van professor Willems die enthousiast, en verrassend gelijkend op een pastoor, vol overgave deze les geeft.

Tip: Lees de lectuur bundels al eens tijdens het jaar wanneer je daar tijd voor hebt, dan moet je er tijdens de examens niet mee inzitten. Op Minerva staan ook heel veel oefeningen voor dit vak – een echte aanrader!

Richtings specifieke vakken

Geschiedenis van de Islamwereld

Het vak waar je voor het eerst kennis maakt met Jo Van Steenbergen, de grote baas van Arabistiek. Het is een enorm interessant vak, maar zeker eentje dat niet te onderschatten valt!

Doorheen het semester zal je moeten werken aan je portfolio in kleine groepjes en er zal steeds van je verwacht worden dat je de les voorbereid door zijn teksten te lezen, er vragen bij te bedenken en door te sturen. Tijdens de les kiest hij de beste vragen eruit en geeft hij er een uitgebreid antwoord op.

Het mondeling examen is zeker te doen als je grondig hebt gestudeerd, besteed hierbij naast het handboek ook zeker genoeg aandacht aan de verplichte lectuur!

Inleiding tot de geschiedenis van Afrika

Vanuit een geschiedkundig perspectief kijken naar huidige trends in sub-sahara Afrika, dat is de insteek van *Inleiding tot de geschiedenis van Afrika*. Zo bekijken we bijvoorbeeld de geschiedenis van de slavernij die nog altijd merkbare gevolgen heeft in Afrika, maar ook op wereldschaal. Individuele landen en hun geschiedenis komen dus niet perse aan bod in dit vak. Het gaat er hem meer om de algemene tendensen, zo wordt Afrika stevig in het midden van de wereldgeschiedenis geplaatst.

Verder nog centraal in dit vak is het kritisch omgaan met bronnen en de voorgeschreven literatuurlijst, dit wordt dan ook sterk aangemoedigd. Daarnaast is er in de les altijd plaats en tijd voor participatie en het uitwisselen van ideeën. Meestal leidt dat tot bijzonder interessante discussies.

Boeken

Boeken! Zo goed als alle boeken voor de Sinologie, Indologie en Arabistiek worden verkocht via de OAK. Hieronder vind je een lijst met alle boeken die we aanbieden. Indien je in het bezit bent van een lidkaart zijn de boeken goedkoper via ons. Als je geen lidkaart bezit zijn ze dezelfde prijs als in de winkel (het is dus aangeraden een lidkaart te kopen). Je kan je boeken komen halen in de kelder van de Blandijn, de openingsuren staan achter de voorpagina. Uitzondering: het boek van antropologie verkopen we op woensdagen van 9u30 tot 12u aan het auditorium van dit vak.

- Integrated Chinese, volume 2, textbook, 4e editie
- Integrated Chinese, volume 2 workbook, 4e editie
- Integrated Chinese, volume 2 character workbook, 4e editie
- Integrated Chinese, volume 4 textbook, 4e editie
- Integrated Chinese, volume 4 workbook, 4e editie
- Integrated Chinese, volume 4 character workbook, 4e editie
- Pulleyblank, Outline of classical Chinese grammar
- Kroll, Student's dictionary of classical and medieval Chinese
- Wehr, Dictionary of modern written Arabic
- Louis, Kallimni Arabi
- McGregor, The Oxford Hindi-English dictionary
- De Block, Inleiding tot de antropologie

Film / seriesuggesties

ZOU JE BETER STUDEREN OF KAN JE OOK BÉTER STUDEREN?

Wil je wel eens iets doen voor je taalvaardigheid, maar niet op een schoolse manier? Awel kijk wij hebben hier de ideale rubriek. **Elke uitgave stellen wij een selectie samen op basis van de inzendingen die wij krijgen. Als je een aanrader / of meerdere aanraders hebt, aarzel dus niet om ze in te sturen!** (Stuur naar annabauerm via insta!)

voor de indoloogjes ...

Film: Toilet - Ek Prem Katha



“Deze film heb ik in mijn tweede jaar gekeken als deel van mijn portfolio voor Hindi. Gezien ik nul concentratie heb, kan het vrij tot zeer lastig voor mij zijn om mijn aandacht te blijven richten op een film. En in case you didn't know: Bollywoodfilms kunnen al snel 2,5 tot 3 uren duren. Een niet te ingewikkeld verhaal is dus zeer belangrijk voor mij bij het uitkiezen*

van een film. Ik was dus op een avondje rustig aan het scrollen op die Bollywoodsite (je weet wel, die ene goeie met uitgebreid aanbod) en ik botste op een film met de naam ‘toilet’ (spreek dit uit met cerebrale t-klanken) en was direct geïntrigeerd. Typische voorbeeld van een Bollywood-komedie, maar uiteindelijk ook wel wat bijgeleerd! Centraal in de film staat een verloofd koppel, maar volgens zijn cultuur mag de vrouw

niet gebruik maken van de ~ sanitaire voorzieningen ~ binnenshuis, waardoor zij dus buiten de stad moet gaan met de andere vrouwtjes om naar de wc te kunnen gaan. Heel andere definitie van girls trip maar de film was zeer interessant tho! Al zou ik hem eerlijk gezegd niet aanraden als het je eerste Bollywood-film is, because you know, de naam is letterlijk toilet. Maar still very much recommend this!

**voor de niet-indoloogjes onder ons: per semester moet je in het tweede jaar één of twee Bollywoodfilms kijken en daar een verslagje over schrijven. Welcome to Hindi 🇮🇳”*

Voor de sinoloogjes...

Serie: Guardian (镇魂 - Zhenhun)



“Guardian is een detective comedy met een storyline om U tegen te zeggen. De personages hebben stuk voor stuk hun aantrekkingskracht; van dilfs tot cat boys (letterlijk) tot een doodgewone knul die eigenlijk best onhandig is. Naargelang je meer karakters leert kennen en dieper in de verhaallijn wordt gezogen, begin je ook kleine details te zien die je mind volledig zullen blowen!

Verder is de onderliggende romance storyline tussen de twee hoofdpersonages ook echt een meerwaarde voor mij. Ik zeg onderliggend, want China zou geen China zijn zonder censuur

op liefde naar hetzelfde geslacht toe 😊 De chemistry tussen hun spat gewoon van het scherm af.

Guardian heeft ook de enige intro als het komt op Chinese dramas die ik nooit zal skippen (hij staat zelfs in mijn afspeellijst, hopelijk binnenkort ook in de jouwe)"

En tot slot introduceer ik Charlotte's K-/C-dramalist... Ja, zij houdt een lijst bij van alle K-drama's of C-drama's die zij al gekeken heeft en geeft ze punten op 10. No cap.



Hoogst geratete K-dramaserie:
The hymn of death (9.5/10)



Hoogst geratete C-dramaserie:
The whirlwind girl (7.5/10)

"Leuk omdat het over karakter gaat"

Yoga met Lidia

!!!!? Meer Britney memes !!!!?



het overkomt de besten! :(
daarom heeft Lidia hier twee kleine yoga routines gedropt
hij werkt wonderen tbh

~ Yoga 101, by yours truly yoga instructrice Lidia ~



Surya Namaskar (de zonnegroet)

Dit wordt s 'ochtends gedaan, maar niet in de volle zon (de ironie) en ook niet in de hitte. Dit stretcht het lichaam goed en geeft een energie boost om de dag goed te starten. Doe deze cyclus 10 keer, 5 keer met het linker been en 5 keer met het rechter been.



Chandra Namaskar (de maangroet)

Deze cyclus stretcht het lichaam in een kalmerende manier. Het relaxeert het lichaam wat goed is voor een diepe slaap. Idem 10 keer de cyclus herhalen, 5 keer met de linker kant en 5 keer met de rechter kant van het lichaam.

Recept van Pauline

En omdat wij hopen dat alle studentjes goed en gezond eten, en wij hen hierin willen bijstaan, ziehier een recept van Paulina dat MEGA GOED is en toch super SIMPEL

Ingrediënten:

- 1 el olijfolie
- 1 gesnipperde ui
- 1/2el rode currypasta (of meer naar smaak)
- 1 blik kokosmelk
- 1 blik tomatenblokjes
- 300g rode linzen
- handvol verse koriander

Hoe maak je het?

Verwarm de olie op laag vuur in een soeppan en fruit de ui. Roer de currypasta erdoor en laat even meebakken. Doe de kokosmelk erbij, roer goed en laat even inkoken. Voeg de tomatenblokjes en linzen toe. Breng op zout en peper en laat nog 20 min sudderen, terwijl je af en toe roert. Proef of er nog zout of peper bij moet, schep in kommen en bestrooi met koriander. Geef er brood bij, of naan of witte rijst.



Throwback time: Liens buitenlandervaring

Leven aan de oever van de Neckar

1 Oktober 2021, op deze dag vertrok ik, zwaar beladen met alles wat ik nodig zou kunnen hebben. Niet wetende wat ik moet verwachten en hoe vlot alles zal verlopen de komende 6 maanden. Gelukkig verliep alles zoals gepland dus op vrijdag middag om 13u kon ik eindelijk mijn twee koffers en trekkrugzak neergooien voor de deur van mijn Einzelapartment in Heidelberg. Het avontuur kon beginnen. Ondanks alle bagage die ik mee had, waaronder een donsdeken, bleek dit niet genoeg te zijn. De rest van de dag ging ik shoppen voor allerlei keukengerei, kuisgerief en Wifi. De eerste week ging snel voorbij. Zoals het hoort op Erasmus bestond deze week uitsluitend uit uitgaan. Waarom? Omdat het kan 😊 (en uit noodzaak, een mens heeft nu eenmaal vrienden nodig).



Op Erasmus gaan de dagen snel. Buiten de verschrikkelijke administratieve rompslomp, die tot nu nog steeds niet is afgerond, blijf je bezig met allerlei activiteiten en het maken van plannen. Aangezien ik hier nog niet zo lang ben hebben mijn vrienden en ik vooral hier in Heidelberg de toerist uitgehangen. Wat het helemaal waard is! Heidelberg is fantastisch en de sfeer die hier hangt is gezellig. Zeker als je graag wandelt in de natuur met een middeleeuws kasteel aan de horizon ben je hier op de ideale plaats. Bij het toerist zijn hoort natuurlijk het drinken van Duitse bieren! Aangezien een van mijn dichte vrienden hier verzoet is op Halloween hebben we gezellig een pompoen-snij-avond georganiseerd en iedereen van onze woonheim uitgenodigd. Diner-dates bij elkaar en zeer veel koffietjes gaan drinken is zowat hetgeen waaruit mijn leven op dit moment bestaat. BTW moest je aan het denken zijn om hier te studeren en een extra zetje nodig hebben bv.: een latte machiato en een taartje kost maar €2,30 in het universiteit café.



De band die je met andere Erasmus studenten krijgt op korte tijd is best close. Zo staan er zeer snel ook al heel wat tripjes

gepland naar o.a. Berlijn, Parijs, Hamburg, Strasburg,... Tot nu toe hebben we enkel Frankfurt bezocht omdat dit heel dichtbij is en zeker doenbaar in een dag. Heel kort gezegd dit was een zalige en hilarische dag!

Misschien een klein woordje over de universiteit. Je zou denken: "oh Duitsland alles zal wel vlot en duidelijk geregeld zijn.". Niet dus. Als je een vak wilt opnemen moet je eerst een e-mail sturen naar de professor die dan antwoordt of je het vak mag opnemen of niet. Ook betekent het "ingeschreven" zijn voor een vak niet dat je automatisch "ingeschreven" bent voor het examen. Normale studenten kunnen zich dan zelf inschrijven voor de examens maar dit geldt natuurlijk niet voor Erasmus studenten. So you know, zeer goed en makkelijk geregeld 😊 Hier trek ik me echter niet veel van aan en laat het over mij heen gaan (pro-tip voor alles)! Zoveel te zien, zoveel te doen en zo weinig tijd is een mooie beschrijving van mijn Erasmus tot nu toe!

Moest je vragen hebben, ben ik altijd bereikbaar!
Hopelijk tot snel!

Tschüs 😊

Lien



Get yourself a girl that can do both??

"Yeah I'm really interested in Asian culture and languages!"

What they think I do: **What I actually do:**

After seeing a basketball game for the first time, he allegedly asked "Why the hell are they fighting over a single ball? We're the host. Are we seriously this poor?" **He ordered all players to be given a basketball.**

When there was a drought, he went to storm god's temple to pray for rain. When he entered the temple, he went up to the statue of Zhang and slapped it, saying "Fuck your sister! How dare you make Shandong's people suffer by not giving us rain!" The next day, he ordered his artillerymen to fire into the sky until it rained.

It rained the next day.

He found out one of his officers was having sex with a concubine of his. **When he confronted them, he found out they loved each other and let them marry.**

After a battle there wasn't enough gold and silver to make medals for the officers, so **he had makeshift insignia fashioned from the coloured foil paper lining the insides of cigarette packets.**

Sponsorreview!

De OAK lidkaart geeft jullie tal van voordelen en kortingen bij verschillende restaurants of winkels! En om jullie eens te motiveren om die korting ook wel degelijk te gebruiken, zijn wij ook telkens op zoek naar reviews!

Deze keer aan de beurt: **Deli lunch 2.0!**



Anoniempje zegt:

“Dit semester heb ik mijn grote liefde voor goei smoskes herontdekt dankzij Deli Lunch 2.0 (sponsored, but honest advertisement!!)

Met een lekker uitgebreid aanbod aan broodjes, slaatjes en pasta's bereid door megavriendelijke personeel én 10% korting dankzij die OAK-lidkaart was ik al meteen overtuigd om hier bijna dagelijks mijn lunch te halen! Op dat moment had ik de menukaart nog niet volledig geanalyseerd en was het pas enkele weken later dat ik door had dat Deli ook vegan broodje prepare aanbiedt?!?! Naast het broodje humus en broodje muhammara is dit een van de vegan opties en LET ME TELL YOU, dat broodje is echt mijn zwakte geworden 😊 Een paar lesweken geleden heb ik dan ook mijn moed verzameld en gevraagd of ze eventueel een vegan broodje martino wouden maken ookal dat dit niet op de kaart stond - but ofcourse they did en mijn dierliefhebbende hartje is nog nooit zo gelukkig geweest om een smoske!!!”

Jullie vinden de Deli Lunch naast de hoofdingang van de Blandijn in de St Pietersnieuwstraat, nr. 111.



FB: Oosterse Afrikaanse Kring
INSTA: oosterse_afrikaanse_kring



Week 4 (7 tem 11 maart):

LUSTRUMWEEK!!!

Ma: Gratis vat @Amber

Di: Lustrumthee-avond @Blandijn

Wo: Quiz @Blandijn

Do: Lustrumcantus @Delta

Vr: Cava-avond @Amber