

KALIMA

Oosterse Afrikaanse Kring
Jaargang 2021-2022
Semester 2 Editie 2

In deze editie:

- Aline in de Amber
- Schacht van het Jaar
- Desi in India
- Avonturen van
het praesidium

Oosterse Afrikaanse Kring
Studentenblad Kalima
2021-2022 2e semester 2e uitgave

Permanenties:

Maandag : 17u-19u

Woensdag : 17u-19u

Voorwoord

Liefste OAK'ers

Aangezien jullie geliefde praeses Desirée nog steeds in het verre India zit, spreek ik jullie deze keer toe in het voorwoord van alweer de laatste Kalima van dit academiejaar. De laatste loodjes wegen het zwaarst (en da begint hier verdorie lang te duren amai nie), maar de komende weken staan er nog genoeg OAK-activiteiten op de planning om al jullie zorgen te kunnen vergeten! :]] Onze vriendjes- en familiecantus komt eraan, maar ook dé enige echte OAKHK cocktailavond (thema tba), de 12urenloop en meer. Bovendien ben je deze laatste paar lesweken elke maandagavond welkom op onze studiekranjsjes in lokaal 0.1 (en in de drie laatste weken lokaal 0.3).

Nog 2 maandjes strijden, lieve vrienden, de zomer is nabij **star eyes**

~ Pauline, Vicepraeses '21-'22'

Inhoudstafel

- Een OAKalender om naar uit te kijken: p4
- Aline in de 24 uur van de Amber: p5-7
- Preview 12urenloop: p8
- Exclusief interview met de Schacht van het Jaar: p9-10
- Een lekker receptje: p11
- It's Review Time: p12
- Desirée in India: p13-19
- Avonturen van het praesidium: p20-21
- Sponsors: p22

Uitknipwaardige OAKalender

Studiekransjes!! **Elke maandag** van 19u-22u in lokaal 0.1
(week 9 en lokaal 0.3 in de laatste weken)

Week 9

Woensdag 27/04: **12-uren loop** met Blandinia

Vrijdag 29/04: **Vriendjes- en Familiecantus**

Week 10

Maandag 02/05: OAKHK **Cocktailavond**

Week 11

Just Dance – **OAKaraoke Sessie**

Week 12

To be announced!

Check voor meer details onze facebookpagina:
Oosterse Afrikaanse Kring

Hoe heeft Aline de 24 uur van de Amber overleefd?

24u in je favoriete café De Amber doorbrengen? Things we did? THAT, periodttt!

Op 19-20 april vond na twee jaar nog eens de iconische 24u van de Amber plaats! De naam zegt het zelf al, we brachten 24u door in ons favoriet café bij onze favoriete cafébaas en peter Jelle. Wat er ons allemaal stond te wachten op die 24u vertel ik je hier!

De dag begon om klokslag 9u met een stevig **ontbijt**. Lekkere koffiekoeken, fruitjes, scrambled eggs met of zonder spekjes, fruitsap, cornflakes, koffie en natuurlijk een glaasje cava zorgden dat we niet met honger aan de dag zouden beginnen! Om ons stevig ontbijt wat te laten zakken deden we om 11:30 **ochtendgymnastiek**! Heb je een hele groep studenten omstreeks dat uur het smidje of de Macarena zien dansen voor de traba? Geen zorgen! Het was geen buitenaardse invasie, het waren de Ambergangers van dienst!

We hadden enorm veel geluk met het weer want het was enorm zonnig en we hebben geen druppeltje regen gezien, hoera! Naast zonnen en chillen op de traba en in de Amber vonden er verschillende wedstrijden plaats tijdens de 24u! Om 14:00 begonnen we met de **studentikoziteitswedstrijd** om te bepalen wie de meest studentikoze van de Amber is. De wedstrijd bestond uit: een heuse sprint door de Blandijn, een workout gemaakt door onze sport Florence, een quiz over de Amber en Jelle en een spierwedstrijd! Na heel wat

zweeten kan ik toch zeggen dat ik op de tweede plaats voor de vrouwen ben beland en zo toch een zilveren Jelle-button voor de OAK heb gewonnen!

De dag ging verder, zetels van de kelder werden buiten in de zon gezet, de buitenbar was goed gevuld met koude drankjes, de hotdogs en croqueskes vulden opnieuw onze magen en een frisbee vloog over iedereens hoofd. Later op de dag gingen we verder met de beruchte **eetwedstrijd**. Welke student kan het snelst 5 hotdogs naar binnen werken? Opnieuw haalde ik zilver binnen voor de OAK, Lombrosiana was niet te kloppen! Shout-out naar Noor van Lombro!

Maar dan, om 17:00 werd er gestreden om de button der buttons, nl. de **ad fundum wedstrijd**! Na een aantal stevige rondes werd onze eigenste schachtentemmer & bachelor Lotte BIERkoning van de 24u en haalde die zo goud binnen voor de OAK! **Congratz Lotte!!**

Na een namiddag vol activiteiten konden we met z'n allen zonovergoten genieten van een lekkere pizza als avondeten alvorens de lange nacht begon. Verder was er in de vooravond nog live muziek, estafette-wedstrijd en was er cocktailverkoop.

Jullie kunnen het natuurlijk wel raden dat de late/laatste uurtjes het moeilijkste zijn om door te komen. Daarom verzamelde ik hieronder mijn **tips** om die 24u toch te halen!

- Voorzie je zelf van een gemotiveerde nachtgroep en hype elkaar op om de laatste uurtjes door te komen. Alles is grappiger na al die uren, dus grijp je grappigste

moppentapper van een vriend bij de hand en laat die voor de overige uurtjes niet meer los!

- Hou jezelf bezig. Of dit met een gezelschapsspel, met bijpraten met een vriend of uw levensverhaal aan een vreemdeling te vertellen is maakt niet uit! De tijd gaat veel sneller vooruit als je iets aan het doen bent. Doe ook zeker mee aan de spelletjes en wedstrijden doorheen de dag!

- Last but not least, drink ook genoeg water en smeer jezelf voldoende in!

Ziezo, dit was hoe ik de 24u heb overleefd! Het waren lastige uurtjes maar het was een enorm mooie dag met heel veel plezier en blij gezichten! **Zien we je volgend jaar ook?**

xoxo

Aline

Prosenior OAK



Preview 12urenloop

Gegroet OAK'ers (en sympathisanten), volgende week **woensdag 27 april** mogen wij doen waar we het best in zijn: weglopen van onze problemen! Zoek je een ongeldige reden om niet naar de les te gaan? (foei, mag niet!) Of een ontspannende en verfrissende pauze tussen de lessen door? Zak dan af naar het Sint-Pietersplein en kom met ons mee lopen tijdens de 12 uren loop! Wat houdt de 12urenloop in? Simpel, 12 uren lopen. Waarom? Omdat het kan! Elk uur hebben we speciale rondes, even een greep uit het aanbod: **Campus Kitsch ronde, Pyjama ronde, Julientjes ronde** etc. Leuk toch?? Voor elke 3 rondjes die je loopt krijg je ook een **gratis pintje**; LEUK TOCH?! Hopelijk kunnen we jou daar tegen het lijf lopen 😊 (ha-ha super grappig)



BLANDINIA EN DE 12URENLOOP



Exclusief interview met de OAK Schacht van het Jaar:

Dario Schollaert!!!



Korte introductie van onze eerste klasse schacht:

Ik ben Dario Schollaert, 23 jaar, geboren en getogen Aalstenaar met een flinke dosis Gents bloed. Ik ben nu Masterstudent Internationale Politiek, maar in academiejaar 2017-2018 studeerde ik Arabistiek. Zo ben ik uiteindelijk bij de OAK terechtgekomen. Mijn hobby's zijn lezen, gamen, studenten-vertegenwoordiging en cantussen.

Exclusief interview:

V: Proficiat, je bent schacht van het jaar! Hoe voel je je en had je dit verwacht?

A: Ik voel mij oprecht vereerd. Ik had het ergens wel verwacht, vanwege de lovende woorden van de Schachtentemmer.

V: Wat is je lievelings OAK evenement?

A: Cantussen zijn altijd leuk, en dan vooral de Lustrum Cantus. Ook al heb ik er vooral met bier zitten rondgaan, het was toch een zeer leuke avond.

V: Wat is je leukste herinnering in verband met OAK?

A: Het moment dat ik mijn lintje kreeg op de Doopcantus.

V: Wat is je lievelings cantusliedje?

A: Moeilijke vraag, er zijn zoveel leuke cantusliedjes. Maar ik ga toch gaan voor 'Cielito Lindo', misschien een minder bekend liedje, maar het zorgt altijd voor de nodige 'ambiance'.

V: Ben je naar de 24 uur van de amber geweest? Indien ja, hoe heb je dit overleefd?

A: Ik ben maar één uur naar de 24 uur geweest. Wat ook verklaart hoe ik het heb overleefd. (geef deze man een 24^{ste} van een Jelle t-shirt!)

V: Vertel je beste mop.

A: Een man komt binnen in een kledingwinkel en vraagt: 'Hebben jullie nog camouflagevesten?'. De verkoopster antwoordt: 'Ja maar ze kunnen ze niet vinden.'

Wil je volgend academiejaar OAK Schacht van het Jaar worden? Kom dan zeker naar al onze evenementen hihi!

Een heerlijk risottoreceptje

- Look
- Gember
- Rijst
- Courgette
- Worst
- Soyasaus
- Peper en zout
- Sjalotje
- Witte wijn
- Bouillonblokje
- Olijfolie



Verwarm de pan en doe er wat olijfolie in. Doe de look en gember in kleine stukjes en gooi ze in de pan. Als ze al een halve minuut lekker koken doe je er een gesneden sjalot bij. Na een paar minuten doe je stukken worst (als je dat eet) en courgette in de pan. Kook wat water in een waterkoker ondertussen. Laat dit even koken en doe daarna een portie losse rijst in de pan en doe er dan wat witte wijn bij en laat even sudderen. Als de wijn bijna verdampt is doe je er het gekookte water bij (niet te veel; je kan er altijd toevoegen) samen met een bouillonblokje (smaak naar eigen voorkeur kiezen). Laat dan alles sudderen en roer zeker genoeg dat de rijst niet blijft plakken. Als het water bijna verdampt is, proef je of de rijst gaar is en voeg je water toe indien nodig. Voeg ook zout, peper en soyasaus toe! Smakelijk! PS: Je kan dit perfect ook met andere groenten maken als je er overhebt.

It's Review Time

In deze Kalima reviews we niet alleen een **sponsor**, we reviewen ook een **film**!

Diallo's Take-out is een sponsor van de OAK net achter het treinstation. Het is van een moeder en haar dochter en je wordt er meteen ontvangen met een brede glimlach, open armen en veel warmte! Er is een groot aanbod van broodjes, met de klassiekers, maar ook speciallekes. Daarnaast hebben ze ook nog enkele typische Afrikaanse gerechten, snacks en drankjes. Een echte aanrader, met een ideale locatie voor je de trein in- of uitstapt.



Luka Chuppi is een Bollywood film die gaat over het taboe van ongehuwd samenwonen in India. Een jong journalistenkoppel gaat voor een maand naar een andere stad tijdens de verkiezingen en probeert samen te wonen, en ze doen alsof ze al getrouwd zijn. Uiteindelijk komt de leugen uit en komen ze even in de problemen, maar uiteindelijk wilt het koppel nog officieel trouwen en dat proberen ze zo'n drie keer. Deze film toont het belang van trouwen in India en op hoeveel manieren mensen kunnen trouwen. Het is dus zowel leerrijk als dat het een mooi verhaal is met een goed einde!



Desirée in India

नमस्ते, नमस्कार!

Zoals de meesten onder jullie wel al weten, zit ik (Desirée) sinds februari in het zonnige India! Op het moment van schrijven zit ik hier nu zo'n 2,5 maand en heb ik 7 lesweken achter de rug, dus hoog tijd om mijn ervaringen te delen met het thuisfront!

5 februari – de start van een nieuw avontuur

Op zaterdag 5 februari vertrok ik na vier jaren wachten eindelijk naar India! Voor het geval je dit nog niet wist: ik heb na 2 jaar studeren besloten om mijn bachelor uit te spreiden over 4 jaren i.p.v. 3 gezien dit voor mij persoonlijk meer de ruimte gaf waar ik nood aan had en ofcourse, omdat miss Rona sowieso een stokje stak voor mijn uitwisseling. Highly recommend GIT-life!!

Dat we in februari dan uiteindelijk toch mochten vertrekken, kwam als een grote verrassing! Samen met mijn drie klasgenotes Alma, Haike en Maja vertrokken we richting Mumbai, waar we een week in quarantaine verbleven. Tijdens deze quarantaineweek hebben we echter wel veel gezien van Mumbai, want zo serieus nemen de Indiërs quarantaine nu ook niet echt, en daarenboven waren we alle vier volledig gevaccineerd (yay booster!), hadden we voor onze vlucht een negatieve PCR-test voorgelegd, bij aankomst in Mumbai opnieuw een negatieve PCR-test voorgelegd en dan weer



opgesloten gezeten waarbij we op de achtste dag opnieuw een negatieve PCR-test hadden voorgelegd (RIP neus).

Wardha baby!



Na Mumbai vertrokken we op 14 februari naar Wardha, waar het avontuur pas echt zou beginnen! Op dit punt wisten we trouwens nog steeds niet wanneer onze lessen gingen starten, en na 12 uren treinreizen vertelde onze hostelmanager ons doodleuk dat we 4 dagen op onze kamers moesten blijven gezien we op de trein hadden gezeten en deze vier dagen ons wel van corona zouden ontdoen in het geval we besmet zouden zijn. Totaal geen aangename verrassing als je alle regels van de wet al netjes gevolgd hebt met betrekking tot tests en quarantaine, maar uiteindelijk kwam dan toch de dag waarop we uit onze kamer mochten!

Not gonna lie, de kamers zijn wel echt zeer nice! We hebben per twee een kamer met elk onze eigen ruimte en 2 bedden, airco, ventilator en een badkamer die we met ons tweetjes delen, dik chill dus. In onze hostel, die voluit Father Kamil Bulcke Antarrashtriya Hostel heet, is ook de mes (cafeteria) waar we drie maal per dag kunnen smullen. De koks en kamermeisjes zijn ook superlief; bij iedere maaltijd voorzien ze voor mij speciaal een maaltijd zonder kruiden, wat echt zeer sneu is in India, maar voor mij de enige manier om niet te sterven van de buikpijn gezien ik prikkelbare darmsyndroom heb (#dutslife):')

In onze hostel was er op het moment van onze aankomst slechts één andere studente uit Armenië, dus hebben we ons best gedaan om wat leven te brengen gezien we toch opgesloten zaten en de eerste week niet na 20:00 buiten mochten. Zo kaartten we iedere avond en speelden we frisbee, deels om de guard te ambeteren in de hoop dat hij ons buiten het hostel zou smijten, maar we zijn zo eigenlijk keidikke vriendjes geworden met één welbepaalde guard die in onze eerste tien dagen altijd avondshift had in onze hostel. We zijn later zelfs nog iftar bij hem gaan vieren, we love you Bablu ji!

Start van de lessen

Uiteindelijk begonnen op 21 februari dan toch onze lessen, deels op campus en deels online (hahahaha cry.) gezien twee van de vijf proffen zich in een andere staat bevinden. De UGent en de Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishvavidyalay (kortweg MGAHV) hebben een samenwerkingscontract waarbij de MGAHV voor de Belgische studenten specifiek een curriculum opstelt van 90 dagen (90 days fiancé vibes), wat zou moeten neerkomen op zo'n 12 lesweken zoals in Gentje. Hier volgen we met ons viertjes vijf vakken: Bharat Paricay (Inleiding tot India), Hindi Sahitya (Hindi literatuur), Vyavaharik Hindi (gesproken Hindi), Hindi Vyakaran (Hindi grammatica) en Urdu (een andere taal die ze in India spreken en die tevens de officiële taal van Pakistan is).

Het volgen van de lessen is best intensief gezien je de hele tijd Hindi hoort, en de ene prof een meer verstaanbaar accent heeft dan de andere, en de online lessen vaak verstoord worden door instabiele wifi (zijn we niet allemaal een beetje instabiel tho), maar het is wel allemaal interessant!

Op de campus zijn de Indische studenten ons ondertussen al gewoon, maar in het begin werden we meermaals per dag aangesproken om dan een foto te nemen met een lelijke snapchatfilter. Aanvankelijk was het grappig, maar na een tijdje werd het wel ambetant gezien je op instagrampagina's eindigt van mensen die je niet kent en je vaak als een celebrity behandeld wordt omwille van je afkomst, wat HEEL oncomfortabel is. En ja, er werd ons door Indische mannen al heel vaak gevraagd of we getrouwd zijn, en één keer kwam de opdringerige vraag 'if we can make friendship', maar wees gewaarschuwd, heel vaak willen ze daarmee niet gewoon een cutesy innocent vriendschap bereiken maar echt een affaire, just so you know!



Gelukkig zijn er ook heel veel leuke mensen, de rotte appels heb je gewoon overal, dus laat dat je zeker niet tegenhouden om naar dit mooie land te komen! Onze vrienden hebben zelfs al gezegd welke scheldwoorden we best gebruiken, voorgesteld om te vechten, en bij deze personen bedreigd om ze in de vuilbak te steken als ze ons nog eens aanspreken. Life is good 8)

De cultuurverschillen

Dat het hier helemaal anders is dan in België had je waarschijnlijk wel al door, maar persoonlijk was ik vooral verrast van de schoolstructuur die zo verschillend is van de onze. Zo bevinden alle hostels (1 internationale, 1 voor de meisjes en 1 voor de jongens) zich op de campus, alsook

huizen van academisch personeel en de lesgebouwen zelf! Denk bij campus dus niet aan een gebouwtje zoals de Blandijn, maar echt aan een stuk grond dat zich op een heuvel bevindt. Je zit hier ook met een sociale hiërarchie, waar je als student echt helemaal onder je professors staat. Jammer genoeg is er ook discriminatie o.b.v. je gender, al komt een deel daarvan voort uit de veiligheid van de meisjes die ze willen beschermen. Anderzijds zijn we wel al bij moslim professors uitgenodigd om samen iftar te houden, wat zoveel wil zeggen als het verbreken van de vasten na zonsondergang tijdens de Ramadan. Zelf was ik hier heel hard van verbaasd hoe je dus als niet-gelovige wordt uitgenodigd bij moslims, en hoe zij op deze campus onverstoord hun religie kunnen volgen ondanks dat deze school hindoeïstisch is, wat ik heel mooi vind om te zien, en hoe het in mijn opinie overal zou moeten zijn!



Daarnaast is het ook zo normaal om een theetje te drinken met je vrienden, en nu hoor ik je denken 'ok wauw thee drinken, no biggie' maar ik zeg je!!!!!!! 7 roepies voor een kopje chai aka nog geen 10 cent! Please Blandijn fix! Eentje gaan drinken met de matties is hier dus veel voordeliger xpxd en middagdutjes zijn hier zo genormaliseerd, het maakt mijn leven zevenendertig keer beter. Het is wel nodig gezien het hier sinds maart boven de 40°C is en de temperatuur tegen mei naar zo'n 47°C gaat klimmen, dus 's middags kan je nu eenmaal niet deftig functioneren.

Indiërs zijn ook super gastvrij en warm, en je wordt heel vaak uitgenodigd voor een kopje thee en om hun familie te ontmoeten. Leuk detail: naar de Zuid-Aziatische cultuur wordt gerefereerd als 'desi', wat heel grappig is gezien dat mijn bijnaam is en hier bijna mijn standaardnaam gezien 'deezier' te lastig is om te onthouden !

De omgang is hier ook heel familiair omdat familie zo een grote rol speelt, en je spreekt mensen van dezelfde leeftijdscategorie aan met 'bhai' (broer) en 'didi' (grote zus), en mensen die ouder zijn met 'aunty' en 'uncle'. Ook gewoon superhandig als je iemand wil friendzonen; noem hen gewoon bhai en dan laten ze je met rust, lifehack ditdat. Ook: in India lopen er keiveel koeien op straat, maar die zijn dus extreem rustig en het chaotische verkeer rijdt gewoon om hen heen. Niet alleen voor koeien hebben ze veel respect, maar voor alle diertjes, en voor vegetariërs is het hier een droomleven gezien ca. 87% van de Indische bevolking hindoe is en dus vegetariër! Good luck voor de vegans, uitgelegd krijgen dat je geen eitjes eet snappen ze volledig, maar paneer (kaas), melk en boter zijn hier lastiger te ontwijken, al hebben ze wel alle respect voor je keuze en gaan ze hun uiterste best doen om jou van een lekkere maaltijd te voorzien want de eetcultuur is gigantisch!

Om nog eventjes op diertjes terug te komen (you know i <3 diertjes) zijn er hier ook veel hondjes op campus, met speciale vermelding van Rani, braafste hond ooit! Daarnaast zijn er ook veel everzwijnen, die tot nu toe verrassend rustig zijn geweest en ons nog geen negatieve ervaringen bezorgd hebben, maar er zijn ook veel aapjes en die zijn gewoonweg kei-eng en moeten soms weggejaagd worden van onze hostel! Dikke

shoutout naar Rani om ons te beschermen tegen deze mafketels!



Dat dit semester er eentje is om nooit te vergeten en gevuld met mooie herinneringen, is wel duidelijk! Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik de Blandijn en al dat schoon volk

niet zou missen!

Voorlopig ga ik hier nog ten volle genieten van het wondermooie India, met hopelijk nog wat rondreizen na 20 mei wanneer mijn examens hier afgerond zijn, totdat mijn visum vervalt op 16 juni en ik in België nog een examen moet maken en mijn bachelorproef verdedigen...

See you soon maatjes, dikke knuffel xoxo

Desirée

Avonturen van het Praesidium

Kan jij raden welk avontuur er bij welk praesidiumlid hoort?

Antwoorden op de sponsorpagina op het einde

Desi	Lotte	Tim	Flo	Lewie	Lien	Astrid	Norah

1: Ik heb eens om 3u s nachts mijn zatte & highe kotgenote op het balkon van de burens laten zakken en weer op ons dak getrokken omdat ze haar joint erop had laten vallen. ze heeft even enorm staan wankelen op de reling van hun balkon en ik was zeer bang dat ze eraf ging vallen (maar eind goed al goed).

2: Mijn gsm is gevallen op de grond op student street soccer, dus ik vroeg aan de DJ of hij door de micro wou roepen of iemand hem gevonden had. Maar dat wou die niet doen, einde verhaal.

3: Een paar jaar geleden was ik alleen op reis en bevond ik me op een cocktailfeestje. Toen ik na een paar wilde uurtjes wou terugkeren naar mijn verblijfplaats, begon lokale bevolking mij echter af te raden om de taxi te nemen omwille van sketchy taxichauffeurs, maar stappen was ook geen optie omwille van de hoge criminaliteit in deze regio. Gezien teleporteren geen optie was, besloot mijn zatte zelf dan om, na het downen van een paar cocktails en wanneer de enige mensen die overgebleven waren drugs begonnen te doen, met een random guy die ik nog nooit gezien had in de auto te taxi te stappen. Maar ik had een foto van zijn ID dus ik was safe! (Dit is het punt waarop ik één van mijn negen levens verloren ben.) Anyways, hij heeft me veilig thuis afgezet en voor de taxi betaald, thanks Eduardo!

4: Vorige week ben ik uitgegaan op de Vrijdagsmarkt en opeens werd de lucht helder en was de markt al open (het was dan vrijdagochtend), dus mijn vriend en ik kochten ons een lekker stuk kaas voor de wandeltocht naar ons kotje.
Mmm culinair avontuur

5: Tijdens het uitgaan in Zuid-Korea ben ik SIK-K (rapper en iemand waar ik naar opkijk) tegengekomen en we hebben samen shotjes gedaan.

6: Ooit was ik in Rome en na ergens een glaasje wijn te drinken en een beetje te winkelen ging ik met de metro naar mijn hostel, maar toen ben ik van de trappen naar de metro gevallen. Ik had geschaafde knieën maar omstanders hebben eens goed gelachen.

7: Na de Eurosong-cocktailavond heb ik een nachtje in de cel geslapen.

8: Enkele weken geleden besloot ik om mee te doen met een algemene kennis quiz georganiseerd door Slavia, en het werd me al snel en pijnlijk duidelijk dat mijn algemene kennis ondermaats bleek, om het op z'n zachtst uit te drukken. Gelukkig werd er ook een drankprijs gegeven aan de groep die de meeste consumpties had van de avond, en kan ik mededelen dat we die prijs wel gewonnen hebben. Mijn boodschap hierbij is dus: stay in school kids, want ooit doe je mee aan een Slavia quiz en daar wordt de rest van uw leven op gebaseerd!



Desi	Lotte	Tim	Flo	Lewie	Lien	Astrid	Norah
3	5	4	8	7	6	2	1

An abstract geometric design featuring a large white triangle pointing downwards, centered on a background of black and yellow triangles. The yellow triangles are positioned in the top-left and bottom-right corners, while the black triangles are in the top-right and bottom-left corners. The overall composition is balanced and modern.

FB: Oosterse Afrikaanse Kring
Insta: oosterse_Afrikaanse_Kring